

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



Welkom

Ons onderwerp van deze avond:

Tekenen die je niet kunt negeren.

De Bijbel vertelt niet alleen over de toekomst. Ze leert ons ook zien wanneer de voorspelling nabij is.

Ze helpt ons:

De toekomst onbevreesd tegemoet zien.



Op een mooie zomerse dag gingen een vader en zijn 9-jarige dochter zwemmen in de oceaan.

Zij speelden al een tijdje in de golven, toen het tij zich plotseling keerde en het water zich met forse kracht terugtrok.

Het kleine meisje werd zeer snel een eind meegevoerd.

Haar vader kon haar niet bereiken. Ze had hulp nodig om terug naar de kant te komen.

In plaats van in paniek te raken riep de vader: “Blijf rustig zwemmen en drijven; wees niet bang. Ik kom terug om je te halen.”

Toen haastte hij zich om een boot te vinden.

Toen de vader met een boot en enkele reddingswerkers bij de plek terug kwam, zonk de moed hem in de schoenen. Zijn dochter was er niet. Ze was meegevoerd ver weg op zee. Maar toen ze haar eindelijk bereikten, dreef het meisje rustig rond, zoals haar vader haar verteld had te doen.



Later werd haar gevraagd, hoe het haar gelukt was in haar eentje, ver weg op de oceaan, zo kalm te blijven. Ze antwoordde: “Ik deed alleen wat m’n vader me opdragen had. Ik wist dat hij terug zou komen en ik was niet bang.”

De hoop van dat dappere kleine meisje hield haar in leven; het stelde haar in staat om te overleven en te worden gered.

De grote hoop die we als Christenen hebben door ons geloof, is de hoop dat onze hemelse Vader op het punt staat deze planeet van de totale vernietiging te redden.



Een bekende geleerde gaf kort geleden aan dat hij bang was dat de wereld geen duizend jaar meer zal bestaan.

Hij zei dat door de verontreiniging van de atmosfeer door de mens de temperatuur op aarde zal stijgen,

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



waardoor dodelijke hittegolven ontstaan en overstromingen van de continenten door het smeltende poolijs. Anderen denken dat de wereld op een heel andere manier zal eindigen.



Sommigen zeggen dat we onszelf zullen vernietigen tijdens een kernoorlog.



Anderen zeggen dat het voedsel en andere hulpbronnen zullen opraken als de wereldbevolking zo explosief blijft groeien.



Weer anderen zeggen dat we vernietigd zullen worden door een inslag van een reusachtige komeet of asteroïde op aarde.



En dan zijn er ook nog mensen die denken dat er op een dag buitenaardse wezens zullen komen die ons zullen vernietigen. De meesten van ons hebben genoeg andere dingen aan het hoofd, laat staan dat ze zich zorgen maken over het voortbestaan van deze aarde.



Velen hebben al moeite om in hun onderhoud te voorzien, om met anderen om te gaan of met ziekte, verdriet en dood.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



11

Voor velen van ons, misschien wel de meesten, is het leven niet eenvoudig.

Het gaat soms zo moeilijk dat we zouden wensen dat de wereld ECHT zou eindigen!

Zeker, het was niet de bedoeling dat het leven zo vol pijn, honger, vermoeidheid of stress zou zijn! We willen een betere wereld!



12

Er is goed nieuws! Aan deze wereld KOMT een einde. En er KOMT een betere wereld!



13

Bijna iedereen wil graag weten, hoe en wanneer deze wereld zal eindigen.

Eindigt het gedurende dit leven of pas over duizend- of tienduizend jaar?



14

En wie spreekt de waarheid over HOE het zal eindigen?

Profeten die hier voorspellingen over doen zijn er in overvloed.



15

Het probleem is echter om profeten te vinden met de juiste voorspellingen – profeten van wie de profetieën echt uitkomen!

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



16

Er IS iemand wiens profetieën allemaal zijn uitgekomen – tot de allerlaatste toe.

Iemand die ons precies kan vertellen hoe de wereld zal eindigen – en of dat spoedig zal zijn of pas over duizenden jaren?

Het zal u niet verbazen dat degene die deze wereld heeft gemaakt – degene die er was toen het begon – ook degene is, die weet hoe het zal eindigen.

Jezus Christus, de God van de schepping, kan ons door Zijn Woord meenemen naar de toekomst. Hij is een betrouwbare Gids.

Wie weet meer over het EINDE van de wereld, dan degene die hem BEGONNEN is?



17

De Bijbel vertelt ons over een interessante gebeurtenis in het leven van Jezus Christus.

Op een dag namen de discipelen Hem ter zijde en lieten Hem het tempelgebouw zien dat net door de Romeinse regering was herbouwd.



18

Het was een van de mooiste gebouwen in het gehele Romeinse Rijk – een prachtige bezienswaardigheid!

Na een blik op het gebouw gaf Jezus zijn discipelen een verbazingwekkende verklaring. Hij zei:



19

(Tekst: Mattheüs 24:2)

“...Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u,



20

er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.”

Mattheüs 24:2.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



21

Dit was het mooiste gebouw in de Joodse natie en Jezus voorspelde dat het totaal zou worden vernietigd.



22

De discipelen waren geschokt! Toen zij naar de Olijfberg liepen, stelden zij Jezus de vraag die wij allemaal zouden hebben gesteld:



23

(Tekst: Mattheüs 24:3)
“Zeg ons, wanneer zal dat geschieden,



24

En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?”
Mattheüs 24:3.



25

De discipelen voelden aan dat de verwoesting van dit gebouw in verband moest staan met de komst van Christus en het einde van de wereld.



26

Maar in het boek Mattheüs, het 24^e hoofdstuk zien we dat Jezus over twee verschillende gebeurtenissen sprak.



27

Eén daarvan ging over de tweede komst van Jezus – Zijn glorieuze terugkeer naar deze aarde en de oprichting van Zijn eeuwigdurende koninkrijk op aarde.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



28

Echter, de andere was een gebeurtenis die veel van de mensen uit die tijd zouden meemaken. Het ging om de vernietiging van de stad Jeruzalem en de tempel. Jezus ging door met te vertellen aan de discipelen wat er zou gaan gebeuren met de tempel.



29

(Tekst: Mattheüs 24:15-16)
Hij zei in Mattheüs 24:15,16: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is,



30

op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op –



31

Laten dan wie in Judéa zijn, vluchten naar de bergen.”



32

Daniël had voospeld dat Jeruzalem zou worden verwoest. Nu herinnert Jezus Zijn discipelen eraan dat de waarschuwingen door de profeet Daniël spoedig in vervulling zouden gaan.



33

(Tekst: Mattheüs 24:17-18)
Hij zei in Mattheüs 24:17,18: “Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen,



34

En wie in het veld is, kere niet terug om zijn kled mede te nemen.”

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



35

Met andere woorden, Hij zei hen te vluchten voor hun leven zodra zij de belegering van Jeruzalem zagen, want dit was het teken van de naderende verwoesting.



36

(Tekst: Lucas 21:20)

In Lucas 21:20 zei Jezus: “Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is.”

Toen ging Hij door met te vertellen dat zij moesten vluchten waar zij ook waren op het moment dat zij deze legers zagen.



37

(Tekst: Lucas 21:22, 24)

“Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.”



38

“en zij zullen allen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen,



39

En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” Lucas 21:22, 24



40

“In het jaar 66 AD, ongeveer 33 jaar nadat Jezus deze voorspelling had gedaan, kwamen de Romeinse legers onder leiding van Cestius, de Roemeinse gouverneur van Syrië, om een



41

opstand, die in Jeruzalem was uitgebroken, neer te slaan. Echter, toen zij de stad belegerden, weerstond de stad de wreedheden van het Romeinse leger,

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



42

en tenslotte, trok het Romeinse leger zich terug, uit wanhoop omdat ze de stad niet konden innemen.”

(Zie Eusebius, Church History, book 3, chap. 5)



43

Degenen die gehoor gaven aan de instructies van Jezus, ontkwamen aan de verwoesting van Jeruzalem en werden niet gedood, toen de stad enige tijd later uiteindelijk toch door het Romeinse leger werd ingenomen.



44

Ongeveer 1,1 miljoen mensen werden gedood tijdens het verschrikkelijke beleg. Zij weigerden de raadgevingen van Jezus op te volgen om de stad te ontvluchten, toen het Romeinse leger zich in 66 AD terugtrok.

Dit is een opvallende les over het belang van het bestuderen van de profetieën en het letten op de tekenen der tijden.

Degenen, die Christus geloofden en letten op de tekenen die Hij had voorzien, werden gered, terwijl de ongelovigen omkwamen. Zo zal het ook aan het eind van de wereld zijn – de waakzame gelovigen zullen verlost worden, terwijl de zorgelozen en ongelovigen zullen omkomen.



45

Wat gebeurde er met die prachtige tempel? Titus, de Romeinse generaal, die belast was met de inname van Jeruzalem, had orders gegeven, om de tempel te redden, maar één van de soldaten wierp een brandende fakkel door een deur,



46

en de tempel veranderde in een vlammenzee!
Geen enkele steen bleef op de andere liggen.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



47

De voorspellingen van Jezus aan Zijn discipelen 40 jaar daarvoor over de verwoesting van Jeruzalem kwamen exact uit. Zullen wij de tekenen die Jezus ons gaf betreffende het einde van de wereld, negeren, of zullen wij acht slaan op de waarschuwingen en klaar zijn voor wat er komen gaat? Hoe kunnen we weten, dat het einde der wereld dichtbij is? **JEZUS GEEFT ONS DUIDELIJKE TEKENEN.**



48

Laten we een blik werpen op enkele van deze tekenen voor onze tijd! In Mattheüs 24:7, zegt Christus:



49

(Tekst: Mattheüs 24:7)

“Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk,



50

en er zullen nu hier dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.” Mattheüs 24:7.

De twintigste eeuw was de bloedigste eeuw in de geschiedenis van de mensheid.



51

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 20 miljoen mensen geofferd op het oorlogsaltaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden 50 miljoen mensen de dood.

Hoewel iedereen dacht dat het geweld en de haat zouden stoppen, is er nog steeds oorlog.

Het lijkt alsof de wereld gek is geworden. Dit is een van de tekenen der tijden.



52

De volkeren praten over vrede maar bereiden zich voor op oorlog.

Een andere Bijbelse profetie zegt hierover:

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



53

(Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:3)

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun een plotseling verderf.”

1 Thessalonicenzen 5:3.

We praten over vrede, maar er is geen vrede! Iedereen wil vrede! Maar het is alleen gepraat!



54

De Bijbel zegt dat in de laatste ogenblikken van deze aarde, de mens de mogelijkheid zal hebben de aarde te vernietigen.



55

(Tekst: Openbaringen 11:18)

“en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen ... en om te verderven wie de aarde verderven.”

Openbaringen 11:18.

Nooit eerder heeft de mens de mogelijkheid gehad de materie waaruit deze aarde is gemaakt, te vernietigen.



56

Met de uitvinding van de kernbom is de mens in staat de aarde zelf te vernietigen.



57

Terroristen hebben een manier gevonden om enkele van deze eens goed beveiligde kernwapens te kopen of te stelen. Sommige van deze wapens worden al vermist en zijn in handen van iemand die zijn kans afwacht om ze te gebruiken of te verkopen.



58

Een gerenomeerd tijdschrift toonde aan dat informatie om een kernbom te maken aanwezig is in de meeste grote bibliotheken van de wereld. Het is een kwestie van een klik op de computer.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



59

Wie heeft ze en wat zullen ze er een dezer dagen mee gaan doen? Niet groter dan een koffer kunnen ze overal worden achtergelaten, en één ervan zou één van de grote wereldsteden kunnen vernietigen.



60

De Heer zei dat er allerlei soorten rampen zouden plaatsvinden in de laatste dagen.



61

(Tekst: Mattheüs 24:7)
“... Er zullen hongersnoden zijn . . .”
(Mattheüs 24:7)



62

Er ZIJN hongersnoden in vele delen van de wereld.



63

Er is berekend dat 57 miljoen mensen dit jaar zullen verhongeren. Dat zijn maar liefst 156.000 mensen per dag.



64

Van de miljoenen mensen op planeet aarde is 60 procent ondervoed en zal uiteindelijk 20 procent verhongeren. Jezus zei dat honger een van de tekenen van het einde zou zijn.



65

Geïnfomeerde bronnen melden ons dat honger, hongerdood, epidemieën en voedseloorlogen onvermijdelijk zijn, als de bevolking de voedselproductie voorbijstreeft. Hoe kunnen we de toenemende miljoenen voeden terwijl tweederde van de wereldbevolking nu al honger lijdt?

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



66

(Tekst: Lucas 21:25)

Jezus beschreef het dilemma van het laatste uur van de aarde, toen Hij zei "...en op de aarde zal radeloze angst zijn onder de volken..."

Lucas 21:25.



67

Jezus zei, dat er dodelijke epidemieën zouden zijn:



68

(Tekst: Mattheüs 24:7)

"Er zullen dan hier, dan daar, hongersnoden, ziekten en aardbevingen zijn."

Mattheüs 24:7.

Het woord pestilentie betekent volgens het woordenboek hetzelfde als een plaag of een epidemie.



69

Ondanks wat de moderne geneeskunde vandaag de dag kan doen, zijn er nog vele plagen.



70

AIDS, malaria, longontsteking, tuberculose, ebola virus, syfilis, gonorrhoe en cholera.



71

De Wereld Gezondheid Organisatie schat dat er 40 miljoen gevallen van H.I.V. zijn.

Hele naties zullen worden uitgeroeid als er geen halt wordt toegeroepen.



72

Een ander teken van de tijd is milieuvuiling.

De Bijbel had voorspeld dat de wereld zou vergaan. In Jesaja 51:6 zei God:

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



(Tekst: Jesaja 51:6)
"Hef uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden;"



want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleeft."
Er kon geen betere beschrijving gegeven worden voor de hemel en de aarde zoals ze naar hun einde toe wankelen!



De lucht boven veel van onze grote steden zitten zit vol giftige chemicaliën die wij via onze longen inademen.



In veel steden [in Amerika] zijn borden opgehangen om te waarschuwen voor verontreinigde lucht.



Op veel plaatsen is het water niet meer veilig te drinken vanwege alle gevaarlijke stoffen die erin zitten.



Het is een groot probleem geworden om van atoomafval af te komen.
De arbeiders van een atoomfabriek worden gecompenseerd voor de vergiftiging die zij hebben opgelopen.



Waar kunnen we nog energie, schoon water en schone lucht vinden? Waar vinden we nog voedsel?

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



Door de snelle groei van de wereldbevolking moet men ernstige problemen het hoofd bieden om op aarde te overleven!



(Tekst: Lucas 21:25)
“...en op de aarde radeloze angst onder de volken...”
Lucas 21:25



De Bijbel spreekt ook over de toename van aardbevingen.



(Tekst: Mattheüs 24:7)
“En er zullen, nu hier, dan daar, ... aardbevingen zijn.” Mattheüs 24:7.
We hebben een enorme toename in het aantal aardbevingen zien plaatsvinden.



Elk jaar zijn er 6.000 aardbevingen in de wereld.



Alleen al in de laatste 90 jaar vielen er 1.500.000 doden.



In de afgelopen tijd zijn er aardbevingen geweest waarbij tijdens één beving 20.000 tot 30.000 mensen het leven lieten.
Velen zullen zich recente aardbevingen herinneren die verschillende landen getroffen hebben.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



(Tekst: Lucas 21:11, 25)

De Bijbel zegt: "En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn,



en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.



En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, op de aarde radeloze angst onder de volken,



vanwege het bulderen van zee en branding." Lucas 21:11, 25.



Hier wordt gezegd dat de wind en de branding zullen bulderen. Overal ter wereld hebben we de afgelopen tijd buitengewoon zware weersomstandigheden kunnen waarnemen. Tyfonen, met bijbehorende vloedgolven; tornado's; wervelstormen; vulkanen – al deze dingen eisen een vreselijke tol aan levens en bezittingen.



De Bijbel geeft ons nog een ander teken. De morele toestand in het einde der tijden. Jezus vergelijkt de omstandigheden op aarde met de laatste dagen van Sodom en Gomórra, de twee meest zondige steden die ooit hebben bestaan. God vernietigde ze uiteindelijk met vuur uit de hemel.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



(Tekst: Lucas 17:28, 30)

“Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot;



... op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Lucas 17:28-30.



(Tekst: Judas 1:7)

Judas schreef: "...zoals Sodom en Gomórra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn."

Judas 7.



Paulus, sprekende over de morele toestanden die deze steden karakteriseerden, zei:



(Tekst: Romeinen 1:26, 27)

“...want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.



Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand.



Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende...”
Romeinen 1:26, 27.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



(Tekst: 2 Timotheüs 3:2-5)

“Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,



liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,



verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God –



die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;
2 Timotheüs 3:2-5



(Tekst: 2 Timotheüs 3:13)

Kon het nog erger? Ja, het is spijtig dat te moeten zeggen: “...slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.” 2 Timótheüs 3:13.



Een van de meest kenmerkende tekenen die Jezus gaf, was de komst van valse christussen en valse profeten. Christus waarschuwde voor valse christussen en valse profeten die zouden verschijnen om de wereld te misleiden.



(Tekst: Mattheüs 24:23-24)

“Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, geloof het niet!

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij,



ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”
Mattheüs 24:23-24



(Tekst: Mattheüs 24:26)
“Indien men dan tot u zegt: zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen.”
Mattheüs 24:26.
Het zal niet nodig zijn om ergens naar toe te gaan, want Jezus zei:



(Tekst: Mattheüs 24:27)
“Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen,



zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”
Vers 27.



(Tekst: Openbaringen 1:7)
In het boek Openbaring wordt verteld: “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken...”
Openbaringen 1:7.



We zullen Hem zien, als Hij komt! Niemand zal ons hoeven te vertellen, wanneer Jezus met al Zijn heilige engelen zal komen!

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



114

Het laatste en belangrijkste teken dat Jezus ons gaf, was de verkondiging van het evangelie aan de hele wereld. Van alle tekenen is dit het enige dat nog niet is vervuld.



115

(Tekst: Mattheüs 24:14)

Jezus zei: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en **DAN ZAL HET EINDE GEKOMEN ZIJN.**"



116

In het boek de Openbaring beschrijft God deze grote aankondiging.



117

(Tekst: Openbaring 14:6)

"En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels,



118

en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn



119

en aan alle volk en stam en taal en natie."

Openbaring 14:6.

Sta er eens bij stil dat deze profetie momenteel in vervulling gaat terwijl je kijkt en luistert.

Dit is een onderdeel van de prediking van het eeuwig evangelie aan alle schepselen.



Het evangelie wordt verkondigd via de TV, radio, evangelisatie bijeenkomsten, het Internet, persoonlijke bijbelstudie en schriftelijke cursussen overal op aarde.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



Daniël heeft gezegd: “De kennis zal toenemen.” In de laatste kritieke dagen van de geschiedenis van deze wereld wordt het boek Daniël geopend dat zowel zal leiden tot een toename van de kennis van het plan van God voor deze aarde als een grote toename in de kennis van de wetenschappelijke wereld.



De tijd is bijna om!
De zonden die de vernietiging van de wereld ten tijde van Noach veroorzaakten, bestaan vandaag.



De mens schijnt zijn eigen vernietiging tegemoet te gaan, gezien de gebeurtenissen die nu plaats vinden.
Jezus vergeleek onze dagen met de dagen van Noach.



In de dagen van Noach waren de mensen zo druk bezig met hun leven en hun dagelijkse dingen dat ze niet veel tijd over hadden voor geestelijke zaken.



(Tekst: Mattheüs 24:37-39)

Jezus zei in Mattheüs 24:37-39: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.



Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende,



huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



128

en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam,



129

zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”



130

Jezus zei dat het met Zijn tweede komst net zo zou zijn als in de dagen van Noach.

Mensen zouden een geweldige tijd hebben, maar géén tijd voor God! Zij zouden méér liefhebbers zijn van plezier dan van God.



131

De laatste zandkorrels glijden momenteel door de zandloper van de tijd.

Spoedig zal de Zoon van God zich een weg banen door de met sterren bezaaide hemelen, begeleid door talloze engelen.

God kijkt verlangend uit naar die dag, niet omdat Hij dan de aarde mag vernietigen, maar omdat Hij dan Zijn volk mee naar huis mag nemen. Dat huis staat te wachten. Het is klaar!



132

Als we letten op de tekenen in de wereld vandaag, zullen we beseffen hoe dichtbij de komst van Jezus moet zijn.

Het is momenteel zoals ten tijde van Jezus' eerste komst naar deze aarde.

God gaf toen ook vele tekenen om de mensen de tijd te laten weten dat Jezus op aarde zou komen.



133

De klok tikte 4.000 jaar lang en God zond zelfs engelen en wijze mannen om de mensen op de hoogte te stellen van Zijn komst.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



(Tekst: Johannes 1:11)

Het is jammer om te moeten zeggen maar: "Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen." Johannes 1:11.



Hij heeft ons al deze tekenen over Zijn spoedige komst gegeven. Jezus zei:



(Tekst: Mattheüs 24:33-34)

"Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur!"



Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles is geschied."

Mattheüs 24:33, 34.



Zullen wij Hem dit keer ontvangen – of zal Hij weer teleurgesteld worden? Het is al laat, en de prijs is hoog. Er is geen moment te verliezen.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



139

Het stoomschip Central America was uit de haven van New York vertrokken en zette koers naar het zuiden van de Atlantische Oceaan in de richting van het Panamakanaal toen het lek raakte. Een ander schip zag zijn noodsignaal en voer naar het stoomschip om te helpen. De kapitein van het reddingschip stuurde een boodschap: “Wat scheelt eraan?”

Het antwoord kwam terug: “We verkeren in slechte staat en zijn zinkende. Blijf tot morgen in de buurt!”

Het reddingschip zag het stoomschip slagzij maken in het water en reageerde: “Laat me je passagiers nu aan boord nemen.”

Het was nacht geworden en de kapitein van de Central America wilde de passagiers niet in gevaar brengen door ze in het donker over te hevelen.

Hij herhaalde: “Blijf tot morgen in de buurt”.

De andere kapitein zond een andere boodschap erop aandringend dat er nu actie ondernomen moest worden.

Maar dit werd geweigerd. Hij moest op enige afstand blijven wachten.

Zijn staf kon op de brug de lichten van de Central America zien, dobberend in de golven.

Ongeveer anderhalf uur later zagen zij met ontzetting hoe deze lichten verdwenen.

Het schip was gezonken en iedereen aan boord kwam om.

2 – Tekenen die u niet kunt negeren



140

Wachten kan ertoe leiden dat je voor eeuwig verloren gaat. Er zijn momenten dat je direct een beslissing moet nemen. De kapitein van de Central America dacht dat hij zonder problemen tot de ochtend kon wachten.

Het was een tragische vergissing.

De Bijbel zegt: “Vandaag is de dag van verlossing.”

Wacht niet. Aarzel niet. Stel het niet uit.

Waarom zou je niet nu de beslissing nemen voor Christus?

Zou je je hart niet nú op God richten en Hem vragen je te helpen om je voor te bereiden op de komst van Christus?

Is er iets in je leven wat je weerhoudt om je gereed te maken voor de terugkeer van Christus?

Waarom doe je geen afstand van dat specifieke feit terwijl we gaan bidden?

Als je er echt over nadenkt om Christus te accepteren, zou je dan je rechterhand willen opsteken en zeggen: “Ja Heer, ik wil klaar zijn om U te ontmoeten als U terugkomt.”
