

3 – De Grote Ontsnapping



1

Ons onderwerp voor deze avond, :De grote ontsnapping.
De Dag dat u onsterfelijk wordt.



2

Waaraan ontsnappen. Aan hetgeen wat de meesten onder ons het meest vrezen; de dood.



3

De profetie van Daniël voorspelt de vestiging van het koninkrijk Gods. Dit koninkrijk zal voor altijd blijven. “Hij zal heersen tot in eeuwigheid.” Ook haar inwoners zullen nooit sterven.



4

Tekst Openbaring 21:4

“en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Hoe en wanneer dit precies gebeurt vertelt de Bijbel ons.



5

Mary was moe. Ze had een drukke week achter de rug. Haar leven scheen één grote hordeloop met hindernissen. Op weg naar huis, sloeg ze vanaf de autoweg de smalle landweg in, die naar haar huis liep.



6

Plotseling verlichtte een meteorregen de donkere lucht. Uiteenspattende vallende sterren zetten het hemelgewelf in lichterlaaie.

3 – De Grote Ontsnapping



7

Mary had zoiets nog nooit eerder gezien. Ze drukte verschrikt en met grote kracht de gaspedaal in.

“Dit is het einde van de wereld”, was de gedachte die bij haar opkwam. “Jezus komt. Ik moet zien dat ik thuiskom, bij mijn zoon.

Later vertelde ze alles nog eens aan vrienden, “Toen ik de hemel zo helder zag worden, dacht ik dat Jezus elk moment zou komen.”



8

Zoals Mary zijn veel mensen verward over de gebeurtenis van de wederkomst waarover de Bijbel spreekt. Ze hebben het van horen zeggen. Of ze zijn beïnvloed door de Media en de Hollywoodfilms. Sommigen geloven er niets van, anderen denken dat iedere grote ramp het einde van de wereld en de komst van Jezus betekent.



9

Sommige mensen denken dat de wereld zal eindigen door een nucleaire oorlog, waarin de mensheid zichzelf en alle leven op aarde zal vernietigen.



10

Anderen denken dat de wereldbevolking zo explosief zal toenemen, dat de aarde die massa mensen niet kan herbergen en dat daardoor een grote hongersnood zal uitbreken.



11

Weer anderen maken zich er benauwd over, dat op een kwade dag een asteroïde of een komeet de aarde zal vermorzelen.



12

Maar weet u dat lang, heel lang geleden, de Bijbel precies heeft voorspeld hoe de wereld zou eindigen? En die voorspelling is geen slecht angstaanjagend nieuws. Geen oorlog, hongersnood of botsing met een hemellichaam zal het mensenras uitroeien.

3 – De Grote Ontsnapping



13

In plaats daarvan zegt de bijbel dat de huidige wereld zal eindigen met de triomfantelijke terugkeer van Jezus naar de aarde! Hij zal terugkomen naar deze aarde, die Hij bijna 2000 jaar geleden verliet, en Hij zal terugkeren om een eind te maken aan de beperkingen van ons leven met al haar moeiten en zorgen . Het einde betekent een Nieuw Begin van een leven zonder eind, zonder moeite, lijden en zorgen.



14

Mensen hebben eerder de neiging om over alles te praten en te filosoferen in de plaats van echt op zoek te gaan naar de waarheid. We gaan ons hier niet bezighouden met wat de mensen zeggen ,maar zien wat de Bijbel zegt. En de Bijbel spreekt in duidelijke woorden.



15

We moeten toegeven dat de mensheid de problemen van deze wereld niet zal kunnen oplossen. Bij het begin van de eeuw der verlichting dacht de mens dat alles zou beter gaan. Maar ziekte, misdaad, geestelijke armoede, verslaafdheid, losbandigheid enz zijn er niet op verminderd, en daar zijn tal van redenen voor, maar Koning Jezus komt spoedig en alleen Hij, de Christus en Zijn vader zullen in staat zijn iets te doen aan de problemen van onze planeet Aarde. Zijn komst dan is iets om naar uit te zien.



16

De Apostel Paulus zat gevangen in de donkere en klamme gevangenis te Rome. Hij wachtte op zijn terechtstelling. Paulus werd onthoofd. Terwijl hij daar zat schreef hij over hetgeen waar hij naar uitzag,



17

(tekst Titus 2:13) “verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,”.

Paulus schreef deze bemoedigende brief aan Titus, zijn ware zoon in het geloof, om Titus te herinneren aan de glorierijke komst van onze Heer..

3 – De Grote Ontsnapping



18

Als uw leven soms duister lijkt en uw omstandigheden hopeloos lijken en u ontmoedigd bent, kijk dan naar boven en denk aan die “gezegende hoop”, de tweede komst naar deze aarde van Jezus, die alle dingen goed zal maken!

Moeten we dan bij de pakken blijven zitten en hopen op iets beters. Nee maar hoop op een betere toekomst geeft ons meer moed en kracht om van het dagelijks leven het beste te maken en daarin blijdschap te vinden. (Op een dag in de bergen verdwaald – rivier—hoop.)



19

De meest besproken gebeurtenis in het nieuwe testament is de wederkomst van Christus.

Ongeveer 1 op de 25 bijbelverzen hebben hiermee op de een of andere manier te maken.

Christus heeft meer tijd gestoken in het verkondigen van deze gebeurtenis dan in welk ander onderwerp dan ook.

Er zijn twee teksten in het nieuwe testament, die elke gelovige zou moeten kennen.



20

Johannes 3:16

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

(tekst Johannes 3:16)

Het waarschijnlijk best bekende vers is Johannes 3:16.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,



21

Johannes 3:16

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe”.

Hoop op eeuwig leven is in Jezus.

De tweede is een geweldige belofte, die Jezus kort voor Zijn kruisiging en hemelvaart deed.



22

Johannes 14:1

“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, geloof ook in Mij.”

(tekst: John 14:1-3)

“Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, geloof ook in Mij”.

3 – De Grote Ontsnapping



23

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u een plaats te bereiden;



24

En wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder,



25

en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben. Joh. 14:1-3



26

Door de eeuwen heen, telkens wanneer teleurstelling, slechte tijden of de dood Christus' volgelingen bedreigden,



27

heeft deze tijding van hoop – de belofte van Zijn terugkeer – hen moed en kracht gegeven om vol te houden.
Jezus volgelingen hebben altijd gretig uitgezien naar de vervulling van deze belofte.



28

(tekst: 2 Tim. 4:7-8)
Later in zijn leven, toen zijn beul slechts enkele stappen van hem verwijderd was, heeft Paulus triomfantelijk verkondigd:
“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb mijn geloof behouden.

3 – De Grote Ontsnapping



29

Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here(wederkomst), de rechtvaardige rechter,



30

mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad. 2 Tim. 4:7-8



31

Op die weerzinwekkende dag kon Paulus moedig het tegen hem opgeheven zwaard onder ogen zien, omdat hij vertrouwen had in de belofte van Christus' wederkomst.

Tekst Romeinen 8:18

“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”



Ja, Jezus ZAL terugkomen! Hij zelf heeft dat zo duidelijk beloofd. We hebben geen reden om daarover te twijfelen.



Toen Jezus' leerlingen Hem vroegen wat de tekenen van Zijn komst zouden zijn, gaf Jezus een precieze opsomming van gebeurtenissen, die zouden plaatsgrijpen vlak voor Zijn terugkeer. Zie vorige voordracht.

Een van die tekenen meer van nabij bekijken.



34

Tekst: Matth. 24:4,5

Laten we eens lezen:

Jezus zei: “Ziet toe, dat niemand u verleide!

3 – De Grote Ontsnapping



Want velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Matth 24:4,5

In vers 24 zegt Jezus er verder over:



(Text: Matthew 24:24)

“Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,



Zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”

Het is duidelijk uit Jezus woorden dat wonderen geen bewijs zijn van waarheid maar een middel om mensen te misleiden.



Als wij het verschil niet kennen, niet weten hoe we het echte van de namaak kunnen onderscheiden, dan zouden wij achter een bedrieger aan kunnen gaan en denken: hij is de Christus!

Jezus heeft ervoor gewaarschuwd! En Hij sprak niet over zomaar een paar onhandige bedriegers



Uit de hoeveelheid aandacht die Hij daaraan besteedde kunnen we opmaken dat het hier gaat om moeilijk te onderscheiden bedriegerij; Fijn uitgekiende plannen om de mens te misleiden. En de Bijbel zegt dat bijna de hele mensheid zal misleid worden.

Want deze bedriegers zullen wonderen verrichten, de zieken genezen en bovennatuurlijke demonstraties geven om hun aanspraken kracht bij te zetten.



Wij zullen de ware komst van Christus duidelijk herkennen! Niemand zal zich daarin vergissen. Maar wij zouden gecharmeerd kunnen worden door een valse Christus en zo voor de gek gehouden worden vóórdat Christus verschijnt! Met alle gevolgen van dien.

3 – De Grote Ontsnapping



41

De Bijbel zegt dat Gods tegenstander, de Satan valse Christussen en valse profeten zal gebruiken om mensen in verwarring te brengen over de wederkomst van Christus.



42

2 Korintiërs 11:13

“Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

Tekst: 2 Kor.11:13, 14

“Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.



43

2 Korintiërs 11:13

En het is geen wonder, want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.”

Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts”. 2 Kor. 11:13, 14

In het boek openbaring wordt erop gewezen dat deze duivelse macht heel wat mensen zal misleiden.



44

Openbaring 13:13, 14

“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen...”

Tekst Openbaring 13:13

“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen” Op. 13:13



45

Van tijd tot tijd verschijnt iemand ten tonele en maakt er aanspraak op Christus te zijn. Zulke lieden kunnen gekleed zijn zoals mensen denken dat Hij gekleed was.

Zij spreken op een vriendelijke, zoetgevooisde toon.

Zij citeren veel uit de bijbel.

Zij lijken erg wijs te zijn.

Sommige van hen weten een grote groep volgelingen van Jezus achter zich te krijgen, omdat zij denken dat Jezus is teruggekeerd. Maar niemand van hen is Christus. Wij kunnen u dat met zekerheid zeggen.

En waarom?

Zo'n persoon kan er dan wel uitzien zoals je van Jezus zou verwachten. Hij kan spreken zoals je van Jezus zou verwachten.

3 – De Grote Ontsnapping



46

Hij kan mensen beter maken en geweldige tekenen en wonderen doen, en de verleiding kan overweldigend zijn en u doen twijfelen aan wat de bijbel zegt.

Maar we mogen niet onze zintuigen vertrouwen, niet wat we horen, zien of voelen!



47

Er is slechts één veilige gids om uit te maken of iemand betrouwbaar is of vals: de bijbel.

2 Timoteus 3:16

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen”



48

Laten we eens een paar tekenen of kenmerken bekijken, die uniek zijn voor de wederkomst van Christus, zodat we niet op een dwaalspoor gezet worden.



49

Christus' tweede komst is zichtbaar!



50

Tekst Matt. 24:27

“Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”. Matt. 24:27

In Openbaring 1:7 lezen we:



51

tekst Op. 1:7

“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien”.

3 – De Grote Ontsnapping



52

Valse Christussen mogen dan wel hier en daar verschijnen, maar geen bedrieger kan komen op de wolken, zodat ieder oog Hem zien kan.



53

Nadat Jezus Zijn werk op aarde had gedaan, was Hij bijna klaar om ten hemel op te stijgen.



54

Hij nam zijn naaste volgelingen mee naar de Olijfberg en nadat Hij zijn discipelen opdrachten gegeven en vaarwel gezegd had, werd Hij plotseling opgenomen in de hemel.



55

Laten we eens kijken, wat de bijbel over deze gebeurtenis zegt.



56

Handelingen 1:9

“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”

Tekst Hand. 1:9-11

“En nadat hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.



57

Handelingen 1:10

“En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henvervoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen.

En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henvervoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen.

3 – De Grote Ontsnapping



58

Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?



59

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen".
Hand. 1:9-11



Twee engelen waren gekomen om de discipelen te verzekeren, dat de belofte die Jezus gedaan had zou uitkomen.
Jezus had eenvoudigweg gezegd wat zij zouden ZIEN:



61

Tekst Luc. 21:27
"En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid".
Luc. 21:27



Niemand hoeft u te vertellen wanneer Jezus komt. U zult Hem zien op de wolken. Maar er zijn nog andere tekenen die de duivel niet kan nabootsen.
Christus zal niet ineens verschijnen op een of andere afgelegen plaats of uit een ruimteschip stappen.



63

Jezus zal niet alleen maar terugkomen; het zal zijn in glorie en majesteit!

3 – De Grote Ontsnapping



64

Matt. 25:31

Jezus zei: "Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn Heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaatsnemen op de troon Zijner heerlijkheid"

Matt. 25:31



65

tekst Matt. 24:31

Waarom brengt Jezus de engelen met Hem mee? Hij geeft het antwoord:

"En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuïngeschal..."



66

en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere".

Matt. 24:31



Ja, Jezus zal vergezeld worden door de heilige engelen, terwijl zij de hemel met onvoorstelbare glans vervullen.

Nu weet u, waarom zij die er aanspraak op maken de Christus te zijn het niet kunnen zijn!

Het zou hen niet lukken Jezus' wederkomst na te bootsen.

Niemand kan dat immers!

Maar er zijn nog meer gebeurtenissen, die met de komst van Jezus samenhangen.



68

De wederkomst zal te horen zijn en de rechtvaardige ontslapenen worden tot nieuw leven opgewekt.



69

tekst: 1 Thess. 4:16

"Want de Here zelf zal op een teken nederdalen van de hemel, bij het roepen van een aartsengel..

3 – De Grote Ontsnapping



70

1 Thessalonians 4:16.

En bij het geklank ener bazuin Gods. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan”.

1 Tess. 4:16



71

U ziet dus dat de komst van Christus niet alleen gezien zal worden, maar ook door iedereen gehoord.

Zo indringend zal de roep van God en het geschal van de bazuin zijn dat de in Christus gestorvenen zullen ontwaken en uit hun graven tevoorschijn komen.



72

Wat een ervaring zal dat zijn voor de gestorvenen. Hun laatste moment van hun leven voor het sluiten van hun ogen was misschien verschrikkelijk. Maar het volgende moment openen zij de ogen en zien hun geliefden terug en de heer die hen het leven geeft.



73

Zo'n gebeurtenis kan niemand nabootsen. Iedereen die deze boodschap kent kan niet misleid worden tenzij hij daar bewust voor kiest.

Geen geest, geen engel, geen wonder, geen enkele gebeurtenis kan u misleiden als u het woord van god kent en daarop vertrouwt.



74

Er is nog meer goed nieuws!

Zie wat er gebeurt met de rechtvaardigen, die nog leven als Christus terugkomt.



75

(
Tekst: 1 Tess. 4:17

“daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.

3 – De Grote Ontsnapping



En zo zullen wij altijd met de Here wezen".
1 Tess. 4:17



De trouwe volgelingen van Jezus worden samengevoegd met de opgestane doden om de Heer in de lucht te ontmoeten.
Wat een gelukkige hereniging zal dat zijn voor vele gezinnen.

Jezus zet zijn voeten niet op de aarde!



Paulus geeft ons nog meer bijzonderheden aangaande de wederkomst van Jezus.

Veranderd



tekst: 1 Kor. 15:51-53

"Zie, ik deel u een geheimenis mede.... Allen zullen wij veranderd worden.



in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken,



En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

3 – De Grote Ontsnapping



82

1 Corinthians 15:51-53.

Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen”.

1 Kor. 15:51-53



83

Dit is het mooiste geschenk dat de mens kan krijgen. Eeuwig leven. Geen leven zoals we nu kennen. Nee een paradijselijk leven waar geen ziekte en pijn meer is.



84

(tekst: Filippenzen 3:20,21)

En er is nog iets dat God Zijn volk wil geven:

“ Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten..



85

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Fil. 3:20,21.

Een lichaam zoals dat van Christus.

Geen pijnen en ongemakken meer.

Zou er enig ander nieuws begerenswaardiger zijn?



86

Jammer genoeg zijn er vele andere mensen voor wie de terugkomst geen blijde gebeurtenis wordt. Hun ervaring wordt met schokkende woorden verteld.



87

(tekst: Op. 6:14-17)

“En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold;

3 – De Grote Ontsnapping



88

en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.



89

En de koningen der aarde en de groten en de rijken... en de machtigen..



90

verborgen zichzelf in de holen en in de rotsen der bergen;



91

en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: 'Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon' ...



92

Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? Op. 6:14-17.



93

(tekst: Op. 16:18)
'En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er geschiedde een grote aardbeving,

3 – De Grote Ontsnapping



zo groot als er ooit geweest is, sedert een mens op de aarde was:zo hevig was deze aardbeving, zo groot.” Op. 16:18.



Deze aardbeving zal de steden hier op aarde verwoesten. Onmogelijk dat iemand een dergelijke aardbeving zou missen, aangezien deze de komst van Christus aankondigt!



Jezus waarschuwde ervoor dat Hij zou terugkomen, wanneer niemand het zou verwachten. Hij zei ook dat mensen bezig zouden zijn hun leven te verdoen met ijdel amusement. De entertainment waar zoveel mensen vandaag aan verknocht zijn.



(tekst: Matt. 24:30)
In Matt. 24:30, lezen wij dat wanneer Jezus terugkeert, ...'alle volkeren der aarde zich op de borst zullen slaan...'



Dit is wat Jezus zei dat zou gebeuren met hen die niet klaar waren voor die dag!
Zij zijn verloren – en zij weten het!
Wat een trieste aanblik, terwijl het zo anders had kunnen zijn.
Vriend, die dag komt echt!
Je zult later niet ontwaken en ontdekken dat het een droom was!



Niets is belangrijker op aarde dan bereid te zijn Jezus te ontmoeten als Hij komt. Hoe broos zijn de aardse schatten, waar wij zoveel waarde aan hechten.
Eén aardbeving en alles is weg!

3 – De Grote Ontsnapping



100

(tekst: Luc. 21:36)

‘Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal,



101

Luke 21:36

en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen’. Luk. 21:36.



102

Laten we even opsommen wat we geleerd hebben uit deze bijbelstudie:



103

Valse profeten en Christussen zullen proberen iedereen te misleiden.



104

De duivel zal verschijnen als een engel des lichts.



105

De tweede komst van Christus zal niet geheim zijn.

3 – De Grote Ontsnapping



106

Ieder oog zal Jezus zien komen.



107

Alle heilige engelen zullen mét Jezus komen.



108

Hij zal komen met het schallen van bazuinen.



105

Hij zal komen met een roep van de Aartsengel.



106

De rechtvaardige overledenen zullen opgewekt worden.



107

De rechtvaardige overlevenden zullen veranderd worden zonder de dood te zien.

3 – De Grote Ontsnapping



108

Elke rechtvaardige zal onsterfelijkheid gegeven worden.



109

Alle ongelovigen zullen treuren als zij Jezus zien.



110

Een aardbeving zal de aarde verwoesten.



111

Alle verlorenen zullen vernietigd worden.



112

Nog niet de helft kan verteld worden, noch kan een mens beschrijven, noch kan een sterfelijke ziel bevatten de grootte van de pracht en glorie van Christus' majestueuze wederkomst! Maar we willen graag met u kijken hoe schrijvers en schilders hebben geprobeerd de tweede komst van Jezus voor te stellen en de manier waarop zij de beschrijving in de bijbel hebben vormgegeven.



113

Wanneer niemand het zal verwachten, zal Jezus terugkomen! De stem van God rolt als donderslagen over de hele aarde en verkondigt de dag en het uur van de komst van Zijn Zoon.

3 – De Grote Ontsnapping



114

‘De hemelen worden samengerold, de aarde siddert voor Hem, en elke berg en eiland wordt van zijn plaats weggeslagen.



115

Spoedig verschijnt in het oosten een kleine zwarte wolk, ongeveer de helft van een hand.



116

Terwijl de wolk dichterbij de aarde komt wordt hij steeds helderder en stralender tot een reusachtige wolk met een regenboog erboven. Zwijgend staart Gods volk naar het schouwspel. Het is adembenemend!



117

De hemel is vol met stralende wezens, tienduizend keer duizend, en duizenden engelen omgeven Jezus op Zijn troon!



118

De luister van dit alles bedekte de hemelen en terwijl zij dichterbij de aarde kwamen nam ieder oog de komende Koning waar! Geen doornenkroon ontsiert Zijn heilig hoofd, maar een kroon van glorie rust op Zijn heilig voorhoofd. En op Zijn kleding en op Zijn dij is geschreven: “Koning der Koningen en Heer der Heerscharen”.



119

En de koningen der aarde, de heersers, de rijken, de leiders, de machtigen en elke slaaf en vrije schreeuwden, dat de bergen op hen zouden vallen en hen verbergen voor de aanwezigheid van het Lam.

3 – De Grote Ontsnapping



120

Wie Gods volk veroordeelden en uitmoordden en wie de Christus belachelijk maakten en afwezen als Gods Zoon, die schreeuwden “Kruisig Hem! Kruisig Hem!” zijn opgewekt om voor Jezus te verschijnen.

Met hun hart in de schoenen, in angst en beven, is hun hartverscheurende klaagzang:



121

“Hij is de Zoon van God. Hij is de ware Messias”.



122

“Nu zien zij Hem in al Zijn glorie, en zij zullen Hem zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige.



123

Zij die Hem bespotten om Zijn aanspraak Gods Zoon te zijn, staan met stomheid geslagen. Daar staat de hooghartige Herodus die Hem hoonde om Zijn goddelijke titel en die de soldaten opdracht gaf Jezus als koning te kronen.



124

Ook staan daar de mannen die Hem lasterlijk de purperen mantel om de schouders legden, de doornenkroon op Zijn gelaat plaatsten en de zogenaamde scepter in Zijn willoze hand, en zij bogen voor Hem, terwijl zij de spot met Hem dreven.



125

“De mannen die de Prins van het Leven sloegen en bespuwden wenden zich nu af van Zijn doordringende blik en willen vluchten voor Zijn overweldigende, stralende aanwezigheid.

3 – De Grote Ontsnapping



126

Zij die de nagels door Zijn handen en voeten dreven, de soldaat die zijn zijde doorstak, zij allen zien nu deze tekenen, vervuld van paniek en wroeging.

“Met pijnlijk inzicht herinneren priesters en regeerders zich de gebeurtenissen op Calvarië. Met afgrijzen herinneren zij zich hoe zij in satanische opwinding schreeuwden:”Hij redde anderen, Zichzelf kan Hij niet redden”.



127

Als Hij de Koning van Israël is, laat Hem dan afkomen van het kruis, en wij zullen Hem geloven. Hij vertrouwde op God; laat Hij Hem dan halen als Hij Hem bij Zich wil hebben”.



128

“Zij die Christus hebben willen vernietigen samen met Zijn getrouwen zijn nu getuigen van Zijn heerlijkheid die op hen rust. In hun vreselijke paniek horen zij de engelen in vreugde uitroepen:



129

ISAIAH 25:9
“...Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us...”

Tekst Jesaja 25:9

“ En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen”.



130

“Terwijl de aarde wankelt en bliksemschichten en donderslagen de lucht vullen, roept Gods Zoon de slapende heiligen tevoorschijn.

Hij ziet op de graven van de rechtvaardigen en heft Zijn handen op ten hemel, roepende: “Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt, jij die slaapt in het stof, en sta op!”



131

Over de gehele wereld zullen de doden Zijn stem horen, en zij die hem horen zullen leven. En de aarde zal sidderen onder de tred van een enorm leger van elk land, verwantschap, taal en volk.

3 – De Grote Ontsnapping



132

“Vanuit de gevangenschap van de dood komen zij, bekleed met onsterfelijke luister, roepende Ö, dood, waar is uw engel? O, graf, waar is uw overwinning?”

En de levende rechtvaardigen en de opgestane heiligen verheffen hun stemmen tezamen in een lange, blijde kreet van overwinning. Alle gebreken blijven in het graf achter. O, prachtige verlossing! Lang besproken, lang verwacht, overpeinsd in gretig verlangen, maar nooit ten volle begrepen.



133

“De levende rechtvaardigen worden “in een tel, in een oogwenk” veranderd. Op het roepen van God werden zij verheerlijkt; nu worden zij onsterfelijk gemaakt en met de opgestanen opgenomen hun Heer tegemoet in de lucht.



134

Engelen vergaderen Zijn uitverkorenen uit de vier windstreken, van het ene eind van de hemel tot het andere. Kleine kinderen worden door heilige engelen naar hun moeders armen gedragen.



135

Vrienden die lang door de dood gescheiden waren worden verenigd om nooit meer te scheiden, en met vreugdezang varen zij ten hemel naar Gods heilige stad.



136

“En terwijl zij opvaren ten hemel roept het engelengevolg: “Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig”. En de verlostten roepen: “Halleluja”terwijl zij oop weg zijn naar de heilige stad.



137

“Voordat zij de Heilige Stad binnenkomen schenkt de Verlosser Zijn volgelingen de tekenen van overwinning en bekleedt hen met de tekenen van hun koninklijke status. Vanuit de hele menigte verlostten is iedere blik gericht op Hem, ieder oog ziet de heerlijkheid van Hem, wiens lichaam en gelaat meer geschonden was dan van wie ook onder de mensen.

3 – De Grote Ontsnapping



“Jezus plaatst met Zijn eigen rechterhand de kroon der heerlijkheid op de hoofden van de aangekomenen. Voor ieder is daar een kroon met zijn eigen nieuwe naam en de inscriptie “Heilig de Heer”.

Onzegbare vreugde vult ieder hart en iedere stem verheft zich in dankbare lofprijzing.



“Voor de vrijgekochte menigte ligt de Heilige Stad. Jezus zet de paarden poorten wijd open en de volkeren die de geboden hebben gehouden en het geloof van Jezus hebben gaan binnen. Daar aanschouwen zij het Paradijs van God, het thuis van Adam voordat hij zondigde. “Dan is de stem te horen, rijker dan welke muziek ook, die sterfelijke oren bereikte: “Jouw strijd is over”.



Tekst: Matt: 25:34

“Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beëft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af”. Matt.: 25:34

3 – De Grote Ontsnapping



141

Dit is onze hoop. Dit is ons doel. Dit is onze toekomst.
Wij kunnen eeuwig met Christus in de hemel leven.
Als wij de eeuwigheid mislopen, hebben wij alles gemist.
Als wij de hemel mislopen, hebben wij alles gemist.
Als wij niet voorbereid zijn voor de spoedige wederkomst van Christus, zullen wij de grootste gebeurtenis van alle tijden mislopen.

Jezus zegt nu tot ons:

Kom...kom om vergeving.

Kom om genade.

Kom om kracht om je zonden te overwinnen.

Kom in de eeuwigheid.

Kom in mijn Koninkrijk.

Kaarten invullen

Als dit nu de wens van u hart is.

Als u ja wilt zeggen op zijn uitnodiging.

Buig dan uw hoofd samen met mij en laten we God vragen om ons verder te leiden en voor bereiden op het eeuwig leven met hem.

Onderwerp volgende voordracht:

God schepper en Vader.

Schepping en herschepping of evolutie.
