

## 6 – Why So Much Suffering?



Onderwerp van deze avond.  
Waarom is er zoveel lijden?  
We kunnen het ook persoonlijker maken.  
Waarom overkomt mij dit alles?  
Vanavond zoeken we een antwoord in de Bijbel.  
Hoe kan een liefdevolle God het toestaan?



Clara Vermeulen was een dienstmeisje in Brussel. Zij was een erg vriendelijk en  
nauwgezet.  
Op een dag, na vijftien jaar voor dezelfde werkgever te hebben gewerkt,  
Haar werkgever had geen idee waar zij was.  
Het leek alsof ze van de aardbodem verdwenen was. Na een dagenlange  
plaatselijke sociale dienst haar.

Clara was bezig zichzelf uit te hongeren op een kamertje ergens in een a...  
Zij zei: "Ik wil sterven. Laat me alleen." Een verslaggever slaagde erin  
nemen. Clara vertelde hem het volgende: "Kijk, niemand geeft om me.  
— één van de velen in de maatschappij die ondergeschikt werk verricht  
waarde. Ik heb geen naaste verwanten, geen familie, geen vrienden. Ik  
wil leven. Er is niemand met wie ik mij verbonden voel — niemand met  
niemand bij wie ik mijn hart kan luchten. Dus laat mij maar sterven, om  
uitmaken".



"Niemand geeft om ons!" is de wanhopige schreeuw van veel mannen en  
planeet.  
Onlangs vond een enquête plaats waarin aan de mensen de volgende vraag  
God één vraag kon stellen, wat zou deze vraag dan zijn?"

En u? Als u God één vraag zou kunnen stellen, welke zou dat zijn?  
Miljoenen mensen zouden de volgende vragen stellen:  
"God, geeft u werkelijk om mij? Als u zo goed bent, waarom is er dan zoveel  
in onze wereld?"  
"Waarom is er zoveel hartezeer en verdriet?"  
"Waarom zijn er hongersnoden, overstromingen, natuurrampen en oorlogen?"

## 6 – Why So Much Suffering?



Wij kijken om ons heen en zijn ons bewust van een kwade kracht in de wereld. Overal vinden er dagelijks vreselijke tragedies plaats.



Wie is verantwoordelijk voor al deze tragedies, het verdriet, en het lijden? Vele mensen beschuldigen God van de moeilijkheden die zij ervaren. Hoe vaak hoort u hen de vraag stellen: "Waarom doet God mij dit aan?"



Wat zegt de Bijbel over de oorzaken van het lijden? Heel veel wordt daarover gezegd. Er kunnen veel oorzaken gevonden worden. De hoofdoorzaak echter wordt heel duidelijk uit de doeken gedaan. De hoofdoorzaak is de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en Zijn vijand. Ja God heeft een vijand en Hij gaat erop een bijzondere wijze mee om.



Jezus vertelde een verhaal over een landbouwer die goed zaad op zijn veld plantte. Het zaad groeide op en de planten opkwamen.



Maar er was er schadelijk onkruid op dit veld.



(Tekst: Matteüs 13:27)  
"Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, heb ik niet goed zaad in uw akker gezaaid?"



Hoe komt hij dan aan onkruid?"  
Zij wilden weten waar het onkruid vandaan kwam.

## 6 – Why So Much Suffering?



11

(Tekst: Matteüs 13:37-39)

"Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des Me



12

de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Kon  
kinderen van de boze;



13

de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel."  
Matteüs 13:37-39



14

Terwijl God probeert om door Zijn liefde en vriendelijkheid de mensen  
vijand bezig met kwaad te stichten en God daarvan de schuld te geven.



15

Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, vertelt ons hoe het allemaal  
verbazen dat het probleem van het kwaad en alle lijden niet op aarde be  
kwaad ligt ver van hier. We lezen in de Bijbel dat er eens oorlog was in



16

(Tekst: Revelatie 12:7-9)

"En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen hadden oorlo  
ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,



17

maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet me

## 6 – Why So Much Suffering?



18

En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, de gena satan die de gehele wereld verleidt;



19

hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem".  
Openbaring 12:7-9.



Let nu op hoe deze draak ofwel de duivel geïntroduceerd wordt in Openbaring 12:3,4:



21

(Tekst: Revelatie 12:3, 4)  
"En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossig en tien horens,



22

en op zijn koppen zeven kronen.



23

En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp



Klaarblijkelijk volgde één derde van de engelen uit de hemel deze verlossing van God.

Maar laten we meer te weten zien te komen over deze gevallen engel ge. In het Oude Testament wordt hij beschreven als de Koning van Tyrus, e

## 6 – Why So Much Suffering?



25

(Tekst: Ezechiël 28:12-14)

"Zo zegt de Here Here: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, Ezechiël 28:12



26

In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u ... Ezechiël 28:13



27

Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; ... gij waart goden;



28

wandelend te midden van vlamme stenen." Ezechiël 28:14



29

Lucifer was een prachtige engel, in alle opzichten perfect geschapen. Hij was de engel die zich naast God bevond als beschuttende cherub.



30

Lucifer nam een verheven positie in de hemel in. Aan beide kanten van twee engelen; één aan de rechter en één aan de linkerzijde. Eén hiervan (zie de tempel)



31

Hij was niet tevreden met zijn positie naast God.

**HIJ WILDE GOD ZIJN!**

Iets gebeurde met Lucifer en zijn nauwe relatie met God. God zei tegen

## 6 – Why So Much Suffering?



32

(Tekst: Ezechiël 28:15)

“Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd gevonden”.

Ezechiël 28:15



33

(Tekst:Ezechiël 28:17)

“Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw Ezechiël 28:17.



34

Deze mooie verheven engel werd op zichzelf gericht.

Hij begeerde de glorie en hulde die alleen God toebehoort.

Hij hunkerde naar macht. Hij waagde het zijn Schepper uit te dagen om heelal! Luister goed:



35

(Tekst: Jesaja 14:12-14)

“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; overweldiger der volken!



36

En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren



37

... mij aan de Allerhoogste gelijkstellen."

Isaiah 14:12-14



38

Toen deze arrogante woorden van de lippen van Lucifer kwamen, werd harmonie van de hemel verbrijzeld in een miljoen egoïstische stukken.

## 6 – Why So Much Suffering?



39

Het duurde niet lang totdat Lucifer de geest van ontevredenheid onder de engelen verspreiden.  
Langzaam maar zeker ondermijnde hij de liefde en de rechtvaardigheid.



40

Als rot fruit in een kist spreidde zijn opstand zich onder de andere engelen. Misschien vraagt u zich af waarom God Satan niet op dat ogenblik vernietigde. God kon Lucifer en de engelen die zich bij zijn opstand hadden aangesloten gemakkelijk geëlimineerd hebben. Maar als hij dit gedaan zou hebben zouden al zijn werken hebben gediend.



41

Veronderstel dat God onze keuzevrijheid zou hebben weggehaald en ons zou hebben gediend.  
Wie van u heeft kinderen?  
Zou u een robot kind willen? Hoe zou u een kind vinden dat u kon programmeren om gehoorzamen wat u zei?  
Uw kind zou 's morgens wakker worden en zeggen " Ja, Mama, ik zal naar school gaan."

"Ja, Papa, ik zal het huis schoonmaken"

U heeft een robot — een koude, stalen, mechanische robot.

U heeft geen kind meer.

Zou u een dergelijk kind willen? Natuurlijk niet.

God ook niet.



42

God is een God van liefde. Hij kan alleen gelukkig zijn in een liefdesrelatie met de mensheid waarin zij hem aanbidden omdat zij van Hem houden en op Hem vertrouwen.



43

Satan had de wetten en rechtvaardigheid van God uitgedaagd, maar God wilde om te tonen wie de baas was! Hij maakte ze om Zijn schepselen te beschermen en hun geluk te verzekeren.

## 6 – Why So Much Suffering?



44

Zijn wetten zijn als stoplichten en borden die de snelheidslimiet aangeven om onze veiligheid en welzijn.

Maar de meest geëerde van alle engelen dacht dat hij het heelal beter kon regeren dan de Schepper!



45

Satan, de "tegenstander van God," maakte een duivel van zichzelf!



46

God geeft iedereen de macht om te kiezen om wel of niet te gehoorzamen. Uit redelijkheid en liefde heeft God Satan toegestaan om het heelal te toetsen en te regeren. Satans insinuaties naar de engelen toe waren zo verfijnd dat God niet wilde laten uitgroeien zodat iedereen overtuigd wordt van Gods goedheid en nederigheid. Het contrast moet in alle duidelijk door iedereen gezien worden zodat er geen twijfel bestaat. (zwart en wit)

Wij begrijpen niet hoe dit alles bij Lucifer kon gebeuren terwijl God zo dichtbij was. Het is allen.



47

De strijd die in hemel is begonnen, is niet voorbij. zij heeft zich alleen voortgezet. De aarde is het terrein waarop de grote strijd tussen goed en kwaad zou worden uitgevoerd, waar Satan zijn regeringswijze zou tonen en hoe hij zou heersen over de mensheid.



48

Maar waarom de aarde? Waarom moest het onze planeet overkomen?



49

(Tekst: 1 Korintiërs 4:9)

“Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en voor mensen.”  
1 Korintiërs 4:9.



## 6 – Why So Much Suffering?



50

De aarde was net gekomen uit de hand van de Schepper, in al zijn prachtige schoonheid die met geen pen te beschrijven is.

Klaarblijkelijk dacht Satan dit ook want hij zag deze wereld als een prijs was.

Hij zou proberen om deze planeet met haar tere schoonheid in zijn greeppasgeboren wereld.



51

Hoewel Adam en Eva, de vader en moeder van het menselijke ras, perfect zij de mogelijkheid om verkeerd te doen.

Zij hadden de vrije keuze om van God te houden, Hem te volgen of Zijn geboden te negeren.

Maar hun trouw zou worden getest, en die test zou betrekking hebben op de angst die zij waarschuwde hen,



52

(Tekst: Genesis 2:16, 17)

"Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,



53

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. En daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Genesis 2:16, 17.

Dat moet een redelijke eis zijn geweest. Zij moeten zich tamelijk veilig voelen. Het mens is het meest kwetsbaar wanneer hij niet op zijn hoede is omdat hij niet weet.



54

Dat is wat met Eva gebeurde.

Satan gebruikte zijn bovennatuurlijke kracht om haar te bedriegen.

Satan werkt zelden openlijk. Hij is zeer bedrieglijk.

Hij gebruikt organisaties, mensen, of zelfs een slang!



55

Daarom zei Paulus:



56

(Tekst: Efeziërs 6:11-12)

"Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de wraak van de duivel."

## 6 – Why So Much Suffering?



57

want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de o



58

tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de  
Efeziërs 6:11,12.



59

Eva werd verleid.  
Zij had niet verwacht dat de woorden van de sprekende slang van Satan  
De duivel, sprekende door de slang, vroeg haar,



60

(Tekst: Genesis 3:1)  
"... God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de



61

(Tekst: Genesis 3:2-4)  
Eva antwoordde: " Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wi



62

maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat,



63

heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders

## 6 – Why So Much Suffering?



64

De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven".  
Genesis 3:2-4



65

Toen Eva naar de slang luisterde, moet het in haar gedachten zijn opgekomen anders zei dan wat God hen had verteld.

Misschien aanvoelend dat Eva in verwarring was, voegde de slang er ha



66

(Tekst: Genesis 3:5)

"God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij zult zijn, kennende goed en kwaad".

Genesis 3:5.



67

De duivel suggereerde dat God oneerlijk was, dat Hij iets goeds weerhield. Het  
Gelijk te zijn aan God was Satan's vurigste wens geweest en de aanleiding tot zijn  
Eva ook goed in de oren en in een onbezonnen moment, was zij verkocht.



68

(Tekst: Genesis 3:6)

"En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een



69

ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij  
Genesis 3:6.



70

En Eva gaf Adam de vrucht, en hij at. Daarin toonde hij ook dat hij twijfelde.  
Hij koos zijn vrouw te volgen in de plaats van te geloven in het woord van

## 6 – Why So Much Suffering?



71

Adam en Eva hebben Gods test van liefde en trouw niet doorstaan en hoewel zij wisten dat iets helemaal verkeerd was gegaan.



72

Satan had de pasgeboren wereld gekaapt! Vanaf dat ogenblik eiste hij de "Nieuwe Wereld" op.

De heerser van een planeet in opstand!

Adam en Eva hadden naar de stem van het kwade geluisterd.



73

Toen deze uiterst tragische dag ten einde liep, kwam God in de koelte van de avond gewoonlijk, en Hij riep Adam en Eva.

Tot nu toe was dit de gelukkigste tijd van dag geweest - een gelegenheid om te spreken met de God die hen gemaakt had. Maar deze dag renden zij weg en verborgen zich.



74

Uiteindelijk glipte Adam langzaam achter enige struiken in de tuin van de hof.



75

(Tekst: Genesis 3:10)

"...Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben nu naakt voor mijn ogen."

Genesis 3:10.



76

Voorheen was Adam nooit bang geweest, maar dat is wat zonde doet. Het maakt een persoon zelfs bang voor God.



77

(Tekst: Genesis 3:11)

God antwoordde: "... Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden heb te eten?"

Adam antwoordde:

## 6 – Why So Much Suffering?



78

(Tekst: Genesis 3:12)

"... De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeten."

Genesis 3:12.

Een paar uur daarvoor was Adam bereid om met Eva te sterven. Nu beschuldigde hij haar en beschuldigde ook God dat Hij haar gemaakt had en zijn liefde tenietdoet!



79

Maar Eva was niet minder beschuldigend. Toen God haar vroeg wat zij had gedaan, zei zij:



80

(Tekst: Genesis 3:13)

"De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten".

Genesis 3:13.

Ook Eva gaf God de schuld! Zij zei met andere woorden: "Het is de slang die mij heeft verleid, waardoor ik in de problemen ben gekomen".



81

Vanaf die dag waren Adam en Eva gedoemd om te sterven!

Om Adam en Eva ervan te weerhouden van de boom van het leven te eten, gaf God hen de tuin die zij als hun huis hadden.

De duivel zei dat zij niet zouden sterven, maar de Bijbel zegt,



82

(Tekst: Genesis 5:5)

"Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd en drie en twintig jaar; en hij stierf."

Genesis 5:5.

Te laat ontdekten zij dat de duivel:



83

(Tekst: Johannes 8:44)

"... een leugenaar en de vader der leugen" is.

Johannes 8:44.

## 6 – Why So Much Suffering?



84

Het is gemakkelijk om God te beschuldigen voor het verdriet en de verwoesting, maar Satan is werkelijk verantwoordelijk voor de verwoesting.



85

Hij is degene die problemen naar deze planeet bracht en die sindsdien zo veel pijn veroorzaakt. Jezus ontmaskerde de duivel en de wijze waarop hij mensen pijn veroorzaakt.



86

Toen hij in de synagoge op een Sabbat onderwees, merkte hij een vrouw die gebogen was en zich in het geheel niet kon oprichten. Geraakt door haar droevige toestand, genas Jezus haar.



87

De overste [van de synagoge] bekritiseerde hem onmiddellijk omdat de overste van de synagoge hem op de sabbatdag in de synagoge te genezen plaatste – Gods heilige dag van verering. Maar merk op hoe Hij Zijn



88

(Tekst: Lucas 13:16)  
“Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zij gebonden had,



89

niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?" Luke 13:16



90

Jezus zei dat Satan deze vrouw achttien jaar had gebonden. Satan was de schuldige! In feite is Satan de sinistere kracht achter alle ziekte en dood!

## 6 – Why So Much Suffering?



91

Misschien zien wij nergens in de Bijbel de strategie van Satan duidelijk in het eerste hoofdstuk van Job, in een gesprek tussen de duivel en God.



92

Het was enige tijd na de val van Satan dat de zonen van God zich vóór God verschaarden. Ook.

Moet u zich eens indenken! Een vergadering van de “zonen van God”, en Satan was onuitgenodigd!



93

(Tekst: Job 1:7)

"En de Here zeide tot Satan: "Vanwaar komt gij?"

Job 1:7

Met andere woorden, wie heeft jou uitgenodigd? Welk recht heb je om te komen? Hij antwoordde God,



94

"Van een zwerftocht over de aarde, die ik heb doorkruist".

Job 1:7.

Satan eiste de heerschappij op over de planeet Aarde. Hij had de positie van koning.



95

Adam wordt een "zoon van God" genoemd (zie Lukas 3:38), net als de zonen van God voor een bijeenkomst met God.



96

Waren zij misschien de hoofden van andere werelden, zoals Adam oorspronkelijk onze wereld was?

Hoe het ook zij, Satan's claim dat hij de aarde vertegenwoordigde bleef bestaan. Hij zei tegen Satan:



97

(Tekst: Job 1:8, 9, 11)

“Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, die rechtschapen en eerbaar is, die vreest God en afkeert tegen het kwaad.”

## 6 – Why So Much Suffering?



98

zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.



99

En de satan antwoordde de Here: Is het om niet, dat Job God vreest?



100

Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij U d  
zeggen!  
Job 1:8, 9, 11



Wat een uitdaging! Satan beweerde dat Job alleen maar trouw was aan G  
voor hem deed, niet omdat hij van God hield en Hem vertrouwde.



102

(Tekst: Job 1:12)  
"En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; all  
uw hand niet uitstrekken.



103

Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen".  
Job 1:12.  
Satan ging weg. Hij kon niet wachten om de hand te slaan aan de bezitt



De aanvallen begonnen al spoedig:  
Ten eerste stalen de Sabeërs het vee van Job en vermoordden zijn kneed



## 6 – Why So Much Suffering?



105

Ten tweede doodde blikseminslag zijn schapen en herders.



106

Ten derde kwamen de Chaldeeën en plunderden de kamelen van Job.



107

Ten vierde (het vreselijkste nieuws) vernietigde een tornado het huis van Job, was daar een feest aan de gang en alle tien kinderen van Job werden gedood.



108

Arme Job! Hij dacht dat God zijn bezit had weggehaald en al het verdriet van de wereld had afgevoerd. Hij begreep niet dat de duivel het had gedaan! Hoewel overmand door zijn verdriet, bleef Job God onveranderd.



109

(Tekst: Job 1:21)

Hij zei: "De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zal ik prijzen." (Job 1:21)

Hoewel hij de tragedies niet begreep die zijn bezit en kinderen vernietigden, bleef Job zijn vertrouwen op Gods goedheid.

Maar voor Satan was het niet genoeg.

Hij daagde God opnieuw uit door te zeggen:



110

(Tekst: Job 2:4-6)

"... en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven."

## 6 – Why So Much Suffering?



111

Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan – o vaarwel zeggen!



112

En de Here zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn Job 2:4-6



113

De test ging door! Zou Job trouw blijven aan God wanneer hij het steed God de rug toekeren ?



114

(Tekst: Job 2:7)  
“Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen,



115

en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschede Job 2:7



116

Als u ooit een zweer heeft gehad, dan weet u hoe pijnlijk één enkele zween eens voor dat u van top tot teen bedekt bent met zweren!



117

Hoewel Satan Job van zijn bezit had beroofd, zijn kinderen, en zijn gezin, God. Wat een man! De Bijbel zegt:

## 6 – Why So Much Suffering?



118

"In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe".  
Job 1:22



119

Wie kwetste Job?  
Wie was het die Job teisterde?  
SATAN!



120

Wie stal zijn vee en doodde zijn knechten?  
SATAN!



121

Wie bracht de tornado om zijn zonen en dochters te vernietigen?  
SATAN!



122

De Heer kan moeilijkheden toestaan om onze trouw en liefde te testen, onschuld aan te tonen. Satan beschuldigde God van vriendjespolitiek in schepselen. God gaf Satan de vrijheid om aan te tonen wie de waarheid was. Wat bleek uiteindelijk? Hij had ongelijk



123

maar SATAN is in principe de schuldige en verantwoordelijke voor al het kwaad. Ook na het geval Job blijft hij ons aanklagen en beweren dat wij het recht niet verdienen. Opb 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verspreid het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de zonen der mensheid, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen



124

U en ik zijn gevangen in het centrum van een verbijsterend kosmisch drama van gezag en wetteloosheid, tussen de Schepper en Satan, de oorspronkelijke tegenstanders. Wij zijn geen toeschouwers. Wij zijn hierin betrokken of wij willen of niet

## 6 – Why So Much Suffering?



125

Het idee dat Satan slechts een mythe is of een invloed maakt dat wij tot hoofd te bieden aan het intelligente wezen dat hij eigenlijk is. We zitten die gaat tussen persoonlijke machten



126

Het Boek Openbaring zegt:



127

(Tekst: Openbaring 12:12)

“Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en



128

want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat Openbaring 12:12

Petrus schreef deze waarschuwing:



129

(Tekst: 1 Petrus 5:8)

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als e



130

zoekende wie hij zal verslinden".  
1 Petrus 5:8



131

Maar hoewel Satan zijn slechte dingen doet, heeft de God van de Schep Zijn Zoon Jezus omvat - Zijn dierbare Zoon die bereid was te sterven om zodat wij eeuwige leven zouden kunnen hebben.

## 6 – Why So Much Suffering?



132

De Bijbel zegt dat Satan komt als een brullende leeuw.



133

Satan werkte door Koning Herodus om het kindje Jezus te vernietigen (



134

Satan kwam naar Jezus in de wildernis, vermomd als een engel uit de hemel, om hem te verleiden (hij werd verslagen).



135

Satan bewerkte de menigte om Jezus te vernietigen op Golgota (hij was hun vijand).



136

Hoewel er een Golgota was, was er een opstanding! Prijs de Here !  
Zo gaf God Zijn Zoon; en de Zoon gaf Zichzelf om uw en mijn lot te ke  
Het was een uur van overwinning, een dag van vrijheid voor alle gevangenen op de  
planeet aarde.



137

Die dag werd satan een verslagen vijand! Christus verdiende door Zijn offer en het lijden te vernietigen.  
Paulus schreef in Hebreeën 2:14:



138

(Tekst: Hebreeërs 2:14)

"Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op aarde deel  
gekregen,

## 6 – Why So Much Suffering?



139

opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel



140

Satan toonde aan alle levende wezens in het heelal wie hij daadwerkelijk  
En hij laat nog steeds zien hoe hij de wereld zou regeren.  
Tornado's, aardbevingen, overstromingen, misdaad, ziekte, hartzeer, en  
Dat is wat wij zien.



141

Maar achter dit alles schuilt onopgemerkt het bovennatuurlijke werk van



142

Deze tragedies zijn geen "handelingen van God" - zij zijn "handelingen  
God zal ook niet hen beschermen die zich onder de heerschappij van de

Hiermee wordt door de Bijbel de esentie van de vraag: vanwaar het lijden  
Er zijn natuurlijk heel wat aspecten van dit lijden die we kunnen bespreken  
In de studie die u kunt meenemen kunt u daar heel wat over lezen.  
(vat even samen)



143

U kunt vraagtekens zetten bij verdriet, hartzeer, en moeilijkheden in uw  
verbaasd staan bij het verlies van een kind of een geliefde en de vraag s



144

De Bijbel onderwijst dat God er is.  
Hij lijdt met u mee als u hartzeer, verdriet, of moeilijkheden hebt.  
En hij zal spoedig komen om het probleem van zonde en lijden weg te r

## 6 – Why So Much Suffering?



145

Het goede nieuws is dat deze planeet, die door Satan werd gekaapt, spoedig zal worden bevrijd. Deze wetenschap zou de angst moeten wegnemen van nerveuze, bezorgde mensen die de verkeerde kant op is gegaan.

God heeft een plan om Satan te vernietigen —de bedrieglijke duivel. In dit artikel zullen wij nader ingaan op de inhoud van dat plan. Laten we kijken wat de Bijbel ons te vertellen heeft.



146

(Tekst: Ezechiël 28:16, 18)

"...Ik deed u weg, gij beschuttende cherub".



147

“Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden



148

dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond ..."

Ezechiël 28:18.

Voor altijd zullen zonde en lijden verdwijnen.



149

Ja, Jezus komt spoedig! Niet als een bescheiden inwoner van Galilea, of als een gewone man, maar als Koning der koningen, bespuwd en verloochend. Niet als iemand die aan een kruis wordt opgehangen,



150

maar als Koning der koningen en Heer der heren met het recht om te regeeren, want Hij is de Heer der heeren, om Hem te ontmoeten, omdat als we dit missen, we alles missen!



151

De kwestie is vandaag, wie zullen wij geloven? Wie zullen wij volgen? Een liefdevol God - of een gevallen engel?

De scheidslijn wordt getrokken;

de hele wereld wordt verdeeld in twee kampen. Aan wie bent u trouw?

Aan wiens kant staat u?

## 6 – Why So Much Suffering?



152

Aan elk rusteloos, eenzaam hart, aan elke pijnlijke, schuldige ziel, aan a  
planeet in opstand, geeft Jezus de liefdevolle uitnodiging:



153

(Tekst: Matteüs 11:28)

"Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven".

Matteüs 11:28.



154

(Tekst: Johannes 6:37)

"... wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" Johannes 6:37

Is dat geen prachtig nieuws?



## 6 – Why So Much Suffering?

---



155

Te midden van de tragedies van het leven, verdriet, hartzeer en teleurstelling.  
Hij begrijpt het verdriet dat u wellicht momenteel doormaakt.  
Jezus begrijpt hoe het is om een lichaam te hebben dat geplaagd wordt door pijn.  
Hij kent pijn.  
Hij heeft het ervaren toen wrede mensen scherpe spijkers door Zijn handen en voeten droegen.  
Hij kent eenzaamheid.  
Hij heeft het ervaren toen hij alleen in de duisternis aan het kruis hing.  
Hij kent armoede.  
Hij heeft het ervaren toen hij door de stoffige straten van Palestina liep zonder een thuis te hebben. Kom vandaag bij Hem.  
Hij zal u nieuwe hoop en moed geven.  
Nu komt het beste nieuws van alles.  
Spoedig zal Jezus terugkomen en een eind maken aan al het lijden.  
Hij zal opnieuw komen en een gloednieuwe wereld inluiden.  
Zonde en zondaars zullen worden vernietigd. Satan zal uiteindelijk volledig verslagen. Jezus verlangt ernaar om u op te nemen in Gods gezin, om u te helpen bouwen aan een nieuwe aarde.  
Maar het besluit moet worden genomen — Wie zal uw Heer en Meester worden?  
Beste vriend, dit besluit is een kwestie van leven en dood!  
Zou u niet op dit ogenblik willen kiezen om Christus als uw Koning aan te nemen?  
Hij wacht. Zijn armen staan wijd open. Hij zegt: "Kom! Kom! Kom!".  
U kunt u persoonlijke kaart nemen en daarop u keuze bekend maken.  
Maar laten we eerst met een gebed God danken.

---