

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



1

Ons onderwerp van deze avond.  
Wat gebeurde er met goed en kwaad.  
Wat **vroeger kwaad** was wordt **vandaag goed** genoemd.  
Maar is dat werkelijk zo.  
Wat zegt de Bijbel daarover?

### Gebed.

---



2

Met het **vergroten van de steden** is ook de **criminaliteit** enorm **gestegen**. Deze criminaliteit vertoont zich soms op de meest **verbazingwekkende manieren**.



3

Op een dag stormt een man het hoofdbureau van politie binnen, helemaal overstuur.  
Iemand had ingebroken in zijn huis en was vertrokken met verschillende waardevolle spullen. Het was hem gelukt **een glimp van de inbreker** op te vangen en hij eiste dat de politie er iets aan zou doen.  
Dus leidde de dienstdoende agent hem naar een stapel **fotoboeken** met verdachten. Hij hielp de man bij het doorkijken van de foto's met criminelen, om te kijken of hij de inbreker kon herkennen.



4

Opeens zei de agent: "Wacht eens even." Hij sloeg met zijn hand op een pagina en keek nog eens goed – van **de foto** in het boek naar **het gezicht** van de man en terug. "Dit bent u!" riep de agent uit, "Het is een uitstaand arrestatiebevel tegen u!"  
Het bleek, dat de verontwaardigde huiseigenaar, die het politiebureau was binnengestormd om gerechtigheid te eisen, uiteindelijk zichzelf onbedoeld identificeerde als een gezochte crimineel!



5

**Criminaliteit** in het groot en in het klein en geweld zijn **overall**, zelfs daar waar je het **niet verwacht**. Het is op de werkplek, in fabrieken, in onze dorpen, kleine en grote steden. De meeste mensen beschouwen zichzelf niet als echte misdadigers maar hebben toch veel **oneerlijke praktijken**.

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



6

In sommige **landen zijn rellen**, revoluties en roofovervallen gemeengoed. De straten zijn onveilig geworden.

Moorden, kapingen, bomaanslagen, straatroven, verkrachtingen, inbraken, verduisteringen en corruptie worden elke dag in landen over de hele wereld gemeld.

Waarom is de **criminaliteit aan het stijgen**?

Wat zit er achter de ongekennde **stijging van de wetteloosheid**?

Wat is er met onze wereld gebeurd?



7

In de westerse wereld en meer welvarende landen duikt een **nieuwe generatie jongeren op** – jongeren die twijfelend, sceptisch en uitdagend zijn.

**God roept** in zijn woord de **vaders** en moeders, de leraren en autoriteiten op om **rolmodellen** voor kinderen en jeugd te zijn.

Kinderen **imiteren** het gedrag van de maatschappij rondom hen.

Wie zullen hun geestelijke voorbeelden zijn?



8

Vaders **bedriegen** op het werk of hun belastingen, moeders plegen **abortus** en beide ouders bedriegen elkaar. De geestelijke leiders zijn veelal corrupt en immoreel.



9

Kinderen zien alles en hebben een hekel aan **hypokrieten**.

En de gebroken gezinnen laten lelijke lidtekens achter!

Wie brengt ze een gevoel van **goed en kwaad bij** als de ouders het niet willen of kunnen?

Natuurlijk kunnen ouders zo'n grote verantwoordelijkheid niet aan de scholen overlaten!

Veel **scholen** onderwijzen of moedigen geen moreel leven aan. Ze laten het aan de jongeren over hun eigen normen te zoeken.

De **normen van de Bijbel** die de vrijheid en de bescherming van elk individu waarborgt zijn algemeen aan de kant gezet.



10

Tegenwoordig zijn er **zelfs enkele kerken** die leren dat God's normen van goed en kwaad niet langer van toepassing zijn.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



Zij zeggen, dat Zijn wetten zijn afgeschaft,



of dat ze niet langer relevant zijn,



of dat ze onmogelijk te houden zijn.



Als gevolg hiervan, doen veel mensen **wat ze zelf willen**, ze volgen hun eigen **ingevingen en gevoelens**, alles moet kunnen, de sky is the limit – en de maatschappij **oogst** een overvloedige oogst van **ontwrichte gezinnen, ongecontroleerde kinderen en gewelddadige misdaden**. Niettegenstaande de slechte oogst blijft men doorgaan met het **zaaien van menselijke bedenksels**.



(Tekst: Hosea 8:7)

Zoals Hosea, de profeet, zegt:

“Want wind zaaien zij en storm oogsten zij.” Hosea 8:7.



De vraag wordt gesteld: Wie of wat bepaalt dat een situatie **goed of fout** is? Moeten we luisteren naar onze **gevoelens**.

Moeten we ons baseren op de uitspraken van **moraal filosofen** die zo gevarieerd zijn als de wolken in de lucht?

Mogen we voortgaan op onze eigen conclusies en inzichten.

Maar daar de **natuur van de mens** god vijandig is waar komen we dan terecht?

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



17

(Tekst: Spreuken: 16:25)

Maar de Bijbel herinnert ons eraan, dat we **niet goed kunnen** oordelen van wat goed en wat kwaad is: "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." Spreuken 16:25.



18

(Tekst: 2 Timótheüs 4:3, 4)

Apostel Paulus voorspelde: "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen,



19

maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen,



20

dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." 2 Timótheüs 4:3, 4.



21

Het is verdrietig om te zeggen, maar we ontdekken dat we **geen vrijheid krijgen door het weggooien van de regels!** Tenzij je chaos en wanorde vrijheid noemt. Haal de norm voor goed en kwaad weg, dan volgt chaos.



22

Als je alle verkeersborden en verkeerslichten weg haalt, ontstaat er chaos op de wegen en snelwegen. Er is geen veilige ruimte meer om te rijden. Goede regels schept vrijheid en ruimte om te leven. Vb gezin. Goede afspraken/ zonder afspraken.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



23

Wat zijn de regels?

Kunnen we echt weten wat goed of kwaad is?



24

Lang geleden gaf God ons een formule voor een misdaadvrije maatschappij.

En was het altijd nagevolgd, had misdaad nooit bestaan! Iedereen zou overal op aarde veilig en gelukkig zijn.



25

(Tekst: Exodus 20:2)

Toen de kinderen van Israël hun kamp opsloegen bij de berg Sinaï, daalde God neer om hen te ontmoeten en zei: “Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb.”

Exodus 20:2.



26

Eerst identificeerde de Heer Zichzelf als hun **bevrijder uit de**

**slavernij**. Hij was Degene die voor hen het pad door de Rode Zee had gebaad; Hij was hun beschermer.

Met andere woorden, Hij zei: “Ik zorg voor jullie. Jullie kunnen Me vertrouwen.”



27

Toen gaf Hij Zijn goddelijke wet, zodat men kon weten hoe men in vrede en vrijheid kon leven – zodat hij wist wat goed en wat kwaad was.



28

Laten we een vlugge **blik** werpen **op** de Tien **Geboden** die Hij bovenop de berg Sinaï gaf:

(Tekst: Tien Geboden van Exodus 20)

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben...”



## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



29

“Gij zult u geen gesneden beeld maken... gij zult u voor die niet buigen...



30

“Gij zult de naam van de Here, uw God niet ijdel gebruiken...



31

“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden..., maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God...



32

“Eer uw vader en uw moeder...



33

“Gij zult niet doodslaan...



34

“Gij zult niet echtbreken.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



35

“Gij zult niet stelen.



36

“Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste.



37

“Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht,



38

Noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.” Exodus 20:3 – 17.



39

Toen het volk Israël dit hoorde, waren ze er erg door geraakt. Als dat God's wil was, zouden ze dat beslist doen!



40

Wetende hoe **vergeetachtig** wij mensen kunnen zijn, schreef God alle Tien Geboden op twee **stenen tafels** met Zijn eigen vinger:

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



41

(Tekst: Exodus 31:18)

“En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinäi,



42

de twee tafelen der getuigenis,



43

tafelen der steen, beschreven door de vinger Gods.” Exodus 31:18.



44

Ofschoon dit de eerste keer was, dat God Zijn wet in geschreven vorm gaf, had het **al in eeuwigheid bestaan**.

Lang voor Sinäi, zelfs voor Adam en Eva, vormde de eeuwige onveranderlijke rechtsnorm al de basis van God’s hemelse regering.



45

Ook **de engelen** werden door de wetten van God geregeerd.

Ze kregen **de keus** tussen het volgen van de wetten van God of ze te negeren en er tegen in opstand te komen.



46

Satan en zijn engelen hebben ervoor gekozen **hun “eigen ding te doen”** – hun eigen regels te maken.

Deze opstand leidde ertoe, dat ze uit de hemel werden verdreven.



## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



47

(Tekst: Openbaring 12:7 – 9)

De Bijbel zegt: "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,



48

maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.



49

En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt;



50

hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem."

Openbaring 12:7 – 9.

Er waren **ook engelen die ervoor kozen God te volgen** en trouw te blijven aan Zijn wet.



51

(Tekst: Psalm 103:20)

"Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Psalm 103:20.



In Eden hadden **Adam en Eva al de wetenschap van de wet** van God, omdat zij zich beschaamd **en schuldig voelden**, nadat zij gezondigd hadden.

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



**En toen Kaïn boos werd**, omdat God het offer van Abel wel, maar het zijne niet aanvaard had, vroeg de Heer hem:



(Tekst: Genesis 4:6, 7)

“Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken?”



Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur.” Genesis 4:6, 7.

De wet van God was toen al van kracht, want er wordt gezegd:



(Tekst: Romeinen 4:15)

“...waar geen wet is, is ook geen overtreding.” Romeinen 4:15.



Webster's New World College Dictionary zegt:

“Transgressie... inbreuk van een wet, plicht, enz.; zonde...”



**Abraham kende en gehoorzaamde** de wet van God lang voor het werd uitgesproken op de berg Sinai.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



59

(Tekst: Genesis 26:5)

God zei dat Hij Abraham en zijn nazaten zou zegenen: “omdat Abraham naar Mij geluisterd en Mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.”  
Genesis 26:5.



60

Natuurlijk, het gevoelige geweten **van Jozef** gaf Jozef lang voor Sinaï de kracht, de verleiding van de vrouw van Potifar te weerstaan, door te zeggen:



61

(Tekst: Genesis 39:9)

“Hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt;



62

hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?  
Genesis 39:9.



63

Jozef wist **dat overspel zondig** was; hij kende God's norm van goed en kwaad.

Hij was vastbesloten de wet van God niet te overtreden!



64

De kinderen van **Israël** waren onderwezen om God te dienen en te gehoorzamen, maar gedurende hun vreselijke gevangenschap in Egypte waren zij **de wet van God vergeten.**

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



65

Na de uittocht, een paar weken voor zij Sinäï bereikten, berispte de Heer Mozes, omdat de Israëlieten Zijn **wet braken**, doordat zij trachtten naar **manna te zoeken op de Sabbat**:



66

EXODUS 16:28

"And the LORD said to Moses, 'How long do you refuse to keep My commandments and My laws?'"

(Tekst: Exodus 16:28, 30)

“Daarom zeide de Here tot Mozes: Hoelang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden?”



67

EXODUS 16:30

"So the people rested on the seventh day."

Toen rustte het volk op de zevende dag.”

Exodus 16:28, 30.

Het **vierde gebod was dus al vóór Sinäï bekend**.



68

Ja, **de wet van God is voor het universum** de eeuwige maatstaf van het goede.

En zou het ons verbazen dat God een **wet heeft om Zijn koninkrijk** te regeren?



69

1 CORINTHIANS 14:33

"For God is not the author of confusion..."

(1 Corinthiërs 14:33, 40)

Apostel Paulus schreef: “...want God is geen God van wanorde...”



70

1 CORINTHIANS 14:40

"Let all things be done decently and in order."

“Laat alles in betamelijk en in goede orde geschieden.”

1 Corinthiërs 14:33, 40.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



71

Een **normale regering** kan niet zonder wetten bestaan. Geen harmonieus, gelukkig en veilige maatschappij kan zonder regels functioneren.

De **natuur zelf heeft wetten**; zelfs **kinderen** kunnen zonder **regels** geen spelletjes spelen!



72

(Tekst: Romeinen 2:13)

De Bijbel zegt: “want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig,



73

maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.”

Romeinen 2:13.

Het is niet alleen belangrijk om de wetten van God te k nnen, maar ze ook uit te leven.



74

(Tekst: Johannes 14:15)

Jezus zei: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”

Johannes 14:15.

Jezus, citerende uit het Oude Testament, wees erop, dat liefde de basis vormt van alle geboden.



75

(Tekst: Matthe s 22:37 – 40)

“...Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.



76

Dit is het grote en eerste gebod.”



## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



Toen zei Jezus: "Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf."



Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." Mattheüs 22:37 – 40.



Als we **God werkelijk liefhebben** met onze gehele hart, ziel en verstand,



zullen we zeker onze liefde uitdrukken door het houden van de eerste vier geboden:



God zal nummer één in onze levens zijn



We zullen alleen Hém aanbidden

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



Wij zullen Zijn Heilige Naam eerbiedigen en respecteren

---



We zullen met verlangen onze afspraak met Hem elke Sabbat in acht nemen

---



En als we onze medemensen werkelijk liefhebben als onszelf, dan zullen we zeker:

---



Onze ouders eren en respecteren

---



Het leven waarderen

---



Zedelijkheid beschermen

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



89

Het eigendom van anderen respecteren

---



90

Eerlijk te zijn in onze relaties met elkaar

---



91

Niet dat begeren wat van een ander is.

---



92

Schattingen geven aan, dat meer dan **35 miljoen wetten** zijn opgesteld om het gedrag van mensen te controleren.

---



93

In de **Tien Geboden** echter, stelt God een gedragscode op, dat het hele menselijke gedrag omvat.  
Alleen God kon zo'n perfecte wet schrijven. De Bijbel zegt:

---



94

(Tekst: Psalm 19:8)  
“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel.”  
Psalm 19:8.

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



95

(Tekst: Psalm 19:12)

“...in het houden ervan ligt rijke beloning.” Psalm 19:12.

---



96

Een Bijbel geleerde, August Strong geheten, schreef:

“De wet is slechts het **afschrift van het karakter** van God.”

---



97

Tegenwoordig zouden we zeggen: “De Tien Geboden zijn een profiel van het karakter van God – een karakter dat **onveranderlijk** is”!

---



98

Elke verandering in de wet van God zou het **minder perfect** maken.

Omdat het een perfecte wet is, kan het niet veranderd worden.

---



99

(Tekst: Lucas 16:17)

Dat is de waarheid waarover Jezus sprak:

“Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel zou vallen.”

Lucas 16:17.

---



100

Maar, “Ik heb altijd gedacht, dat de Tien Geboden mijn geluk zouden beperken – me ongeveer inperkten.”

Het is nooit Gods bedoeling geweest dat Zijn **wet een last** voor de mensen of een **beperking van hun geluk** zou zijn.

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



101

Integendeel, God bedoelde het als een **beschermende muur**, ons afschermend van schuld en leed. **Tuinomheining**. Het was Zijn bedoeling, dat Zijn wet de vrijheid en veiligheid van iedereen zou waarborgen.

---



102

(Tekst: Deuteronomium 5:29)  
De Heer zei: “Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden,

---



103

opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!”  
Deuteronomium 5:29.

---



104

Net zoals we bruggen en bergwegen voorzien van **vangrails**, om ons tegen gevaar te beschermen, gaf God ons Zijn wet om ons te beschermen en te waken op onze levensweg.

---



105

(Tekst: Romeinen 3:20)  
Er is ook nog een **andere reden**, waarom God Zijn wet aan de mensen gaf: “... want de wet doet zonde kennen.” Romeinen 3:20.

---



106

(Tekst: Romeinen 7:7)  
Zoals Paulus zei: “...ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet;

---



## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



107

immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.” Romeinen 7:7.

---



Er is een verhaal over een prinses, die door haar onderdanen in de waan gebracht werd, dat ze een onovertroffen schoonheid bezat. Op een dag kwam er een koopman in haar dorp, die aan haar een spiegel verkocht.

Toen **ze in de spiegel keek**, schrok ze van haar uiterlijk en smiet de spiegel in stukken!

---



De wet van God lijkt op een spiegel, en als we, net als de prinses, erin kijken, zullen we misschien niet zo blij zijn met wat we zien,

---



maar het vernietigen of negeren van de wet zal onze toestand niet veranderen.

De prinses bleef met haar probleem zitten.

---



### **De wet wijst ons op onze zonden!**

Het is **een gids** die ons helpt een gelukkig en schuld-vrij leven te hebben, als we Zijn instructies in Zijn wet volgen.

---



De wet geeft ons niet de macht om de zonde te overwinnen of onze schuld te verwijderen.

Niets van de goede dingen we in de toekomst kunnen doen, zal de zonden, die we in het verleden hebben gedaan, uitwissen.

Hoe kunnen we dan vergeving ontvangen?

Hoe kunnen we de straf van een gebroken wet, de dood, ontlopen?

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



Bij de poorten van de hof van Eden stelde God een aanschouwelijke waarschuwing in, **dat ongehoorzaamheid tot de dood leidt** – hetzij voor de ongehoorzame of een onschuldige plaatsvervanger.

Een **lam moest geofferd worden**, om het geloof van de zondaar in het reddingsplan van God te laten zien.



Dit was God's manier om Adam te helpen begrijpen, waarom de onschuldige Zoon van God moest sterven, om te boeten voor de aanspraken van een gebroken wet.

Christus, het Lam van God, nam de straf van de mens op zich en onderging zijn dood.



De wet kan niemand van zonden redden.



(Tekst: Galaten 3:21)

Apostel Paulus zei:

“Want indien er een wet gegeven was, die levend kon maken,



dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn.”

Galaten 3:21.

Het is niet de wet die vergeving en verlossing brengt – **het is de genade van God!**

Alleen door het offer van Christus kunnen we een eeuwig leven hebben.



(Tekst: Romeinen 6:23)

“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

Romeinen 6:23.

Verlossing kun je niet verdienen door het houden van de wet:

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



119

(Tekst: Efeziërs; 2:8, 9)

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;



120

niet uit werken, opdat niemand roeme.”  
Efeziërs 2:8, 9.



121

Als we worden gered door genade, **zijn we dan vrij om een ongehoorzaam leven te leiden? NOOIT!**



122

(Tekst: Romeinen 6:1, 2)

Paulus schreef: “Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?”



123

Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?”

Romeinen 6:1, 2.

**Verlossing wordt aangeboden aan hen, die gered willen worden van de zonde en een deel van het koninkrijk van God willen zijn.**



124

Er zijn mensen die geloven dat de **wet van God heeft afgedaan**. Sta daar eens even bij stil.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



125

Als er geen wet is, is er ook geen zonde, want zonde is “overtreding van de wet.”

---



126

Als er geen wet is, hebben we ook geen genade nodig, want genade is het liefdevolle mededogen van God, als we de wet van God hebben gebroken.

---



127

Als we geen genade nodig hebben, kunnen we het kruis wegdoen.

---



128

Als we geen kruis nodig hebben, hebben we zeker geen Verlosser nodig.

**Als je de wet wegdoet, doe je ook weg... Zonde, Genade, het Kruis en een Verlosser.**

We hebben een Verlosser **nódig**, die voor ons aan het kruis stierf, om ons door Zijn genade te redden, zodat de schuld van de zonden kan worden betaald, omdat we Zijn wet hebben gebroken.

Dit is het evangelie. **Genade maakt de wet van God niet ongedaan.**

**Door de genade van God worden we in staat gesteld de wet van God te onderhouden.** Jezus helpt ons om datgene te doen wat we voordien niet konden. Daarom wordt er gezegd dat Jezus ons heeft vrijgemaakt van de slavernij aan de zonde.

---



129

Als een gevangene, die op de doodstraf wacht,

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



130

zijn straf kwijt gescholden krijgt en vrij gelaten is, betekend dat dan, dat hij vrij is om een wetteloos leven te gaan leiden? Te doen wat hij wil? Helemaal niet!



131

Omdat hij was vrijgesproken, zou hij zich veel meer verplicht moeten voelen, om de wetten van zijn land na te leven.



132

Heel belangrijk is, dat **de wet** van God ons wijst op onze zonden en ons helpt **de noodzaak van een Verlosser** te voelen. Als we Christus aanvaarden als onze Verlosser en Heiland, zal Hij ons vergeving schenken en ook de **kracht om Zijn geboden te onderhouden**, zoals Hij beloofde:



133

(Tekst: Hebreëen 8:10)

“... Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven...”

Hebreëen 8:10.



134

Het is makkelijk om iets te doen waar je van houdt, niet waar? En dat is wat de Heer beloofde aan degenen die ervoor kiezen om Hem te volgen.

Hij zal Zijn wetten in onze harten schrijven, zodat we ze kunnen onderhouden.



135

Dat is de enige manier, waarop de mensen God kunnen volgen en gehoorzamen.

Het was de liefde voor Zijn Vader, dat Christus in staat stelde om de geboden te houden,



## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



(Tekst: Johannes 15:10)

want Hij zei: “gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.”

Johannes 15:10.

---



(Tekst: Johannes 14:15)

Jesus vraagt ons onze liefde voor Hem te laten zien door Zijn geboden te houden: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”

Johannes 14:15.

---



**De grootste demonstratie van liefde en gehoorzaamheid aan de wil van God** werd levendig beschreven op een koude, donkere nacht, onder een oude olijvenboom in een tuin.

Met de bloeddruppels druppelend van Zijn gezicht, bad de Zoon van God:

---



(Tekst: Mattheüs 26:39)

“... Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt...”

Mattheüs 26:39.

Het lot van de mensheid was nog onbeslist – een schuldige wereld kon gered worden of verloren gaan.

---



Zou deze jonge Galileeër zijn verlangen naar leven en menselijke voldoening op zij leggen en sterven op Golgotha?

Hij kon het zweet van zijn gelaat afvegen en zeggen: “Laat de zondaar de gevolgen van zijn eigen zonden maar ondergaan.”

---



Of Hij kon het kruis voor ons dragen.

Toen Hij de keuze had gemaakt, stierf Hij voor onze zonden. Hij vergoot Zijn bloed, zodat ons vergiffenis geschonken kon worden. Hij stierf de dood, die voor ons was bedoeld, zodat wij eeuwig met Hem konden leven.

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



142

Aangezien Christus de prijs voor onze zonden heeft betaald, kunnen wij door zijn offer reeds nu vergeving ontvangen.

---



143

**Het ruw houten kruis op Golgotha is een eeuwig monument van de prijs die God gewillig was te betalen om aan de aanspraken van de gebroken wet te voldoen en schuldige mensen te redden.**

---



144

Als de wet van God afgeschaft of vervangen kon worden, had Jezus niet hoeven te sterven. Golgotha zou onnodig zijn geweest.

---



145

Maar God kon de schuld van de zondige mens niet negeren!

---



146

Hij kon Zijn wet niet veranderen.

---



147

De zondige mens had een **Verlosser nodig**. Dank God voor Zijn liefde, dat Hij er mee instemde, Zijn eniggeboren Zoon te geven om in onze plaats te sterven!

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



(Tekst: Johannes 3:16)

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,



opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Johannes 3:16.



De **Openbaring** beschrijft de mensen die gereed zijn om Hem bij Zijn tweede komst te ontmoeten en met Hem naar huis te gaan, om in eeuwigheid in de Heilige Stad door te brengen.



(Tekst: Openbaring 14:12)

God zegt dit over hen:

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”

Openbaring 14:12.



(Tekst: Openbaring 14:14)

In vers 14 zegt God: “En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mens zoon



met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.”

Dis is een beschrijving van de Heer, die de aarde komt oogsten.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?



154

In de grote profetie die Jezus aan Johannes in de Openbaring gaf over de geschiedenis van de kerk, zegt Hij dat **het laatste restant van de ware kerk van God als volgt wordt beschreven:**



155

(Tekst: Openbaring 12:17)

“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht,



156

die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Openbaring 12:17.



157

Daar staat het in het laatste boek in de Bijbel!



158

Het volk van **God houdt zoveel van hun Schepper** en Verlosser, dat zij alles willen doen, wat Hij van hen vraagt of verlangt.

**Zij willen hun liefde voor Hem tonen door Zijn wil te doen.**

Zij erkennen dat Zijn wil in de geboden is vervat.

Zij reageren gehoorzaam op degene die zoveel gedaan heeft om hen van hun zonden te redden.

Met uitgestrekte armen roept Jezus: “Kom!”

Hij roept ons nog steeds!

Hij wil ons kracht geven om voor Hem te leven.



159

(Tekst: Openbaring 22:17)

Hij wil onze zonden wegwassen.

Zijn smekende stem roept nog steeds: “...En wie dorst heeft kome, en wie wil, neme het water om niet.”

Openbaring 22:17.

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



160

Een prediker bezocht een huis in een van de voorsteden van een grote stad.

De vrouw des huizes was beleefd maar vastberaden: “Ik ben niet geïnteresseerd in de Bijbel of het christendom – helemaal niet,” zei ze, “maar als je zin hebt op een avond terug te komen, zul je zien, dat mijn man er belangstelling in heeft, en er meer over wil leren. Ik zou graag zien dat je terug komt om hem te ontmoeten.”

Op een zaterdagavond kwam de prediker terug. Omdat het geen werkdag was, had haar echtgenoot, naar zijn gewoonte, de middag gokkend met een paar vrienden doorgebracht in een hotel.

Hij was in een praatzieke bui, maar wel onder de invloed van de sterke drank, dat een man meer doet praten, maar minder zeggen. “Ik heb een bijbel,” zei hij. “Je moet mijn bijbel zien. Mijn moeder deed het in mijn koffer, toen ik het huis verliet om te trouwen. Schat, waar is mijn bijbel?”

Een lange zoektocht naar de bijbel leverde alleen een gebedenboek op. Hij heeft de bijbel nooit gevonden.

---



161

De alcohol was maar een van zijn problemen. Gokken was net zo verderfelijk en hij was ook een zware roker. Deze, plus andere gewoonten, hadden een kloof tussen hem en zijn vrouw breder gemaakt. Zij had haar koffers al gepakt, klaar om het huis te verlaten.

Zij waren van plan om te scheiden. De dingen gingen slecht. Maar in zijn hart was een sterk verlangen naar iets beters. Zelfs met sterke drank kon hij het niet wegdrinken. De prediker maakte voor de volgende maandagavond een afspraak en toen begon er een reeks van wekelijkse bijbelstudies.

---



162

Week na week, naarmate de onderwerpen uit het Woord van God werden gepresenteerd, begon de aantrekkingskracht van het kruis zijn werk te doen. Door Zijn Geest, betrad Christus weer een ander behoeftig huis.

Heerlijk was het, toen die man die avond zei: “Blijf vanavond wat langer. Mijn vrouw gaat nu naar bed. Kunnen wij even van man tot man praten?”

---



## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



163

Toen, openhartig, openbaarde hij aan de prediker het verdrietige verhaal van een leven dat goed was begonnen. Hij was geboren in een actief christelijk gezin, maar de prikkelingen van de jeugd lieten toe, dat hij stuurloos werd. Een andere verkwisting bracht hem aan het zwerven, de groeven waren diep en brachten hem alleen naar een ver land.

De kerk was snel vergeten, de Bijbel genegeerd. Op Christus werd alleen een beroep gedaan in ijdele vloeken.

“Maar wat ik graag zou willen weten, prediker, is – wat heb je met mij gedaan? Sinds vier weken heb ik niet meer gedronken of gegokt. Noch heb ik in al die tijd gevloekt of de naam van God ijdel gebruikt.” Nadat hij een half opgerookte sigaret in de open haard had gegooid, ging hij verder. “Mijn sigaretten zijn me gaan tegenstaan. Ik sta op het punt ermee te stoppen. Maar er is een nog groter wonder gebeurd. Mijn vrouw heeft haar koffers uitgepakt. Dit deed ze drie weken geleden al.

Vanochtend volgde ze me naar de poort en, voor het eerst in jaren, kuste ze me goedendag.

Ja, dat deed ze! Ik was geschokt en tamelijk verbaasd, toen ze me glimlachend aankeek en zei: ‘Ik houd van de nieuwe Jack.’

“Wat is er met me gebeurd? Ik ben er zeker van dat het te maken heeft met onze bijbelstudies op de maandagavond.”

---

## 10 – Wat gebeurde er met goed en kwaad?

---



De prediker zei: “Persoonlijk heb ik niets gedaan, maar ik weet zeker dat de Bijbel het kan uitleggen.” 2 Corintiërs 5:17 opslaand, begon hij te lezen: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Langzaam las de “nieuwe Jack” de tekst voor zichzelf. “Een nieuw schepsel – een nieuwe Jack! Dat is het! Een nieuwe Jack! En als je me echt zou kennen, prediker, dat is wat ik precies ben vanavond.”

Ja, vrienden, Jezus Christus is de goddelijke Zoon van God en alleen Hij is in staat mannen en vrouwen te veranderen.

Deze Jezus wil ook jouw leven veranderen. Hij wil je de genade en kracht geven Zijn wet te onderhouden. Je zult je zwak voelen, maar Jezus is sterk. Het maakt niet uit wat je in het verleden hebt gedaan, Jezus wil je vergeven en reinigen. Hij wil je Zijn kracht geven om je nieuwe leven te leiden. Laat niets je tegenhouden. Jezus roept. Hij roept je om thuis te komen. Zou je rustig willen knielen en zeggen: “Ja Heer, ik kom?” Zak gewoon op je knieën. Vergeet het publiek. Denk alleen aan Jezus als je knielt. Zeg: “Ja, Jezus, ik kom. Ik kom nu.”

Laten we bidden.

---