

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



1

Een Mythe die miljoenen misleid.

Laat het niet met je gebeuren



2

Mythes die reeds lang de ronde doen, worden makkelijk voor waar aangenomen. Neem het geval van de spin. Rond 350 v.c., zei de grote Griekse wijsgeer **Aristoteles dat de spin zes poten had.**

En zo dacht iedereen in de volgende 20 eeuwen dat de spin zes poten had. Niemand nam zelfs maar de moeite ze te tellen. Per slot van rekening, wie waagde het de grote Aristoteles te betwisten? Toen kwam de voortreffelijke bioloog en natuurkundige, Lamarck, langs. Zorgvuldig telde hij de poten van de spin.

En hoeveel poten telde hij? Acht precies!

De mythe, die eeuwen lang voor waar werd onderwezen, werd vernietigd door Lamarck, omdat hij de moeite nam om het na te tellen.



3

Zou het kunnen dat er ongemerkt een **religieuze mythe** de christelijke **kerk is binnengeslopen**? Zou het kunnen, dat we hier te maken hebben met iets wat veel belangrijker is dan een zes- of achtpotige spin?

Miljoenen mensen gaan op **de eerste dag van de week** naar de kerk, gelovende, dat het de **bijbelse Sabbat** is. Tijdens onze laatste bijeenkomst, hebben we ontdekt, dat de zevende dag van de week, zaterdag, de echte Sabbat van God is. Net als dat leerboeken 2.000 jaar lang ten onrechte leerden, dat spinnen maar zes poten hadden, hebben miljoenen een mythe betreffende de sabbat geaccepteerd.

De reden dat u deze serie Bijbel **presentaties bijwoont**, is omdat uw hart naar de **waarheid verlangt**. U wilt weten, wat God's **woord werkelijk te zeggen heeft**. U bent niet geïnteresseerd, in wat religieuze leiders u leren. U wilt weten wat God zegt. Laten we eens kijken wat we in onze **laatste bijeenkomst hebben ontdekt**.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



4

We hebben geleerd, dat God ons elke week een speciale dag – de **Sabbatdag – heeft gegeven**, waarop we Hem aanbidden en Zijn scheppingswerk gedenken.

We leerden, dat de Sabbatdag niet zomaar een dag is – maar de **zevende dag** van de week.

En we leerden dat de **Sabbat** nog altijd zal worden gevierd, als de wereld eindigt en we met onze Schepper **in de hemel** zijn.



5

Maar als we onze wereld bekijken, ontdekken we dat veel mensen – in feite de meeste mensen – God **niet aanbidden op de zevende dag**.



6

Velen aanbidden zelfs **niet de God van de bijbel**, maar andere goden.



7

Maar van degenen die wèl de God van de bijbel **aanbidden**, aanbidden de meeste mensen Hem **op een andere dag**, dan de dag die Hij apart had gezet als Zijn heilige dag.

Waarom is dat?

Had **God** de dag **veranderd**?

Had **iemand** anders hem **veranderd**?

Waarom vieren zoveel mensen een andere dag, zoals de zondag, als de dag van God, liever dan de zevendedag Sabbat?



8

We hebben geleerd, dat de Bijbel ons vertelt, dat in Zijn wet, **God** ons allen op aarde een teken **gaf** – een **heel speciaal teken**:



9

(Tekst: Ezechiël 20:12, 20)

“Ook gaf Ik mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen,

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig.”
We zouden ons nooit apart moeten voelen van anderen om wat we zijn.
Het is omwille van Gods werk met en in ons dat we apart zijn.
De Sabbat is ons gegeven om ons daaraan te herinneren



“Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u,



opdat gij weet, dat Ik, de Here uw God ben.” Ezechiel 20:12, 20.
Het is dank zij hem dat we iets bereiken in dit leven.



Van begin tot eind, **getuigt de bijbel** van het feit, dat God een sabbatdag heeft geschapen en dat de sabbatdag de zevende dag van de week is.
En **nergens** in de bijbel geeft God aan, dat Hij deze dag van aanbedding en rust heeft **veranderd** – dat teken tussen Hemzelf en Zijn volk.



Herhaling
Laten we eens kijken wat we in deze boodschappen hebben gevonden, door bestudering van het Woord van God.
Toen God de planeet Aarde en de mens had geschapen, **schiep Hij de sabbat**



als **een gedenkteken** van Zijn schepping op de zevende dag van die eerste week en door de hele geschiedenis van de aarde.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



16

Toen God Zijn wet op de berg Sinaï schreef, stopte Hij precies in **het hart van deze geboden**, het gebod van de sabbat.



17

Dit gebod was om de mens er voor altijd aan te **herinneren, dat het niet zomaar is ontstaan.**



18

De reden waarom Hij de mensen vraagt de zevende dag te houden, is, omdat Hij **de aarde in zes dagen schiep**



19

en rustte op de zevende dag.

Aangaande Zijn geboden, vertelde God het volk, via Mozes, dat zij er niets aan mochten toedoen of afdoen.



20

(Tekst: Deuteronomium 4:2)

“Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen,



21

opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.”

Deuteronomium 4:2. God vertelde ze ook:

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



22

(Tekst: Psalm 89:35)

“Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.” Psalm 89:35.



23

Jezus toonde Zelf dezelfde **vastberadenheid om de wet** te verheerlijken, die Hij op de berg Sinaï had gegeven.

Op de Berg der zaligsprekingen vertelde Hij het volk, dat Hij niet was gekomen om de wet te ontbinden, maar om te vervullen!



24

(Tekst: Matthéüs 5:17-19)

Let op Zijn woorden: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.



25

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat,



26

zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.



27

Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert,

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



28

zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen..."

Matthéüs 5:17-19.

Toen God de Tien Geboden aan Zijn volk gaf, maakte Hij duidelijk, dat **geen enkel menselijk wezen** de instructie die van Zijn heilige lippen kwam zou herzien of veranderen.



29

Jezus demonstreerde door Zijn **voorbeeld Zelf**, dat Hij de dag wilde eren, die Hij en de Vader heilig hadden gemaakt in de eerste week van de wereldgeschiedenis.



30

(Tekst: Lucas 4:16)

“En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte



31

op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen.”
Lucas 4:16.



32

Toen de **religieuze leiders** de discipelen van Jezus beschuldigden van het **ontwijken van de sabbat**, zei Jezus dat Hij de Heer van die dag was.



33

(Tekst: Marcus 2:27, 28)

“De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



34

Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.”
Marcus 2:27, 28.



35

Jesus eerde de sabbat niet alleen, maar Hij vroeg Zijn discipelen te bidden, dat zij Zijn heilige dag zouden **vieren tot ver in de toekomst.**



36

(Tekst: Matthéüs 24:20)

We vinden Zijn verzoek in Matthéüs 24:20: “Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle of op een sabbat.”



37

Hier sprak Jezus over de vlucht uit Jeruzalem door Zijn volgelingen kort voor



38

z'n vernietiging door de Romeinen in 70 n.c.



39

Toen Hij werd gekruisigd, verwachtte Hij, dat Zijn volgelingen de sabbat zouden blijven eren.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



40

Orthodoxe Joden hebben, sinds de Uittocht meer dan 3.500 jaar geleden, **op de zevende dag aanbeden.**

Waar ze ook zijn in de wereld, zij huldigen nog altijd **de zaterdag**, de zevende dag van de week, als de dag die God apart zette voor aanbidding.



41

Zelfs als de **bijbel onze enige bron van informatie** zou zijn, zijn we nog steeds in staat te bepalen, welke dag de zevende dag, of de sabbat is.

Als we kijken naar het **verslag van de kruisiging**, vat het boek Lucas de gebeurtenissen van dat weekend samen.

Nadat Christus op vrijdag was gestorven aan het kruis, zegt de bijbel:



42

(Tekst: Lucas 23:54-56; 24:1)

“En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan.



43

En de vrouwen, die met Hem uit Galiléa gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd;



44

en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod,



45

maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf.”
Lucas 23:54-56; 24:1.



De meeste christenen vieren, dat wat **Goede Vrijdag** wordt genoemd, in nagedachtenis aan de dood van Christus.
Zij vieren **paas zondag** in nagedachtenis van de opstanding van Christus.



De bijbel vertelt ons, dat de **dag ertussenin de sabbat is**, “naar het gebod.”



Zelfs toen **Lucas deze woorden jaren later opschreef**, wees hij de zondag nog steeds aan als “de eerste dag der week,”
En hij noemt de zevende dag nog steeds “Sabbat.”
Het bijbelse verslag maakt duidelijk onderscheid tussen deze twee dagen.



Nog vele jaren na het kruis bleven **de apostelen op de zevendedag sabbat preken en aanbidden.**



(Tekst: Handelingen 13:14, 42, 44)
De bijbel spreekt over Paulus en zijn metgezellen toen zij Antiochië bezochten,
“... en op de sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats.” Handelingen 13:14.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



Later, “En toen zij vertrokken,



verzochten zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weer deze woorden te spreken.”



“En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.” Handelingen 13:42, 44.
Het was de gewóónte van Paulus om elke sabbat God te aanbidden in de synagoge.



(Tekst: Handelingen 18:4)

“En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.” Handelingen 18:4

Aan deze bijbelse feiten kan men makkelijk zien, dat er geen enkel bewijs bestaat, dat Christus of Zijn discipelen de dag van aanbedding hebben veranderd.

Er is geen document in de bijbel die zo'n verandering beveelt!



Niemand van de schrijvers in het Nieuwe Testament gaven een **verandering** van de sabbatdag aan!

Het zou een **hoofdartikel** in elk boek van het Nieuwe Testament zijn geweest, **als er een verandering** had plaatsgevonden!



(Tekst: Psalm 89:35)

God zei, “Ik zal niet. . . veranderen wat over mijn lippen gekomen is.”

Psalm 89:35.

God heeft Zijn wet niet veranderd en **niemand heeft het recht de wet van God te veranderen!**

Geleerden van de verschillende zondag - houdende groepen erkennen dit.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



58

De katholieke kardinaal James Gibbons schreef eens:
“Je kunt de bijbel van Genesis tot Openbaringen lezen, maar je zult nergens ook maar een enkele regel vinden die de heiliging van de zondag autoriseert.



59

De Heilige Schrift vereisen de religieuze viering van de zaterdag.”
– Het Geloof van Onze vaders, p. 111, 112.



60

Clovis G. Chappell, een Methodist, verwijst naar het zelfde, als hij zegt: “De reden dat we de eerste dag vieren in plaats van de zevende is niet gebaseerd op een beslist bevel.



61

Men zal tevergeefs naar een bewijs zoeken in de Schrift voor een verandering van de zevende dag naar de eerste.”
–Tien Regels voor het leven. p. 61.



62

Er is **nergens** een bijbelse aantekening dat Christus of Zijn discipelen een andere dag hielden of anderen instrueerden, dat ook te doen!
“Hoe is de **zondag viering dan ontstaan?**” kun je jezelf dan afvragen.



63

We leren van de scholastiek van Socrates, een historicus uit de 5^e eeuw: “Bijna alle kerken over de hele wereld vierden de heilige mysteries [het Avondmaal] iedere week op de sabbat,

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



64

maar de christenen van Alexandrië en in Rome, volgens een oude overlevering, stopten daarmee.”

–Ecclesiastical History, geciteerd door C. B. Haynes, Van Sabbat naar Zondag, p. 35.



65

Andere historici verhalen dat veel kerkelijke groeperingen de **sabbat, gedurende de Middeleeuwen, vierden**, en tegenwoordig wordt die gewoonte door veel christenen over de hele wereld in praktijk gebracht.



66

Veel kerk historici plaatsen het **begin van een geleidelijke verandering** van dagen ergens tussen **70 en 135 n.c.**, de data van twee verbitterde en bloedige **opstanden door de Joden** die werden neergeslagen door de Romeinen.



67

De toenemende vijandigheden van de Romeinen tegen de Joden, gecombineerd met het conflict tussen de Joden en de Christenen, zetten aan tot een golf van anti Joodse literatuur, die op hun beurt weer een sterk **anti Joodse stemming** door het hele Romeinse Rijk teweeg bracht.

Christenen werden zich steeds meer bewust van de identificatie met de Joden.

Omdat **sabbat viering neigde naar een identificatie van hen met de Joden**, begonnen veel christenen hun verplichtingen te minimaliseren.



68

“Indrukwekkende aanwijzingen (suggereren) dat de zondagviering rond deze tijd werd geïntroduceerd in samenhang met Paaszondag,



69

in een poging aan de Romeinse autoriteiten, het onderscheid tussen christenen en het Jodendom, duidelijk te maken.” Ibid., p. 237.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



Met dit in gedachte, is het makkelijk om te zien hoe christenen, die in de **hoofdstad van het Romeinse Rijk leefden**, de weg inleidden naar de **loslating van de sabbatviering**. Zij bevonden zich in het centrum, waar de vijandigheid het sterkst was!



Het is vooral te begrijpen dat men het sabbatvieren, wat door de Romeinen veracht werd, ontweek, als men ziet dat het merendeel van de **kerk in Rome niet uit Joden bestond, maar uit bekeerde heidenen**.



(Tekst: Romeinen 11:13)

Het is interessant zoals Paulus zich richt tot de kerk in Rome: “Ik spreek tot u, heidenen,...” Romeinen 11:13.



Deze christenen, **onlangs bekeerde heidenen**, waren niet zo gewoon om sabbat te vieren zoals de Joodse christenen, die altijd al sabbat hadden gevierd.



Waarom werd daarvoor speciaal de zondag uitgekozen en niet een andere dag van de week?

Dat is een goede vraag!

De heidenen in het Romeinse Rijk waren al jarenlang **zon – aanbidders**, zij vierden de zondag als de dag van de zon.



De Romeinse keizers presenteerden zichzelf als zonnegoden, persten het zonnelymbol op hun munten en gebouwen en eisten van hun onderdanen hun aanbidding.

Sommige theologen geloven dat de kerk een voordeel zag in een compromis met het heidendom.

Door enkele **heidense gebruiken over te nemen, zouden de heidenen zich makkelijker bekeren** tot het christendom en zich meer thuis voelen.

Het zou het rijk ook ten goede komen als de onderdanen zich **zouden verenigen in één grote religie**.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



76

Eeuwenlang werd de **zondag** gevierd, niet als een heilige dag, maar als een **vakantiedag**.
Vervolgens werden **beide dagen als heilige dagen** gevierd.



77

We lezen in Apostolic Constitutions, hoofdstuk 23.
“Christenen waren niet de enigen die onverschillig werden en geleidelijk hun geloof lieten verwateren.



78

De Apostolische kerk bleef zuiver en standvastig, maar bij de tweede en derde generatie christenen,



79

zien we bewijzen van compromissen en afvalligheid.”



80

Deze trek naar het **compromis** wordt geaccentueerd door **de eerste zondags wet** die door de Romeinse keizer Constantijn op 7 maart 321 n.c. werd aangenomen.



81

Nog steeds een heiden zijnde, beval hij: “Laten de magistraten en het volk die in de steden verblijven op de eerbiedwaardige dag van de zon rusten en alle werkplaatsen moeten gesloten zijn.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



82

Echter alle personen, die zich bezig houden met de landbouw mogen vrijelijk en wettelijk doorgaan met hun bezigheden.”
Geschiedenis van de Christelijke Kerk, 1902 ed., vol. 3, p. 380.



De volgende stap om zondagviering een integraal deel van het Christendom te maken werd gezet door de **Kerk van Rome tijdens het Concilie van Laodicea.**
Zij vaardigde de eerste wet betreffende de zondagviering uit.



84

“In het jaar 325, veranderde Sylvester, de bisschop van Rome de titel van de eerste dag in de dag des Heren.”
–Historia Ecclesiastica, p. 739.
Tijdens een andere Concilie van Laodicea, die gehouden werd in 364, werd de volgende wet uitgevaardigd:



85

“Christenen zullen geen Joodse gebruiken volgen [het houden van de sabbat] en luieren op de zaterdag,... maar werken op die dag;



86

maar zij zullen de dag des Heren in het bijzonder eren, en zo mogelijk, als christenen zijnde,



87

geen werk doen op die dag.”
–A History of the Councils of the Church, vol. 2, p. 316.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



88

Ondanks dat, hielden de christenen in de zesde eeuw nog steeds de sabbat, want paus Gregory klaagde hen aan:



89

“Aangezien de profeten van de Antichrist dat werk voortzetten, wat zij niet op de zevende dag behoren te doen.”

–The Law of Sunday, geciteerd in C. B. Haynes, Van Sabbat naar Zondag, p. 43.



90

Denk eraan dat in die tijd de **Bijbel niet voor iedereen beschikbaar** was, zoals dat nu het geval is.

Leerstukken werden zolang mondeling doorgegeven, totdat leken nauwelijks nog **onderscheid konden maken tussen de Schrift en tradities.**



91

Voordat de meeste mensen de waarheid kenden, zoals door Christus en Zijn discipelen was geleerd, vergingen er eeuwen,



92

en toen kwam de **Protestantse Reformatie**, twijfelend aan de vele rites en tradities die de leerstellingen in het Woord van God hadden verdrongen.



93

De kreet van de reformatie was, “De Bijbel en de Bijbel alleen is onze geloofsregel.”

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



94

Velen, zoals Huss en Jerome, werden voor hun trouw aan de Bijbel verbrand op de brandstapel!



95

Na de zesde eeuw echter, lag **de sabbatswaarheid** bijna te slapen, **verborgen onder eeuwen van tradities.**

Maar enkelen **onderzochten de Schrift** nauwkeurig op wat het hen leerde.

Zij accepteerden datgene wat generaties lang werd doorgegeven zonder zich af te vragen wat nu feit of fictie is.



96

Soms **accepteren mensen zonder vragen dingen.** Eeuwen lang geloofden de meeste mensen dat **de aarde het middelpunt van het universum was.** Zij geloofden, dat de zon en alle planeten rond de aarde draaiden.

De **vrijdenkende Copernicus** bestreed deze mythe.

Hij verklaarde: “De zon, niet de aarde, was het middelpunt van het universum.” En wie bestreden hem het meest?

Kerkleiders – godsdienst leraren. Zij schreeuwden, “Je kunt de hemelen van God niet veranderen.”

Copernicus veranderde de hemelen van God natuurlijk niet. Hij ontmaskerde simpelweg een eeuwenoude traditie, die geen enkele solide wetenschappelijk basis had. Copernicus legde de waarheid bloot.

Louter **iets een lange tijd geloven, maakt het nog niet waar.**

Hoe werd de sabbat veranderd? Luister naar de volgende verbazende verklaringen van katholieke auteurs, wier kerk voorging in de verandering van de sabbat naar de zondag.



97

“Duizend jaar voor het bestaan van een protestant, heeft de Katholieke Kerk, krachtens haar goddelijke opdracht,

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



98

de zaterdag veranderd in de zondag.”
–De Christelijke sabbat, p. 16.



99

In de Convert's Catechism, lezen we:



100

“Vraag: Welke is de sabbatdag?



101

Antwoord: Zaterdag is de sabbatdag.



102

Vraag: Waarom vieren we de zondag in plaats van de zaterdag?



103

Antwoord: ...omdat de Katholieke Kerk de plechtigheid verplaatst heeft van de zaterdag naar de zondag.”
Deze verandering werd tijdens het concilie van Laodicea in 336 n.c. gemaakt.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



104

Waarom heeft de Katholieke Kerk, naar zij zelf vrij en openlijk toegeven, deze verandering ingevoerd?

Het antwoord heeft, voor een deel, te maken met **de plaats dat het gezag van de Katholieke Kerk verleende aan traditie.**



105

Eén van de belangrijke **verschillen tussen Protestanten en Katholieken** in de begindagen van de Reformatie ging over het **gezag van de traditie in de kerk.**

Toen **Maarten Luther** verklaarde, dat hij de **Bijbel en de bijbel alléén** moest volgen, tartte hij de instellingen van de **Katholiek Kerk**, die uitsluitend **gebaseerd waren op traditie.**



106

Het **Concilie van Trent** werd speciaal bijeengeroepen om exact te bepalen, welke **positie de Katholiek Kerk tegenover traditie** en z'n relatie tot de bijbel zou innemen.

De vraag werd eindelijk beslist.

Let op de samenvatting van de toespraak dat het tij keerde, zoals opgetekend door H.H. Holtzman:



107

“Op achttien Januari 1562, bij de laatste inleiding, werden alle aarzelingen op zij gezet:



108

de aartsbisschop van Reggio gaf een toespraak waarin hij openlijk verklaarde, dat traditie boven de Schrift stond.”

–Canon and Tradition, p. 263.

De bijbel ondersteunt niet het idee, dat traditie de basis vormt voor kerkelijke leerstukken.



109

Herinner je de vraag die **Jezus aan de religieuze leiders** stelde in Zijn dagen?

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



110

(Tekst: Matthéüs 15:3, 9)

Hij vroeg: “Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods?”



111

En Hij voegde eraan toe: “Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.” Matthéüs 15:3, 9.



112

Zie je het probleem?

Wil je **Christus en de bijbel volgen – of menselijke overleveringen?**

Het is niet alleen maar een zaak van dagen en getallen.

Het is **een zaak van meesters!**

Dáár draait het om!

Is **Jezus Christus uw Meester – of zijn dat de overleveringen** van de een of andere organisatie?



113

We hebben een aantal betrouwbare geleerden en historische werken geciteerd. Maar hier zijn enkele **moderne verklaringen over het veranderen van de sabbat.**



114

We lazen deze verklaring: “Het was de Katholieke kerk die bepaalde, dat de zondag de dag van aanbidding voor christenen zou zijn ter ere van de opstanding.” –Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism, 1988, p. 38.



115

Een andere verklaring wat je tot denken aanzet, komt uit de Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Daar staat: “Het stoutmoedigste, de meest revolutionaire verandering, die de kerk ooit maakte, gebeurde in de eerste eeuw. De heilige dag,

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



116

de sabbat, werd veranderd van zaterdag naar zondag... niet vanwege aanwijzingen uit de Schrift, maar vanuit het eigen machtsgevoel van de kerk....



117

Mensen die menen, dat de schriften de enige autoriteit zijn, zouden logischerwijs Zevende Dag Adventisten moeten worden en de Zaterdag heiligen."



118

In de profetie van Daniël 7, maakte God aan Daniël bekend, dat de "kleine horen" van Daniël 7:21, 25, van plan was



119

(Tekst: Daniël 7:25)

"Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen."

WAT EEN PROFETIE!

Hier is een duidelijke voorspelling, dat een aardse religieuze macht zou proberen de wet van God te veranderen.

Er is maar een gebod van de tien die over tijd spreekt – het sabbatsgebod.



120

De Romeinse kerk overwoog dit te doen, maar God is heden nog steeds dezelfde als toen Hij de hemelen en de aarde maakte en Hij heeft hetgeen Hij in Eden had ingesteld, niet veranderd.

De profetie roept in feite iedereen overal op om de Schepper te aanbidden, omdat Hij degene is, die de mensheid gaat oordelen.



121

Deze profetie werd gegeven om een volk op te roepen, dat klaar zal staan om Jezus te ontmoeten als Hij in al Zijn glorie terugkeert. De mensen, die gehoor zullen geven en klaar staan, worden als volgt beschreven:

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



122

(Tekst: Openbaring 14:12)

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”

Openbaring 14:12.



123

Het spreekt vanzelf, dat degenen die het geloof van Jezus hebben, vanuit een hart vol liefde voor God, Zijn geboden willen houden.



124

Ja, God vraagt ons Hem als onze Schepper te GEDENKEN door het houden van Zijn heilige dag.

Door te doen wat Hij van ons vraagt, **tonen we onze loyaliteit aan Hem.**

Als een persoon een door een mens gemaakte sabbat houdt, gehoorzaamt hij menselijke overleveringen.

Als we de wil van God ontdekken, is het een vreugde voor ons om die te volgen.

God heeft iets over de overleveringen van mensen te zeggen:



125

(Tekst: Marcus 7:6, 7)

“...Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.



126

Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”

Marcus 7:6, 7.



127

(Tekst: Marcus 7:9)

En weer: “...Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden!”

Marcus 7:9.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



128

(Tekst: Marcus 7:6)

Jezus zei: “Maar hun hart is verre van Mij.”

Het is echt een zaak van het hart.

Een zaak van liefde.



129

(Tekst: 1 Johannes 5:3)

De Bijbel zegt: “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.”

1 Johannes 5:3.



130

Jezus onderwees zijn luisteraars, **dat niet iedereen naar de hemel zou gaan.**

Hij zei, dat je een boom kunt herkennen aan zijn vruchten, of het nou goed of slecht fruit is.



131

(Tekst: Matthéüs 7:21)

Toen zei Hij, “Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan,



132

maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.”

Matthéüs 7:21.



133

Dat is erg duidelijk. God kent de Zijnen **door te kijken naar de vruchten van hun leven.**

Het zijn niet zo zeer degenen die zeggen, dat ze tot God behoren, maar degenen, **die doen wat Hij hen had opgedragen** te doen.

Het zijn deze enkelingen, die verwelkomt worden in het Koninkrijk van God.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden



134

Als je van Hem houdt, laat je Hem Degene zijn, die je leven stuurt, zodat je Zijn wil kunt doen.

Als we de sabbat houden, houden we God's gebod niet alleen voor onszelf, maar we stellen onze levens open voor heerlijke zegeningen.



135

Als we elke week deze speciale dag ons herinneren aan onze Schepper en naar Hem reiken, zullen we Hem meer en beter leren kennen.

Tegenwoordig zijn onze levens zo druk.

Iedereen schijnt haast te hebben.

Zo veel te doen - en zo weinig tijd om het allemaal klaar te krijgen!



136

Temidden van al deze drukte, stress en haast, nodigt God ons uit, om ons een dag in de week los te maken en uit te rusten.

Hij nodigt ons uit deze dag met Hem door te brengen – Hem aanbeddend, pratend met Hem, luisterend naar Hem als Hij door Zijn Woord, de Bijbel, tot ons spreekt.

Wart een voorrecht – om elke week een hele dag met Hem door te brengen, denkend aan en communicerend met Degene, die ons heeft gemaakt!



137

Laat me deze kwestie aan jou duidelijk maken.

Aan de ene kant hebben we de waarheid, aan de andere traditie.

Aan de ene kant hebben we de bijbel, aan de andere menselijke leerstellingen.

Aan de ene kant hebben we het gebod van God, aan de andere de leer van mensen.

Aan de ene kant hebben we de sabbat aan de andere hebben we de zondag.

Het is niet een kwestie van een dag – maar een kwestie van meesters.

Het is niet een kwestie van het gehoorzamen van God – maar het volgen van Jezus.

Zou je de beslissing willen nemen om je leven aan het volgen van God toe te vertrouwen, meer nog dan aan een door mensen gemaakte traditie? Waarom vertel je niet aan Jezus dat je Hem helemaal wilt volgen, terwijl we bidden.

12 – Miljoenen door een Mythe voor de Gek gehouden
