

14 – Stemmen vanuit het Graf



1

Kunnen Levenden met Doden spreken?



2

Als mensen sterven, komen zij dan terug in de vorm van geesten om de mensen, die nog leven, te bezoeken?

Zijn de geesten van de doden in staat om terug te keren en te spreken tot de levenden?

Sterft bij de dood alleen het lichaam, terwijl de geest voortleeft?



3

Klopt het, dat spiritisten, parapsychologen, mediums en paragnosten ons in contact kunnen brengen met de zielen van de dierbaren die we zijn verloren door de dood?



4

En kunnen de geesten van de doden levende mensen in bezit nemen door gebruik te maken van hun lichamen, hun stemmen, hun geest, om te handelen en te spreken?



5

Waar we nu over gaan spreken is een van de meest ernstige zaken waar een ieder van ons mee te maken kan krijgen.



6

En het is zo ernstig dat het werkelijk een zaak van leven of dood kan worden genoemd.

Onze eeuwige verlossing staat op het spel.

Dus we moeten er erg zeker van zijn.

Hoe kunnen we absoluut zeker weten, dat een ervaring die we hebben onvervalst en echt is – of vals en gevaarlijk?

14 – Stemmen vanuit het Graf



Het antwoord is, dat in de bijbel Jezus ons de waarheid verteld!



Jezus is onze Vriend.

Hij begrijpt, wat we doormaken, als we iemand verliezen in het dal van de schaduw des dood.

Hij is geraakt door ons verdriet. Hij heeft het meegemaakt.

Daarom keren we terug tot Jezus, om te ontdekken wat Hij heeft gezegd over dood, opstanding en het eeuwige leven.

Als Jezus dat zei, kan ik mijn leven daaraan toevertrouwen.

Dat beslist het. Kunnen we het daarover eens worden?



Ben je niet dankbaar voor Jezus?

Hij is geraakt door onze droefheid.



(Tekst: Johannes 11:35)

Bij de begrafenis van een vriend, zegt de bijbel “Jezus weende.” Johannes 11:35.

Hij is Zelf door het dal van de schaduw gegaan.



(Tekst: Openbaring 1:17, 18)

“ . . .Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,



en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,

14 – Stemmen vanuit het Graf



13

en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”

Openbaring 1:17, 18.

Meer nog, Jezus is de Leven Gever.

Hij is gekomen, opdat wij nu een overvloedig leven kunnen leiden.



14

(Tekst: Johannes 10:10)

“...Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”

Johannes 10:10

Hij belooft ons voor altijd een totaal vernieuwd leven.



15

(Tekst: Johannes 11:25)

“Jezus zeide tot haar: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’”

Johannes 11:25

Jezus is de Levens Specialist.

Hij weet er meer van dan iemand in het hele universum, omdat Hij het leven heeft geschapen op deze planeet.



16

(Tekst: Johannes 1:1, 3)

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.



17

Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.”

Johannes 1:1, 3.



18

(Tekst: Colossenzen 1:16)

“want in Hem zijn alle dingen geschapen... alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.”

Colossenzen 1:16.

14 – Stemmen vanuit het Graf



19

Het is belangrijk, om op dit punt even te herhalen, wat we tot nog toe hebben geleerd in deze reeks.

Jezus maakte duidelijk, dat dood geen leven is, noch een voortzetting van het leven in een andere vorm.



20

(Tekst: Johannes 11:11)

Over Zijn vriend die gestorven was, zei Jezus: “Lazarus, onze vriend, is ingeslapen...”

Johannes 11:11.

Hij sprak over een man die dood was.

Merk hoe Jezus de dood beschrijft: “Slaap”. Het is de beschrijving die het dichtst komt bij de dood in de bijbel.



21

(Tekst: Johannes 11:14)

Uit vrees dat Zijn discipelen het zouden misverstaan, zei Jezus met een onmiskenbare helderheid: “Lazarus is gestorven.”

Johannes 11:14.

Lazarus was niet in leven in de een of andere vorm.



22

Hij was dood en zijn lichaam lag in het graf. Jezus leerde hen verder duidelijk, dat er geen leven na de dood is, tot de opstanding en Hij maakte het absoluut helder, dat de opstanding in de toekomst zou gebeuren.



23

(Tekst: Johannes 6:40)

“Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft,



24

eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongste dage.”

Johannes 6:40

14 – Stemmen vanuit het Graf



Onze harten zullen aangedaan zijn, als we ervaren van de terugkeer van Jezus bij Zijn tweede komst. Zijn doel is helder, en het werpt een overvloedig licht op het onderwerp van leven en dood. Waarom komt Hij terug?



(Tekst: Johannes 14:1-3)
“Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, geloof ook in Mij.”



“In het huis mijns Vaders, zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden;”



“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen,



opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”
Johannes 14:1-3



Jezus beschrijft persoonlijk deze gewichtige gebeurtenis:

14 – Stemmen vanuit het Graf



31

(Tekst: Matthéüs 24:30, 31)

“En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan



32

en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”



33

“En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,



34

van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”
Matthéüs 24:30, 31



35

Waarom de bazuin? Waarom de engelen?



36

Om de uitverkorenen uit de doodsslaap op te wekken en ze mee te nemen naar de hemel – de plaats die Jezus voor degenen die Hem liefhebben, heeft voorbereid.
De komst van de Heer wordt ondubbelzinnig en nauwkeurig omschreven:

14 – Stemmen vanuit het Graf



37

(Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18)

“Doch wij willen niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen,



38

Opdat gij niet bezorgd zijt, zoals de andere(mensen), die geen hoop hebben.



39

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.



40

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven



41

tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,



42

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel

14 – Stemmen vanuit het Graf



43

en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus ontslapen zijn, zullen het eerst opstaan;



44

daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,



45

en zó zullen wij altijd met de Here wezen.



46

Vermaant elkander dus met deze woorden.”
1 Thessalonicenzen 4:13-18



47

Hier worden duidelijk drie veel betekenende waarheden uitgedrukt:



48

1. Dit is volgens “het eigen woord van de Heer.” Dit is wat Jezus Zelf leerde en voor ons gaf dát de doorslag.

14 – Stemmen vanuit het Graf



49

2. Deze christenen, die nog leven als Jezus terugkeert, worden samen met degenen opgenomen, die zijn opgestaan uit de dood bij de tweede komst van Jezus.

De levenden zullen degenen die in Jezus ontslapen zijn, niet voorgaan, noch zullen de mensen die gestorven zijn een voor een voorgaan als ze sterven.



50

3. “Slaap” is het woord dat door Jezus en Paulus wordt gebruikt om de dood vóór de opstanding te beschrijven: “In Hem [Jezus] ontslapen.”

Jezus maakt het meer dan duidelijk, dat de dood geen bewust leven is.

Er is géén bewustzijn in de dood. Bewustzijn is een functie van de geest en bij de dood stopt de geest met functioneren.



51

(Tekst: Prediker 9:5)

De bijbel zegt het heel duidelijk: “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets.”

Prediker 9:5



52

Hoeveel weten de doden? “Niets.”

Het is dan ook onmogelijk, dat de doden met de levenden kunnen communiceren.

Waar komt het geloof, dat een persoon na de dood verder leeft, dan vandaan?



53

(Tekst: Job 7:9, 10)

De bijbel leert ons wat de onbewuste toestand van de mens bij de dood is, Job stelde ronduit, “Gelijk een wolk verdwijnt en wegdrijft, zo stijgt wie in het dodenrijk nederdaalt, niet meer op.”

Job 7:9



54

“Nimmer keert hij terug naar zijn huis, nooit ziet zijn woonplaats hem weer.” Job 7:10

14 – Stemmen vanuit het Graf



55

Dat geloof komt van Satan.

In de hof van Eden, verleidde hij Eva en was er de oorzaak van, dat zij en haar man, hun huis in de tuin en uiteindelijk het leven zelf, verloren.

Satan hield een seance met Eva, waarbij hij de slang gebruikte om door te spreken. Hij is de meester verleider.



56

(Tekst: Genesis 3:4)

Zij geloofde de leugen van Satan: “...Gij zult geenszins sterven.” Genesis 3:4.



57

(Tekst: Genesis 2:17)

Deze leugen is in directe tegenspraak met de waarheid van God: “...gij zult voorzeker sterven.” Genesis 2:17.

Dit is waar het om draait: Wie moeten we geloven?



58

Een psycholoog zegt (en dit wordt door duizenden psychologen-spiritisten over de hele wereld herhaald): “Het is mogelijk om met onze geliefde overledenen te communiceren.”

Klopt dat? Is dit mogelijk? Nee.



59

Uit de lessen van Jezus kunnen we concluderen, dat de levenden niet met de doden kunnen communiceren.

Waarom niet? “De doden weten niets.”

Zij slapen de onbewuste slaap van de dood.

Je kunt je afvragen – met enige bezorgdheid als je in verbinding staat met geesten —



60

“Als de doden niet bij bewustzijn zijn, wie zijn dan de ‘geesten’ die tot de levenden spreken?”

14 – Stemmen vanuit het Graf



61

De bijbel zegt heel duidelijk wie zij zijn.



62

(Tekst: Openbaring: 16:13, 14)

“En ik zag uit de bek van de draak[Satan] en uit de bek van het beest



63

en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;



64

Want het zijn geesten van duivelen[valse engelen], die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der wereld,



65

om hen te verzamelen tot de grote oorlog op de grote dag van de almachtige God.”

Openbaring: 16:13, 14



66

De bijbel onthult niet alleen wie zij zijn, maar ook waar ze vandaan komen:

14 – Stemmen vanuit het Graf



67

(Tekst: Openbaring: 12:7-9)

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,



68

maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.



69

En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt;



70

hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”
Openbaring: 12:7-9



Zij zijn gevallen engelen! Pas op, vrienden!

Het is het meest gevaarlijke wat je kunt doen als je ook maar iets met “geesten” te maken hebt.

Hun enige doel is, ik herhaal, hun enige doel is, je te verleiden en je van Jezus te laten afkeren en te zorgen, je eeuwige redding te laten verliezen.



Het zou je haren te berge moeten doen reizen, rillingen langs je rug laten gaan en te zorgen, dat je afstand schept tussen jou en de “geesten”.

Als je gelooft, dat de doden leven, ben je erg kwetsbaar om verleid te worden en verloren te gaan, omdat je nog niets hebt gezien!

14 – Stemmen vanuit het Graf



73

In Zijn woord heeft God spiritisme duidelijk veroordeeld en heeft Hij elke poging van de mens, om met de doden te communiceren, verboden.

Kijk naar de waarschuwing die God gaf aan Zijn volk omtrent het raadplegen van een persoon, die met een “huisgeest” probeert te spreken



74

(Tekst: Leviticus 19:31)

Leviticus 19:31: “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen:



75

Ik ben de Here, uw God.”



76

(Tekst: Deuteronomium 18:10-12)

Voordat het volk van Israël Kanaän binnen ging, werden zij streng geïnstrueerd, “Onder u zal er niemand worden aangetroffen, ... die waarzeggerij pleegt,



77

geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaars, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode raadpleegt.”



78

“Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel...”
Deuteronomium 18:10-12.

God weet dat door mensen, die huisgeesten raadplegen, Zijn volk misleid zou worden en daarom vertelde Hij hen dit:

14 – Stemmen vanuit het Graf



(Tekst: Exodus 22:18)

“Een tovenaars zult gij niet in leven laten.” Exodus 22:18



De ervaring van koning Saul bij het raadplegen van een spiritistisch medium, laat de dwaasheid van het trachten met de doden te spreken, zien.



(Tekst: 1 Kronieken 10:13)

“Zo stierf Saul, omdat hij de Here ontrouw geweest was ...



zelfs de geest van een dode ondervraagd en geraadpleegd had.”
1 Kronieken 10:13



Satan zelf zal pogen zich als Jezus Zelf voor te doen.



(Tekst: 2 Corinthiërs 11:14)

“Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.”
2 Corinthiërs 11:14.

14 – Stemmen vanuit het Graf



85

Heb je jezelf wel eens afgevraagd, hoe iemand kan praten met iemand die lijkt, lacht en doet als een persoon die hij voor de dood kende?”

De bijbel zegt, omdat Satan (en zijn engelen) “zich vermommen.”



86

Zij kunnen zich als iedere persoon, die ooit geleefd heeft, voordoen.

Het is absoluut beangstigend, dat goede mensen op deze manier verleid en getrokken kunnen worden in de armen van satan, terwijl men denkt de troost te ervaren van een geliefde overledene!



87

Maar dit Schrift onthult iets wat nog veel onheilspellender is: Satan zelf zal proberen zich als Jezus voor te doen.

Kun je jezelf voorstellen hoe grote aantallen misleid worden, omdat zij niet de waarheid over de tweede komst van Jezus kennen?

Is het te verwonderen dat Jezus zo'n ernstige waarschuwing over zoiets geeft?



88

MATTHEW 24:4

“And Jesus answered and said to them: ‘Take heed that no one deceives you.’”

(Tekst: Matthéüs 24:4, 5)

“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide!’”



89

MATTHEW 24:5

“For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will deceive many.”

“Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.’”

Matthéüs 24:4,5

Deze zaak is zo ernstig, dat



90

Jezus dezelfde waarschuwing herhaalde in diezelfde preek:

14 – Stemmen vanuit het Graf



91

(Tekst: Matthéüs 24:23-25)

“Indien dan iemand tot u zegt: ‘Zie, hier is de Christus!’ of ‘Hier!’ gelooft het niet.



92

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,



93

zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”



94

“Zie, Ik heb het u voorzegd.”

Matthéüs 24:23-25



95

Maar iemand zal zeggen – of je zult misschien iemand kennen, die zegt: “Ik heb een overledene in leven gezien.”



96

Iemand anders zal beweren, “Ik heb met mijn overleden echtgenoot gesproken.”

14 – Stemmen vanuit het Graf



97

Weer een ander, “Ik verloor mijn zoon bij een terroristische aanslag, maar ik ga met hem om, praat met hem, hij geeft me veel troost.”

Wat zei Jezus?

Dat de doden slapen – en dat “geesten”, zo mogelijk, de uitverkorenen zullen MISLEIDEN.

Miljoenen zullen worden misleid.

Waarom? Omdat zij meer op hun gevoelens, verstand en ervaringen vertrouwen, dan in het Woord van God.



98

Waarom worden de “uitverkorenen” niet misleid?

Omdat zij Jezus geloven.

Zij vertrouwen op het zekere Woord van God in plaats van hun gevoelens, verstand en ervaringen.



99

Dit is de kwestie:



100

zullen we de waarheid van God accepteren,



101

of zullen we de leugen van Satan geloven?



102

Alleen degenen, die hun geest versterkt hebben met de woorden van de bijbel, zullen in staat zijn de overweldigende vloed van misleiding te weerstaan, dat al bezig is de wereld te overspoelen. We moeten deze dingen weten en geloven met een vastberaden wil en geen enkele ervaring, gevoelens of “verschijning” toestaan ons van de waarheid af te brengen.

14 – Stemmen vanuit het Graf



103

Misschien sta je verbaasd over “bijna -dood” ervaringen, waarbij mensen klinisch dood waren verklaard, weer bijgebracht werden



104

en melden, dat zij zichzelf zagen zweven in de ziekenhuiskamer, terwijl zij op hun eigen lichaam neerkeken —



105

of dat zij een helder licht en Jezus of een engel zagen die hen wenkt te komen.

Sommigen melden zelfs, dat zij een overleden geliefde aan de andere kant van dood hebben gezien.

Alleen met de waarheid van het Woord van God kunnen we de leugens ontdekken en veilig zijn voor misleiding.



106

Te zeggen, “Zien is geloven — ik wil het pas geloven als ik het met mijn eigen ogen heb gezien,” is een zekere weg om misleid te worden.



107

We kunnen een fatale beslissing nemen, als we liever afgaan op ons verstand, onze gevoelens of onze ervaringen — dan op het Woord van God, de bijbel.

Er zijn zoveel valse geloven die heersen over de dood in de hele wereld.



108

Neem bijvoorbeeld reïncarnatie.

Miljoenen geloven, dat als een persoon sterft, hij wedergeboren wordt in een andere vorm, maar hij weet nooit welke.

Het zou best een dier, zoals een koe, rat of een slang kunnen zijn.

14 – Stemmen vanuit het Graf



109

Of het kon zijn als een ander persoon, met de mogelijkheid dat je erg rijk, een koning, arm, een bedelaar, blind, doof, kreupel bent, of het hebben van een pijnlijk en invaliderende ziekte.



110

Hindoeïsme leert dat er een “Levensrad” is, dat constant rond draait en dat als een persoon sterft, hij herboren is — en dat daarvan eindeloze herhalingen op deze aarde zijn.

Veel mensen worden erdoor geïntrigeerd, zonder te weten welke filosofie erachter steekt.

Bij dit geloof is er geen controle door het individu, wordt er geen keuze of beslissing genomen.



111

Het doel is niet een bewust leven met persoonlijkheid, keuze, vreugde en vriendschap.

In plaats daarvan, bereikt de persoon uiteindelijk Nirvana —



112

“Een toestand van het niets zijn, zonder personaliteit, zonder intelligentie, zonder herinnering,



113

Geen ‘jij’ als een persoon, geen vermogen om te denken, lief te hebben, te voelen of bewust vreugde te hebben.”



114

Het ik gaat helemaal op in het universum zoals een druppel water opgaat in de oceaan, met compleet verlies van je identiteit.

14 – Stemmen vanuit het Graf



115

Boeddhisme is gelijkvormig. Echter, Boeddha leerde dat je uit het “Levensrad” kunt stappen aan het einde van dit leven — dat je niet eindeloos herboren hoeft te worden, als je het juiste karma hebt.



116

Volgens de leerstelling, kan een persoon, door onbewuste controle van de wil, het punt in het leven bereiken, dat er een complete stilstand van zijn verlangen is.



117

Als deze staat van lichaam en geest is bereikt, kan hij bij zijn dood direct naar Nirvana, waar hij word opgenomen in het universum, zoals een atoom onder alle anderen.



118

Ook is er, samen met deze grote religies, het geloof, dat goed en kwaad gelijke krachten zijn en voor altijd zullen bestaan.



119

Op het eiland Bali in Indonesië, kan men getuige zijn van de Barong Dans.



120

De Barong, gekleed in een kostuum dat lijkt op een groot gekookt ei, staat tegenover zes mannen gewapend met een kris — wat kromme, maar scherpe en dodelijke dolken zijn. Zij zijn onder de invloed van een lokale drug.

14 – Stemmen vanuit het Graf



121

De Barong nadert hen, en zij lopen achteruit.

Hij gilt en draait, en de mannen rennen hem achterna, in de lucht slaand en trachtend hem neer te steken.



122

De Barong stopt en keert zijn gezicht naar de mannen.

Zij stoppen. Hij nadert een stap en zij wijken een stap terug.

Dit herhaalt zich, heen en weer, herhaaldelijk, totdat de zes mannen zo tot een wilde staat van razernij worden opgezweept, dat zij hun controle verliezen.

Het is niet ongewoon, dat een of meer zijn kris gooit en per ongeluk een toeschouwer raakt.

Op dat punt, komen mannen uit het dorp op de mannen toe, worstelen ze tegen de grond en gieten water over hen heen, als ze beroerd zijn.

Tenslotte schudden ze hun hoofd alsof ze uit een trance komen, staan op en gaan weg naar hun hutten, terwijl de Barong in de andere richting wegloopt.

Wat betekent dit?

Het is een religieus festival waarbij men aan zijn geloof uitdrukking geeft.

De Barong vertegenwoordigt God, en de zes mannen vertegenwoordigen de duivel.

Volgens het geloof van de Hindoe, is er een eeuwige strijd tussen goed en kwaad.

Niemand wint — het is altijd onbeslist.



123

Het is gebaseerd op het geloof, dat de geschiedenis een kringloop is — dat het zich eindeloos herhaalt, dat de geschiedenis nergens heengaat.

Er is geen eeuwige God van liefde, Die uiteindelijk een einde zal maken aan het kwaad en gerechtigheid en vrede zal brengen op de hele aarde.

14 – Stemmen vanuit het Graf



124

Ben je niet dankbaar voor Jezus, de Opstanding en het Leven?
Wat een wondervolle hoop brengt Hij!

Kwaad zal niet altijd zegevieren.

Geschiedenis is geen cyclus; het gaat ergens heen.

De hele geschiedenis beweegt zich voort naar de tijd, dat God een nieuwe aarde zal creëren zonder zonde, ziekte, oorlog, voedsel tekorten, lijden of dood.



125

(Tekst: Openbaring 21:1-4)

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,



126

En de zee was niet meer.”



127

“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God,



128

getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.”



129

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: ‘Zie, de tent van God is bij de mensen,

14 – Stemmen vanuit het Graf



130

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.'



131

"en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag,



132

noch moeite zal er meer zijn, wan de eerste dingen zijn voorbijgegaan."
Openbaring 21:1-4



133

Wil je nu niet voor Jezus kiezen en "herboren" worden? Niet na de dood, als het te laat zal zijn. Niet door eindeloze herhalingen van reïncarnaties in verschillende levensvormen in miljoenen jaren. Maar nu, vandaag!



134

(Tekst: 1 Petrus 1:3, 4)
"Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus,



135

die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden

14 – Stemmen vanuit het Graf



136

heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,



137

tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis,



138

die in de hemelen weggelegd is voor u,”
1 Petrus 1:3, 4



139

Je kunt voor altijd leven.
Dat is de zekerheid die God je wenst voor vandaag.



140

(Tekst: 1 Johannes 5:11, 12)
“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.



141

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”
1 Johannes 5:11, 12
Hoe weten we dat? Hoe kunnen we daar zeker van zijn? Het Woord van God maakt het helemaal duidelijk:

14 – Stemmen vanuit het Graf



142

(Tekst: 1 Johannes 5:13)

“Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods,



143

opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt...”

1 Johannes 5:13

De vraag die iedereen moet beantwoorden is: “Heb ik Jezus?”
Je kunt Hem op dit moment hebben.



144

(Tekst: Openbaring 3:20)

Hij zegt: “Zie, Ik sta aan de deur [van je hart] en Ik klop.



145

Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent,



146

Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

Openbaring 3:20



147

Open op dit ogenblik de deur van je hart en nodig Hem uit.