

19 – An Investment You Can't Lose



Hoe je er zeker van kunt zijn dat je **geld veilig** is.

Iedereen wil zijn geld veilig beleggen en op een manier dat het goed opbrengt.

Kunnen we daarover wijsheid vinden in de Bijbel?



Jezus heeft **veel over geld** gesproken.

16 van Zijn **38 gelijkenissen** gaan over de manier van omgaan met geld en bezittingen.

In de vier evangeliën Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, gaat maar liefst **één op de 10 verzen, ofwel 288 verzen** in totaal, over het onderwerp geld en bezittingen.

Er zijn ongeveer 500 verzen in de Bijbel over bidden, ongeveer 500 over geloof, terwijl **2000 verzen over geld en bezittingen** gaan.

Geld moet een belangrijk onderwerp zijn voor God.

Hij wil **niet dat wij ons er zorgen over maken.**

Hij wil dat wij erop **vertrouwen** dat Hij in onze noden zal voorzien.



Veel mensen maken zich erg **druk over geldzaken** – over hoe ze de dingen moeten betalen die ze willen en nodig hebben.

Ze maken zich ook **zorgen over de toekomst.**



Zullen we genoeg hebben als we **met pensioen** gaan?

Wat zal er gebeuren als ze te **oud of te ziek** zijn om nog langer te werken?

Mensen zijn op zoek naar **zekerheid**, naar iets blijvends.

Maar **waar kunnen we zekerheid vinden** nu en voor de toekomst?



Het is nooit Gods bedoeling geweest dat u of ik zich zorgen zou moeten maken over het heden of de toekomst.

Als we op Hem zouden vertrouwen zou het **niet nodig zijn om ons zorgen te maken** over wat met ons zal gebeuren.

19 – An Investment You Can't Lose



6

(Tekst: Matteüs 6:31,32)

“Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?”



7

...Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles hoeft.”

Matteüs 6:31,32.

Laten wij eens kijken naar **Gods eeuwige zekerheidsplan** voor ons.



8

Het begon allemaal in de Hof van Eden.



9

De planeet Aarde was net geschapen in al zijn pracht en praal en perfectie, met een schoonheid die met geen pen te beschrijven valt.



10

In alles was de hand van de meester artiest te zien.

Schitterende zonsopgangen konden alleen geëvenaard worden door adembenemende zonsondergangen



11

Vredige meren lagen tussen de heuvels.

19 – An Investment You Can't Lose



12

Prachtige bloemen in iedere kleur en bloeiende wijnstokken streelden de zintuigen.



13

De bomen zaten vol met allerlei soorten van het heerlijkste fruit.



14

Zangvogels lieten hun mooiste liederen horen.
Dieren in de malse grasweiden speelden en liepen daar onbevreesd.
De rivieren en meren zaten vol prachtig gekleurde vissen.
Wat een paradijs, van pool tot pool!



15

Wat moeten Adam en Eva genoten hebben van de perfecte wereld die God voor hen gemaakt had.



16

(Tekst: Genesis 2:8)

Maar is was meer! “Voorts plantte de Here een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had.”
Genesis 2:8.



17

Staat u er eens bij stil! Ergens temidden van de schoonheid van de pasgeboren wereld, had God **een tuin** bestemd als thuis voor Adam en Eva.

19 – An Investment You Can't Lose



18

De meest luxueuze woning op aarde is niets vergeleken met de allereerste verblijfplaats van Adam en Eva op deze wereld. Niet alleen voorzag God in een prachtig **onderkomen** voor hen, Hij legde hun ook uit welk **heerlijk voedsel** hij voor hen gemaakt had.



19

(Tekst: Genesis 1:29)
“...Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde



20

en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn.”
Genesis 1:29.



21

Adam en Eva hoefden **geen huur te betalen**, geen belasting om zich zorgen over te maken, geen sloten of sleutels, geen vandalen of inbrekers, geen ziekenhuizen of apotheken.



22

Ze waren **kerngezond**, bezaten de eeuwige jeugd, voortdurende trouw aan elkaar en een grenzeloze liefde voor God. God wilde dat zij deze zegeningen zouden delen, dus Hij zei:



23

(Tekst: Genesis 1:28)
“...Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar ...”
Genesis 1:28.

19 – An Investment You Can't Lose



24

Wij zijn **beheerders van Gods bezit**.



25

Het was Gods opzet dat één grote, gelukkige, gezonde familie op aarde zou wonen. God wist ook dat de **mens iets te doen** zou moeten hebben, taken die hij graag zou vervullen.



26

(Tekst: Genesis 1:28)

Dus Hij vertelde Adam en Eva:”...heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels



27

en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt ...



28

(Tekst: Genesis 2:15)

En de Here nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.”

Genesis 1:28, 2:15



29

Terwijl alles in de wereld aan **God toebehoort, vertrouwd hij het beheer van de aarde aan de mens toe.**

God is de Eigenaar, wij zijn de beheerders van Gods bezit.

Aarde was niet bestemd als een gebruiksvoorwerp dat je weggooit wanneer het versleten is.

19 – An Investment You Can't Lose



(Tekst: Psalm 24:1)

De Bijbel zegt: "Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen."

Psalm 24:1.



(Tekst: Psalm 50:10,11)

Weer zegt God: "Want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan runderen.



Ik ken al het gevogelte der bergen, wat zich roert op het veld, staat Mij ter beschikking."

Psalm 50:10,11.



Het is God die **ons in staat stelt om geld te verdienen.**

Wij **bezitten feitelijk niets van onszelf!**

Als onze Schepper maakt God aanspraak op onze bezittingen en onze levens.



(Tekst: Deuteronomium 8:18)

"Maar Gij zult aan de Here uw God denken want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven,



ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaders gezworen heeft – zoals dit heden het geval is."

Deuteronomium 8:18.

19 – An Investment You Can't Lose



36

Als vandaag de dag iemand ergens het **beheer over krijgt, wil hij weten wat de eigenaar van hem verwacht.**

Dit is wat God aan Adam duidelijk heeft gemaakt, want de Bijbel zegt:



37

(Tekst: Genesis 2:16,17)

“Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,



38

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten



39

want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.”
Genesis 2:16,17.



40

God stelde de liefde en trouw van de mens op de proef. Adam en Eva konden eten van alle andere bomen in de hof, maar ze mochten niet eten van het fruit van die ene boom. Door God te gehoorzamen zouden zij laten zien dat zij Hem als eigenaar erkenden. Als zij getrouwe beheerders waren en ervoor kozen hun trouw aan God te handhaven, zouden zij voor eeuwig in een paradijselijke wereld leven!

Adam en Eva faalden voor die ene eenvoudige test die God hun had opgelegd. Ze waren **ontrouwe rentmeesters** en **verloren alles**: de tuin waar ze woonden, onsterfelijkheid, liefde, geluk, zekerheid, een schoon geweten, en hun directe omgang met God!

19 – An Investment You Can't Lose



41

Ze vielen van koningschap naar slavernij.
En achter dit alles stond met een **intens genoeg Satan**, de opstandige engel die hoopte om voor altijd de **volledige heerschappij te hebben over deze aarde**.



42

Echter, **Satan's heerschappij werd vernietigd** door Christus' komst naar deze aarde eeuwen later.



43

Het was **Satan's plan** om de goddelijke **Zoon van God te misleiden** met hetzelfde gemak waarmee hij Adam en Eva had verleid. Satan wachtte totdat Jezus 40 dagen gevestigd had.



44

(Matteüs 4:8,9)
Toen nam hij Hem mee op een "zeer hoge berg ...



45

en hij toonde Hem al de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid



46

en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt."
Matteüs 4:8,9.

19 – An Investment You Can't Lose



47

Satan hoopte Jezus om te kopen met de koninkrijken van deze wereld, maar het lukte hem niet. De “dingen” die Satan aan Christus beloofde te geven waren niet van hem om te geven!
Hij had een planeet gestolen door bedrog en misleiding.
En Jezus zou Zijn relatie met Zijn Vader niet opgeven voor een hele wereld van rijkdom en roem.



48

Uiteindelijk werd Satan's lot voor eeuwig bezegeld op Golgota. Door Christus' dood aan het kruis werd Satan verslagen!
Christus' dood maakte het herstel van planeet aarde mogelijk.
Teruggekocht met zijn bloed.



49

Alles wat we zijn en hebben is mogelijk gemaakt door Christus' eeuwige gift aan de menselijke familie.
Of we nu van Hem houden of niet, onze levens en al onze bezittingen zijn Zijn eigendom.



50

Niet alleen is Hij onze **Schepper**, Hij is ook onze **Verlosser!**
En net zo als Adam en Eva, zijn wij **rentmeesters** van wat God ons toevertrouwt. Dus wat vraagt Hij van ons?



51

(Tekst: 1 Korintiërs 4:2)
“Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken.”
1 Korintiërs 4:2.



52

Wij zijn **beheerders** van Gods **gave van leven**. De grootste van al Gods gaven is het leven zelf.
De apostel Paulus verklaart:

19 – An Investment You Can't Lose



53

(Tekst: Handelingen 17:24,25)

“De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is ...



54

daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.” Handelingen 17:24,25.



55

Ons leven heeft zijn oorsprong bij God, en Hij onderhoudt het. Iedere hartslag, iedere ademhaling, ieder polsslag van onze lichamen is een gave van God.



56

(Tekst: Romeinen 12:1)

Paulus schreef: “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhertigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt



57

tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.”

Romeinen 12:1.

Een “levend offer” betekent **onbeperkte trouw of onderwerping aan Christus** en Zijn leiderschap in ons leven.



58

(Tekst: Handelingen 10:38)

Christus is “rondgegaan weldoende”, Handelingen 10:38.

19 – An Investment You Can't Lose



59

Hij is ons voorbeeld; wij moeten Zijn voorbeeld volgen - een **onzelfzuchtige dienst**.

Beheer van het leven bestaat uit onzelfzuchtige dienst voor dat leven.



60

Wij zijn beheerders van **de tijd** die God ons geeft.

Wij zijn niet alleen beheerders van geld, maar ook van onze tijd.

Iemand heeft gezegd dat “tijd het materiaal is waarvan het leven is gemaakt.”

De psalmist verzocht God:



61

(Tekst: Psalm 90:12)

“Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.”

Psalm 90:12.



62

Tijd verspillen is leven verspillen –**verkwisting van het talent** dat God zelf aan iedere man en vrouw gegeven heeft.

Iedereen heeft hetzelfde aantal uren in een dag, hetzelfde aantal minuten in die uren, en zal verantwoordelijk worden gehouden voor de keuzes die gemaakt zijn om ze te vullen.



63

God verwacht dat we onze tijd in algemene zin **wijs besteden**. Hij verwacht ook dat wij een bepaalde tijdsperiode opzij zetten – de **Sabbat**, de zevende dag van de week, om zo ons geloof in Hem als Schepper te laten zien.



64

Terwijl al onze tijd aan God toebehoort, vraagt Hij om de Sabbat op de zevende dag aan Hem te wijden, om te vertrouwen op Zijn Woord en nieuwe kracht te putten uit Zijn beloften.

Hij nodigt ons uit om de wekelijkse druk van het werk, boodschappen en wereldse zaken opzij te zetten, en Hem te gedenken als onze Schepper en Verlosser.

19 – An Investment You Can't Lose



65

Wij zijn **beheerders van de talenten** die God ons gegeven heeft. “Maar”, vraag je je af, “wat zijn nu die talenten waarvoor we als Gods beheerders verantwoordelijk zijn? Ik denk niet dat ik een gave heb.”



66

Vandaag de dag betekent het woord talent gewoonlijk de bekwaamheid om mooi te zingen, een instrument te bespelen, een schilderij te schilderen, een rok te naaien, te kunnen schrijven, of organiseren.



67

Dat zijn zondermeer talenten, **maar de talenten die God in gedachten had zijn niet beperkt tot deze.**

Als Gods beheerders zijn we verantwoordelijk voor alles wat Hij ons geeft waaronder het leven, tijd, bekwaamheden, en bezittingen.

Op een dag zal God ons vragen **of wij onszelf verrijkt hebben en gedacht hebben aan onze eigen pleziertjes of dat wij aan anderen goed gedaan hebben.** Jezus zei: “Volg mij.”



68

(Tekst: Handelingen 10:38)

De Bijbel zegt dat Jezus iemand was die rondging “weldoende ...”.

De meesten van ons zijn tevreden door alleen maar rond te gaan zoekende hun **eigen noden te vervullen en niet die van anderen.**



69

Onze **talenten** moeten niet worden gebruikt om de eer van mensen te krijgen of een verdienste bij God. **Ze zijn geleend tot zegen voor anderen.**



70

(Tekst: 1 Korintiërs 4:7)

Paulus schreef: “En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt

19 – An Investment You Can't Lose



71

En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt? 1 Korinthiërs 4:7.



72

Wij zijn **beheerders van het geld** dat God ons geeft.



73

(Tekst: Matteüs 6:33)
Als we “eerst zijn koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid”, ontdekken we dat Gods zegeningen over ons uitgestort worden.



74

Naast het **geven van onze tijd**, vinden we in de Schrift dat toewijding aan God eveneens betekent dat wij een gedeelte van Zijn **materiële zegeningen aan Hem terug geven.**



75

Op een dag werden Abraham's neef Lot en zijn familie gevangen genomen uit hun huis in Sodom door een vijandige stam. Toen het nieuws Abraham bereikte, besloot hij om Lot en de anderen te redden. Hij bad dat God met Hem zou zijn en hem succes zou geven. God was met hem. Lot en zijn familie werden gered en schatten van de vijand werden mee terug genomen.



76

Toen Abraham Sodom naderde, kwam de koning hem tegemoet. Deze drong er bij hem op aan de schatten te houden die hij veroverd had en alleen de gevangenen terug te geven. Maar Abraham weigerde iets voor zichzelf te houden. Melchizedek, een priester van God, bracht Abraham een maaltijd en zegende hem.

19 – An Investment You Can't Lose



77

(Tekst: Genesis 14:20)

Toen gaf Abraham "hem van alles de tienden." Genesis 14:20.



78

Abraham wilde zijn **waardering** uitdrukken voor Gods hulp bij de bevrijding van Lot, **waarbij hij Gods eigenaarschap en zegeningen erkende.**



79

Honderdvijftig jaar later drukte Abraham's kleinzoon zijn dankbaarheid aan God op dezelfde manier uit.

Op de vlucht voor zijn woedende broer voelde Jacob zich ellendig en alleen.

Hij wilde dolgraag de bescherming van God hebben, maar hij voelde zich zo schuldig dat hij zijn broer Ezaü beroofd had, dat hij bang was dat God hem verlaten had en hem niet zou vergeven.



80

Met een diep berouw beled Jacob zijn zonden aan God en ging toen vermoeid op de grond liggen en viel in slaap.



81

(Tekst: Genesis 28:12,22)

"Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte,



82

en zie, engelen Gods klonnen daarlangs op en daalden daarlangs neder."

Genesis 28:12.

Toen Jacob wakker werd, wist hij dat God had gesproken en beloofd had hem te leiden en te beschermen.

19 – An Investment You Can't Lose



83

Diep geraakt hierdoor beloofde hij dankbaar: “...Van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.” Vers 22.



84

Koning David had hetzelfde gevoel toen hij zei:



85

(Tekst: Psalm 116:12)

“Hoe zal ik de Here vergelden al zijn weldaden jegens mij?”

Psalm 116:12.

Heeft u zich ooit afgevraagd **hoe je God kunt bedanken** voor Zijn ongelofelijk goedheid jegens jou – voor de gave van leven, familie, gezondheid, materiële zegeningen?

Vraag u zich soms af of een “Dank u” voldoende is?

Het Bijbelse principe van **rentmeesterschap kent een tastbare manier** om onze waardering aan God voor al Zijn weldaden kenbaar te maken.



86

Jacob zei dat hij aan God een tiende van alles wat hij ontvangen had, terug zou geven, net zoals zijn grootvader Abraham had gedaan.



87

De eerste instructie die geschreven is aangaande tienden staat in het boek Leviticus.



88

(Tekst: Leviticus 27:30)

“Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here;

19 – An Investment You Can't Lose



het is de Here heilig.”
Leviticus 27:30.



Als wij de tienden van de Heer terug geven zijn we ons **constant bewust van het feit dat God de Schepper is** en de Bron van elke zegening.
En hoe moet de tiende gebruikt worden?



(Tekst: Numeri 18:21)
Het boek Numeri geeft een duidelijke uitleg:
“Wat nu de Levieten betreft, zie, Ik geef hun alle tienden in Israël als erfdeel, een vergoeding van de dienst die zij verrichten,



de dienst van de tent der samenkomst.”
Numeri 18:21.



Door de Bijbel heen zien we dat de tienden altijd gebruikt werden **om het werk van God te ondersteunen.**



(Tekst : 1 Korintiërs 9,13,14)
In het Nieuwe Testament legt Paulus uit: “Weet gij niet, dat zij, die in het heiligdom de dienst verrichten, van het heiligdom eten,

19 – An Investment You Can't Lose



95

en zij, die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar?



96

Zo heeft de Here ook de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven."

1 Korintiërs 9:13,14.



Christus prees het tiendensysteem aan op hetzelfde moment dat Hij de schriftgeleerden en Farizeeën hun bekrompen benadering van de godsdienst verweet.



98

(Tekst: Matteüs 23:23)

"...Want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd:



99

het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten."

Matteüs 23:23.



Misschien vraag je je af **hoe het mogelijk is om een tiende van je inkomen aan de Heer te geven.**

Veel mensen hebben zich dat afgevraagd!

Maar op één of andere manier heeft men de beslissing genomen om op Gods leiding en wijsheid te vertrouwen en Hem de tienden terug te geven.

19 – An Investment You Can't Lose



Weken later verklaarden dezelfde personen vol enthousiasme dat er een wonder in hun leven gebeurd was!

Op één of andere manier bleken ze met negen-tiende van hun inkomen meer te hebben dan ooit met tien-tiende! Dit is het geheim van financiële zekerheid!



Sommige mensen vragen: “Is het geven van **tienden niet alleen voor de Joden?**”.

Aan deze mensen vragen wij: ”Zijn de **zegeningen van de hemel alleen voor de Joden?**”



Een zekere Jim gaf van zijn karige loon een eerlijke tiende. Het leek eerst moeilijk maar later werd hij gezegend met een eigen bloeiende onderneming die financiële zekerheid bracht.



Nu geeft hij God de eer voor zijn financiële succes en is hij blij te kunnen geven om Gods werk vooruit te laten gaan.



Of neem bijvoorbeeld Ed die een grote stap in geloof nam door zijn **zaak op Sabbat te sluiten** – de drukste dag van de week – om vervolgens beloond te worden met een hogere omzet in de andere zes dagen van de week! God houdt Zijn beloften!



Deze Christenen hebben uit eerste hand de **zegeningen ervaren die in Maleachi beloofd worden:**

19 – An Investment You Can't Lose



107

(Tekst: Maleachi 3:10)

“Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijs zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmee,



108

zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen



109

en zegen in overvloed over u uitgieten.”
Maleachi 3:10



110

De Here zegt dat de tiende van alles Hem heilig is.

Hij geeft ons het voorrecht om het Hem terug te geven om ons **rentmeesterschap te toetsen**, om te zien of wij Hem als eigenaar zullen eren en erkennen.



111

Als we **weigeren** dat te doen, **beroven** we God feitelijk volgens de Bijbel.



112

(Tekst: Maleachi 3:8)

“... En dan zegt gij: Waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing.”
Maleachi 3:8.

19 – An Investment You Can't Lose



Terwijl een tiende deel van onze inkomen God toebehoort, worden we uitgenodigd **om ruimhartig te geven**, zelfs meer dan het gedeelte wat al rechtmatig van God is.

Wat betreft de offergaven wordt het aan ons overgelaten hoe ver onze vrijgevigheid gaat.



(Tekst: Lucas 6:38)

Er zijn echter **wat richtlijnen in de Bijbel**.

Jezus zei: "Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven."

Lucas 6:38.



Gods **plan om Zijn werk te financieren** op aarde is eenvoudig en mooi.

Hij vraagt Zijn volk om **vanuit hun hart te geven**, om nooit bang te zijn voor hun eigen noden, aangezien daaraan boven verwachting voldaan zal worden.



Misschien denk je wel: "Als alles van God is, goud, zilver, vee, land en ons, **waarom heeft Hij dan mijn geld nodig?**"

Ons doen het voorrecht smaken mee te werken aan de verlossing en de zegeningen daaraan verbonden.

Het tiendensysteem is Gods plan om zijn werk op aarde te financieren.



Het was nooit Zijn bedoeling dat de kerk gefinancierd zou worden door **loterijen of bingospelletjes!**

En is het **tiendensysteem** geen **verantwoorde manier** om het evangeliewerk te financieren?



Iedereen geeft op basis van dat wat hij ontvangt.

19 – An Investment You Can't Lose



119

Als je duizend euro verdient



120

geeft je honderd euro aan God.



121

Als je honderd euro verdient,



122

geef je tien euro. Kan er iets redelijker zijn?



Wat we ook aan God geven, Hij geeft meer aan ons. We **ontvangen altijd meer dan we geven**.

Als we de **tiende aan God geven**, drukken we daarmee onze dankbaarheid uit voor wat hij voor ons heeft gedaan, en we worden **minder op onszelf gericht en gierig**.



We hebben meer **aandacht voor anderen**. En als we onze zegeningen met hen delen, groeien we in liefde en medeleven. We worden meer en meer als Jezus.

Dat is Gods plan voor onze groei in Christus.

Jezus vertelde prachtige verhalen om Zijn leer te illustreren.

19 – An Investment You Can't Lose



125

Dit is één van de meest interessante: Een toegewijde, vlijtige boer had na een periode van hard werken een enorme oogst.

De oogst was zo groot dat het niet allemaal in zijn schuren paste. Ze barstten al bijna uit elkaar en de oogst was nog niet helemaal binnen.

Wat nu? Hij stond voor een dilemma en twijfelde welke beslissing hij zou nemen.

Zou hij wat niet meer in de schuren kon aan de armen geven? Maar het was van hem.



126

Was hij het niet zelf geweest die goed gepland had en zijn wijsheid en kennis van landbouw had gebruikt om van deze boerderij de meest welvarende te maken in de wijde omtrek? Hij overtuigde zichzelf wat hij moest doen:



127

(Tekst: Lucas 12:18-21)

“...Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.



128

En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.”
Lucas 12:18,19.



129

“Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist



130

en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

19 – An Investment You Can't Lose



131

Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God."

Lucas 12:20,21.



Deze rijke boer erkende niet waar zijn zegeningen vandaan kwamen. Hij erkende zijn Schepper niet of zijn plicht als beheerder.

Hij vergat volkomen de armen, de wezen, de weduwen en die geen huis hebben.

Hij dacht alleen aan zichzelf.

Deze man had een hartprobleem.



133

(Tekst: Matteüs 6:21)

Jezus zei: "Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."

Matteüs 6:21.

Jezus was heel serieus over onze houding tegenover onze bezittingen, want als ze niet aan Jezus overgegeven zijn, **zouden ze ons weg kunnen leiden van God, en zelfs het eeuwige leven kunnen verliezen.**



134

(Tekst: Matteüs 16:26)

Hij zei: "Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?"

Matteüs 16:26.



Het probleem met de moderne mens is dat zijn leven zo complex en zo druk is geworden dat hij vergeet of niet de tijd neemt om er bij stil te staan waar al zijn zegeningen vandaan komen.



Hij laat na om de prijs onder ogen te zien die betaald is om hem van zijn zonden te redden. Daardoor laat hij na God te eren met zijn tijd, talenten, en zijn schatten.

Een ieder van ons moet er dagelijks aan herinnerd worden dat -

19 – An Investment You Can't Lose



137

“De dingen waar we van houden en waar ons hart zich op gesteld heeft



138

slechts geleend zijn; zij zijn niet van ons.



139

Jesus laat ze ons alleen gebruiken om ons leven op te vrolijken,



140

Dus herinner ons eraan, herinner ons eraan, lieve Heer. – uit Dottie Rambo, “*Herinner me eraan, lieve Heer*”



141

Alles wat we hebben is een gave van God.
Ons leven is een gave van God.
Onze gezondheid is een gave van God.
Iedere ademhaling is een gave van God.
Het voedsel dat we eten, de kleren die we aantrekken, het huis waarin we leven zijn gaven van God.
Als we aan God terug geven, zeggen we: “Dank u, Heer, voor wat u mij hebt gegeven.”
Bent u bereid te zeggen: “Heer, ik wil u op de eerste plaats stellen in mijn financiën en in ieder onderdeel van mijn leven?”
Als je dat bent, steek dan je hand op terwijl we gaan bidden.