

22 – Zo veel keuzen



1

Hoe vindt u de juiste kerk?



2

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom er zoveel verschillende kerken bestaan?

De meeste mensen zijn helemaal in de war met al die verschillende geloofsrichtingen.

Bovendien leren de meeste kerken dat zij alleen de waarheid hebben.

Hebt u zich ooit afgevraagd welke kerk werkelijk de waarheid over God leert en gelooft?



3

De Bijbel heeft ook daarop een duidelijk antwoord.

In een wereld vol verwarring kan Gods Woord vertrouwd worden om een onderscheid te maken tussen wat echt is en wat vals is.



4

We zullen ons dus bezig houden met de vraag, “Waarom zijn er zoveel verschillende kerken?”



5

(Tekst: Amos 3:7)

“Voorzeker, de Here Here doet geen ding.” zegt de Bijbel, “of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”

Amos 3:7.



6

Laat ons daarom naar Gods Woord gaan.

Ik wil u eraan herinneren dat het niet belangrijk is wat ik denk. Belangrijk is wat de Bijbel zegt. Als het in de Bijbel staat dan geloof ik het. Staat het er niet in, dan is het voor mij niet.

22 – Zo veel keuzen



7

We beginnen onze studie in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk zes heeft het over vier ruiters.



8

Deze vier ruiters symboliseren verschillende periodes in de geschiedenis van de Christelijke kerk. Vanuit die tijdsperiodes zien we de ontwikkeling van de verschillende kerken zoals we ze vandaag kennen.



9

(Tekst: Openbaring 6:1)
“En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende;



10

en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!” Openbaring 6:1. De geschiedenis van het Christendom wordt hier in hoofdstuk zes geopenbaard.



11

(Tekst: Openbaring 6:2)
“En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven,



12

en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.” Openbaring 6:2.

22 – Zo veel keuzen



13

De eerste kerk wordt gekenmerkt door haar overwinnend geloof. Het is een wit paard. Wit stelt een zuiver geloof voor.



14

De eerste eeuw na de hemelvaart van Jezus moet zeer zeker een opwindende tijd geweest zijn om in te leven.



15

De discipelen waren vol moed en hadden een onwankelbaar geloof want ze hadden met Jezus gewandeld en gepraat. Ze hadden zijn opstanding meegemaakt. Ze hadden Hem zien ten hemel opvaren. Ze wisten dat Hij zou terugkomen. Met geheel hun hart geloofden ze in Zijn beloften.



16

Met veel enthousiasme en bemoediging brachten ze het goede nieuws, het evangelie aan de hele wereld.



17

(Tekst: Colossenzen 1:21-23)

Het is bekend dat het goede nieuws van de verlossing aan de gehele toen bekende wereld werd gepredikt. Paulus zegt, "Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken,



18

heeft Hij thans weder verzoend

22 – Zo veel keuzen



19

in het lichaam zijns vlezes, door de dood,



20

om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,



21

indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof



22

en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij
gehoord hebt,



23

en dat verkondigd is in de ganze schepping onder de hemel, en
waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.”
Colossenzen 1:21-23.



24

(Tekst: Handelingen 5:14)

“En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal
van mannen zowel als vrouwen,” Handelingen 5:14.

Het boek handelingen vertelt ons dat er dagelijks duizenden
mensen werden gedoopt.

22 – Zo veel keuzen



25

(Tekst: Handelingen 2:47)

“...En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” Handelingen 2:47

De gemeente was het lichaam van Christus.



26

De mensen werden in Jezus gedoopt. Ze werden gedoopt in Zijn lichaam en dit is de gemeente.

Het was voor de eerste discipelen heel belangrijk om getrouw te zijn aan Jezus.

Toen de discipelen gewaarschuwd werden om niet meer in Jezus naam te spreken zegt de Bijbel:



27

(Handelingen 5:29)

“Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.” Handelingen 5:29.

Het was belangrijker om te doen wat God vroeg dan de tradities van de mensen te volgen.



28

Ze hadden een zuiver geloof want ze waren met Jezus geweest. Ze geloofden wat Jezus geloofde. Ze onderwezen wat Jezus onderwees.



29

Dat is hetzelfde soort geloof dat we vandaag nodig hebben / een eenvoudig, zuiver geloof dat vooruitziet naar de wederkomst van de Here Jezus.

Een geloof dat zich uit in de verspreiding van het goede nieuws bij alle vrienden en buren – in de hele wereld – zodat het zendingsbevel van Jezus wordt vervuld. Dat is zuiver geloof.

Dat is het geloof van de gelovigen uit de gemeente van de eerste eeuw.



30

De eerste gemeente met haar overwinnend geloof werd voorgesteld door een wit paard.

Deze periode eindigt in 100 A.D.

22 – Zo veel keuzen



31

Wat zag Johannes toen Jezus het tweede zegel opened?



32

(Tekst: Openbaring 6:4)

“En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen,



33

en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

Openbaring 6:4.

Hier worden we geconfronteerd met een geloof dat met bloed bevlekt is.



34

We weten dat na 100 A.D. de Christenen werden weggevoerd naar Rome, waar ze gedood werden, en velen van hen werden voor de leeuwen geworpen in de grote arena's van het Romeinse rijk.



35

Wat een vreselijke tijd was dat voor de Christen gemeente!

Niettegenstaande bleef de kerk groeien.

Een kerkhistoricus uit die tijd zei dat het leek alsof het bloed van de Christenen als zaad was.

Wanneer mensen stierven en hun leven gaven voor Jezus leek dat als zaad dat geplant werd en velen kwamen op om hun plaats in te nemen.

Het goede nieuws van de verlossing verspreidde zich over het hele Romeinse rijk en over de toen bekende wereld.

22 – Zo veel keuzen



36

Zo zien we dat het rode paard de periode voorstelt waar het geloof met bloed gepaard ging.
Het tweede zegel is de Christelijke kerk van 100 A.D. tot 323 A.D.



37

(Tekst: Openbaring 6:5)
Nu opent Jezus het derde zegel – de derde periode van de Christelijke kerk.
“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom!



38

En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand.”
Openbaring 6:5.



39

Dit zwart paard stelt een geloof voor dat bestaat uit compromissen.



40

(Tekst: Handelingen 20:29, 30)
“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen;



41

en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.”
Handelingen 20:29, 30.
Dit is een droevige tijd in de geschiedenis van de Christelijke kerk.

22 – Zo veel keuzen



42

Het is een tijd waar het geloof gecompromiteerd wordt – wanneer het heidendom verenigd wordt met het Christendom. Daniël had dit voorspeld.



43

(Tekst: Daniël 8:12)
“En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.



44

en hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.”
Daniël 8:12.



45

De eerste belangrijke waarheid die verloren ging gedurende deze periode was de verlossing door het geloof alleen. De verlossing door Christus werd vervangen door de eisen van de kerk.



46

U herinnert zich wel, zoals we gezien hebben in vorige presentaties dat verlossing volgens de Bijbel een vrije gave is

Het is een gave, omdat we allen gezondigd hebben, en we niets verdienen.

We verdienen alleen te sterven, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de gave die we van God ontvangen is eeuwig leven.



47

Terwijl we nog zondaren waren is Christus voor ons gestorven. Dat is de eenvoudige waarheid van het evangelie.

22 – Zo veel keuzen



48

Om deze vrije gave te ontvangen, moeten we enkel Jezus toegang laten tot ons hart.



49

Dan vergeeft Hij ons al onze zonden.



50

Daarenboven zal Hij ons de kracht geven om niet meer te zondigen. Hij zal ons kracht geven om in Zijn voetsporen te wandelen.



51

Maar dit eenvoudig geloof van verlossing, dit eenvoudig goede nieuws dat we in Jezus vinden werd tijdens deze periode waarin de Christelijke kerk het geloof compromiteerde, vervangen door de eisen van de kerk.



52

In de plaats van in alle vrijmoedigheid tot god te gaan om genade en vergiffenis te ontvangen en de zonden te belijden zoals de Bijbel het zegt, werden Christenen wijs gemaakt dat ze voor hun verlossing moesten betalen.



53

(Tekst: 1 Johannes 1:9)

Maar de Bijbel zegt, "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

1 Johannes 1:9.

22 – Zo veel keuzen



54

De Christenen werd verteld dat ze naar een priester moesten gaan. Ze moesten zich wenden tot een mens. Ze konden niet meer in alle vrijmoedigheid tot de troon van God gaan. Verlossing werd zeer ingewikkeld. En de mensen aanvaardden deze compromis omdat zij het Woord van God niet meer bij zich hadden.



55

De wet verbood het bezit van Gods woord. De drukpers was nog niet uitgevonden en daarom was het moeilijk zelfs kleine gedeelten van de Schrift te vinden. Vele mensen namen aan wat de kerk hen vertelde en het Christelijk geloof werd zeer verdorven.



56

De tweede Bijbelse waarheid die geschonden werd had te maken met de aanbidding van dingen gemaakt van hout of steen in de plaats van God de Schepper. God zegt in de tien geboden:



57

(Tekst: Exodus 20:4, 5)

“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel,



58

noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.



59

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God,

22 – Zo veel keuzen



die de ongerechtigheid der vaders bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.” Exodus 20:4, 5.



Dit was de periode waarin beelden de kerken sierden. De tien geboden maakten het duidelijk dat het verkeerd was om iets anders dan God te aanbidden.



De derde Bijbelse waarheid die in die periode werd gecompromiteerd had te maken met het vierde gebod en de dag van aanbedding. Merk op wat de Bijbel zegt over Daniel toen hij dit zag:



(Tekst: Daniel 7:15)

“De geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij.” Daniel 7:15.



U hebt gezien hoe Constantijn de eerste zondagswet van kracht maakte: toen hij de dag van aanbedding van de zevende naar de eerste dag verplaatste. Van Sabbat naar zondag.



(Tekst: Johannes 14:15)

Jezus zei, “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”

Johannes 14:15.

Gedurende deze verwarrende tijd waar de waarheid ten onder werd gehouden verkilde de liefde en het geloof in Jezus en volgden vele mensen de traditie in de plaats van Gods woord.

22 – Zo veel keuzen



66

De kerk aanvaardde het compromis betreffende de Sabbat en probeerde de dag van aanbidding te veranderen.

Op 21 mei 1995 stond er in het blad van de St. Catherine's Catholic kerk,



67

“De stoutmoedigste en meest revolutionaire verandering die de kerk doorvoerde was waarschijnlijk in de eerste eeuw. De Heilige dag –



68

de Sabbat was veranderd van zaterdag naar zondag, niet op aanwijzingen uit de Schrift maar vanuit het besef van haar eigen macht.



69

Mensen die denken dat de Schriften de enige autoriteit zijn, zouden logischerwijs Zevende-dags Adventisten moeten worden en de Sabbat van de zevende dag onderhouden.”



70

Aanbidding op de zondag de eerste dag van de week wordt nergens in de bijbel gevonden. Gellerden van over de hele wereld geven dat toe!



71

De verandering werd doorgevoerd zoals we reeds zagen door de keizer van het Romeinse rijk, Constantijn, in 320 A.D., en de kerk aanvaardde deze verandering.

22 – Zo veel keuzen



72

Beste vrienden, als we willen doen wat de Bijbel zegt, dan zouden we Zevende dags adventisten moeten zijn! Gedurende deze eeuwen van compromissen verving de heidense dag van de zon de heilige Sabbat van de Bijbel.



73

De geschiedenis van de oosterse kerk, p. 184 zegt, “Constantijn’s muntstukken droegen aan de ene kant de letters van de naam van Christus en aan de andere kant, een beeltenis van de zonnegod....,



74

Alsof hij geen afstand durfde te doen van de beschermheerschap van het grote hemellichaam.” Is dat niet interessant?



75

God maakt het heel duidelijk in Zijn geboden:



76

(Tekst: Exodus 20:11)
“Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is,



77

en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.”
Exodus 20:11.

22 – Zo veel keuzen



78

God maakt heel duidelijk dat het Zijn wil is dat Zijn volk de Sabbat van de zevende dag heiligt.
Helemaal in het begin van de bijbel lezen we,



79

(Tekst: Genesis 2:3)
“Toen zegende God de Sabbatdag en heiligede die,



80

omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.”
Genesis 2:3.



81

Indien God de schepper



82

De dag gezegend heeft,



83

Indien Hij een dag apart heeft gezet,

22 – Zo veel keuzen



84

Indien Hij een dag heilig gemaakt heeft boven alle andere, dan heet de mens, beste vrienden, geen enkel recht, geen mach tom daar iets aan te veranderen!

Het word teen kwestie van aanbidding, een kwestie van gehoorzaamheid aan de traditie van de mensen of het Woord van God.



85

Dit was de periode van het gecompromiteerde geloof. Deze periode duurde van 323 AD tot 536 AD.



Nu gaan we naar de vierde periode van de Christelijke kerk voorgesteld door het vale paard.



87

(Tekst: Openbaring 6:7, 8)

“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom!”



88

En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem.



89

En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard,

22 – Zo veel keuzen



90

met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”

Openbaring 6:7, 8.



91

Een dood geloof-het vierde zegel.

Het was een tijd waarin de kerk en de staat verenigd waren.

Het Heilige Roomse Rijk was op haar hoogtepunt gekomen en ze werd niet alleen een religieuze staat maar ook een politieke staat.

We hebben hier dus een vereniging van kerk en politiek.



92

Let op deze korte uitspraak: “Het Christendom werd een staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk en nam de plaats in van het heidendom.



93

Christendom zoals het bestond in de donkere middeleeuwen kan men bestempelen als ‘gedoopt heidendom’.”

– Church History, Century 2, chap. 2, sec. 7.



94

We mogen niet vergeten dat de mensen toen geen toegang hadden tot Gods woord

Het was verboden bij de wet, en zoals we reeds zeiden was de drukpers nog niet uitgevonden.



95

De mensen volgden de traditie.

Zij volgden veel heidense denkbeelden en ceremonieën die de kerk waren binnengeslopen.

Dit is een duidelijk historisch feit.

22 – Zo veel keuzen



96

De enige kerk die toen bestond was de Roomse kerk. Let wel, dit is geen kritiek op individuen - maar op het systeem. Er zijn vele fantastische Katholieke zusters en priesters in de wereld die de Here Jezus liefhebben en zoeken naar de waarheid. Het is belangrijk om te begrijpen waarom we zijn waar we vandaag zijn.



97

Dit was een vreselijke tijd van compromissen, een vreselijke tijd van vervolgingen onder Gods volk.



98

Daarom wordt deze tijd genoemd “De donkere middeleeuwen.” Vijftig miljoen Christenen werden gedood omwille van hun geloof.



99

Let op de stappen waar men zich compromitteerde:



100

overlevering,



101

boetedoening,

22 – Zo veel keuzen



102

en aflaten kwamen de kerk binnen.

U kon met geld een aflat kopen in de veronderstelling dat u daarmee gestorven familieleden kon bevrijden uit het vagevuur, of u kon voor uzelf betalen zodat u na u dood niet naar het vagevuur zou gaan.

Dit is een voorbeeld van heidens geloof dat de Christelijke kerk binnengekomen was.



103

In Gods woord wordt over een vagevuur niets gevonden.

Beeldenaanbidding, hierarchy en kerkelijke dogmas kwamen de kerk binnen.

Zou Gods waarheid voor altijd met de voeten getreden worden?

Natuurlijk niet, want het licht van de waarheid schijnt altijd in de duisternis. En er is weinig nodig om een vonk in een vuur te doen ontbranden.



104

Gedurende de tijd van de reformatie werd had zuivere geloof van Jezus herontdekt.



105

De eerste die uit de duisternis van de middeleeuwen stapten waren de Waldenzen rond 1400



106

Zij herontdekten Gods Woord, de Bijbel.

De Bijbel is zo belangrijk.

Indien we niet over Gods woord zouden beschikken, zouden we de weg naar het echte leven en het eeuwig leven niet vinden.

22 – Zo veel keuzen



107

De geschiedenis van de Bijbelgetrouwe waldenzen vinden we in Noord – Italië.

De Waldenzen kopieerden de Bijbel met de hand en gaven gedeelten daarvan aan hun kinderen.

Met deze verzen in hun klederen genaaid, verlieten hun jongelingen de Bergen en gingen naar de grote steden van Europa. Sommigen gingen naar de universiteiten anderen verkochten handelswaar van deur tot deur. Wanneer zij een goede gelegenheid bespeurden deelden ze hun bijbelverzen met de mensen.



108

De gevolgen echter wanneer we gesnapt werden waren zeer erg. Meestal werden ze op de brandstapel gebracht om door het vuur te sterven.

Alhoewel velen hun leven verloren beschouwden ze het toch als een voorrecht het werk van God levend te houden.



109

Na de Waldenzen kwam ere en hervormer, een student van de Bijbel die in Praag vertoefde en Johannes Hus heette.

Hus ontdekte samen met zijn vriend Jerome dat het belangrijker was om god te gehoorzamen dan de kerk of menselijke inzettingen.



110

Omwille van hun geloof dat we eerder God moeten gehoorzamen dan de tradities te volgen van de kerk en van de mensen, werden ze ter dood gebracht op de brandstapel..

Hun as werd in de rivier geworpen die ze meevoerde naar de middellandse zee.



111

Na de dood van Huss en Jerome ontdekte een man in Duitsland, Maarten Luther, de Bijbelse waarheid van verlossing door genade alleen.

22 – Zo veel keuzen



112

Sommige mensen vragen zich af, "Waarom ontdekte Luther niet alle waarheden die tijdens de donkere middeleeuwen waren verloren gegaan?"

En de Bijbel zegt,



113

(Tekst: Johannes 16:12)

"Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen."

Johannes 16:12.



114

Het herontdekken van verloren waarheden kostte tijd – het was een proces.

Honderden jaren duurde het om het geloof van Jezus te verliezen in de donkere eeuwen.

Vele jaren zou het duren om alle waarheden opnieuw te ontdekken.



115

Toen Luther stierf namen zijn volgelingen wat hij verkondigd had en vormden zo de Lutherse kerk.

Voor hen stopte de reformatie bij Luthers dood.



116

Wij verlaten Duitsland en reizen verder naar Geneve in Zwitserland. Daar vinden we een Bijbel - student met de naam Johannes Kalvijn.



117

In zijn studies ontdekte hij dat het voor Christenen niet alleen belangrijk is om genade en vergiffenis te ontvangen door in alle vrijmoedigheid tot Gods troon te gaan maar dat het ook belangrijk is in genade en geloof te groeien.

22 – Zo veel keuzen



118

Calvijn leerde de mensen het belang van de Christelijke groei of heilgmaking.

Wanneer we Jezus aanvaardden, geeft Hij ons ook de kracht om de zonde te overwinnen.



119

Toen Johannes Calvijn stierf namen zijn volgelingen wat hij verkondigd had en vormden de Presbyteraanse kerk.

Zo werd de verloren waarheid stap voor stap herwonnen.



120

Na Calvijn was er een groep Christenen in verschillende delen van Noord-Europa die hun Bijbel bestudeerden en tot de vaststelling kwamen dat de doop niet door besprenkeling van Babies gebeurt maar naar het voorbeeld van Jezus,



121

Door de onderdompeling van een persoon die in staat is voor zichzelf te beslissen.

Deze werden Anabaptisten genoemd.



122

De doop door onderdompeling is een belangrijke waarheid die verloren was gegaan. Deze Bijbelse wijze van dopen symboliseert het afsterven aan het zondige leven en het begin van een nieuw leven in de kracht van Gods genade.



123

(Tekst: Romeinen 6:3, 4)

“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?”

22 – Zo veel keuzen



124

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,



125

opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6:3, 4.



126

Om gedoopt te worden zoals Jezus was,



127

Moeten we van Hem leren,



128

Onze zonden belijden,



129

En Jezus aanvaarden als onze Verlosser. Ook vele van deze Anabaptisten verloren hun leven omdat ze geloofden te moeten wandelen in de voetsporen van Jezus en zich te laten dopen zoals Hij gedoopt is.

22 – Zo veel keuzen



130

Van dit nederig begin werd de kerk van de Baptisten gevormd.



131

(Tekst: Matteus 28:18, 19)

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.



132

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen



133

en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Matteus 28:18, 19.



134

Jezus gaf het bevel aan Zijn kerk om uit te gaan, te onderwijzen, en Zijn volgelingen te dopen.

De Baptisten die voortkwamen uit de hervorming gehoorzaamden dit bevel, zoals wij ook vandaag doen!



135

U ziet dat elk van deze hervormers de waarheden die verloren waren gegaan opnieuw ontdekten.

Bij het ontdekken van deze waarheden vormden hun volgelingen wat we nu kennen als de voornaamste Protestantse denominaties zoals de Lutheranen, Prebyteranen en Baptisten.

22 – Zo veel keuzen



136

Uiteindelijk war er in Engeland een man genaamd John Wesley die begon met de studie van zijn Bijbel.



137

Zijn broer, Charles, schreef hele mooie liederen over Jezus, en ze vonden het gepast om deze liederen in de kerk te zingen. Ze ontdekten dat het niet alleen belangrijk was om de vrije gave van de verlossing te aanvaarden, gehoorzaam te zijn aan God, gedoopt te worden en te groeien in genade, maar ook een heilig leven te leiden geheel in overeenstemming met Gods woord. John Wesley was een groot hervormer, en toen hij stierf, namen zijn volgelingen wat hij en andere hervormers hadden geleerd en vormden de kerk van de Methodisten.



138

Toen begonnen op verschillende plaatsen op de wereld zoals Zuid-Amerika, Europa, en Noord-Amerika, mensen te studeren over Jezus tweede komst.



139

William Miller, een man uit Noord-Amerika bestudeerde Jezus' belofte in Johannes 14. Hij bestudeerde ook de profetien van Daniel en Openbaring. Hij begreep daar uit dat Jezus komst voor de deur stond.



140

Gebaseerd dus op wat



141

De Waldenzen over de Bijbel leerden,

22 – Zo veel keuzen



142

Op wat Huss leerde over gehoorzaamheid



143

Op wat Luther leerde over genade



144

Op wat calvijn leerde over heiligmaking en groei,



145

Op wat de anabaptisten leerden over de doop,



146

En op wat Wesley leerde over heiligheid, voegde Miller nog een belangrijk waarheid aan dit alles toe en dat was de nabijheid van Jezus wederkomst.



Na Millers tijd bleef de Adventbeweging verder gaan. Zijn vrienden leerden ook uit de studie van Gods woord dat wanneer mensen sterven ze slapen in de Heer, wachtend op de opstanding. Zoals de Bijbel duidelijk leert, slapen we tot op het moment van de opstanding wanneer Jezus ons uit het graf roept. Wat een heerlijke morgen zal dat zijn wanneer we terug verenigd zullen worden met onze geliefden!

22 – Zo veel keuzen



148

De eerste Adventisten ontdekten in de Bijbel de volgende waarheden:



149

1. De dood is een slaap.



150

2. Jezus komt spoedig.



151

3. Hij zal de doden oproepen bij de opstanding:



152

(Tekst: 1 Thessalonissenzen 4:16)

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.”

1 Thessalonissenzen 4:16.



153

(Tekst: Johannes 14:15)

Na Millers tijd ontdekten de gelovigen in de tweede komst van Christus ook Jezus' woorden in Johannes 14:15: “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.”

Als wij een liefdevolle relatie hebben dan willen we niets anders dan Zijn geboden te bewaren. Niet alleen maar een paar maar alle geboden.

22 – Zo veel keuzen



154

(Tekst: Matteus 15:9)

Luister naar wat Jezus zei in Matteüs 15:9

“Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”

Dat is zeker waar voor onze tijd.

Mensen onderwijzen de leerstellingen en de geboden van de mensen.



155

Maar het doet er niet toe wat de mens zegt.

Het doet er alleen maar toe wat God zegt.



156

Wanneer het om aanbidding gaat, moeten we God aanbidden op de Sabbat, de dag die Hij voor ons apart heeft gezet. Het is een bijzondere dag die Hij ons gegeven heeft. Toen deze bijzondere waarheden opnieuw in de Bijbel werden ontdekt, kwamen de mensen die deze waarheden bestudeerden samen en vormden de kerk van de Zevende Dag Adventisten.

Jesaja 58:13 en 14 voorspelden dat er een beweging zou komen om de bres die in Gods wet was geslagen terug te dichtten. Deze verzen spreken over die bijzondere dag:



157

(Tekst: Jesaja 58:13, 14)

“Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag,



158

maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht,

22 – Zo veel keuzen



159

en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan,



160

dan zult gij u verlustigen in de HERE



161

en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde



162

en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken.”



163

De Here vertelt ons duidelijk dat we op deze dag niet zouden moeten werken. We zouden geen zaken moeten doen op deze dag. We zouden ook niet onze eigen plezier moeten zoeken.



164

Het is een heilige dag.
Wanneer we God op de eerste plaats zetten op de Sabbat dan zullen we een heerlijke ervaring hebben.
De Sabbat is werkelijk een opwindende dag.
God neemt nooit weg wat goed is voor ons, Hij brengt ons daar waar we bijzonder gezegend worden.
Hij zegt dat Hij ons zal doen rijden op de hoogten van de aarde. Wat een zegeningen zal Hij ons geven als we Hem de eerste en beste plaats geven in ons leven –als we Hem volgen en de Sabbat heiligen zoals Hij het vraagt.

22 – Zo veel keuzen



165

Zo voor elke waarheid die God ons leert komt Satan met een namaaksel—een valse imitatie.



166

God zegt dat wanneer we sterven, we slapen in het graf. Satan zegt daartegenover dat we naar de hemel of naar de hel gaan of naar het vagevuur.



167

God zegt dat de doop gebeurt door onderdompeling. Satan zegt dat de doop kan gebeuren door besprenkeling. God gaf ons Zijn waarheid over de gezondheid. Satan beweert dat de gezondheidswetten van geen tel meer zijn. Voor elke waarheid is er een namaak. Dat veroorzaakt verwarring.



168

(Tekst: Openbaring 18:2)

Het boek Openbaring spreekt daarover: "The Book of Revelation talks about that: "Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,



169

' een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,"

Openbaring 18:2.

In de profetie betekent Babylon,"religieuze verwarring."

Let op de volgende oproep



170

(tekst: Openbaring 18:4)

"En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk,

22 – Zo veel keuzen



171

opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.”
Openbaring 18:4.



172

God roept Zijn volk op om uit de verwarring te treden, zodat ze geen deel zouden hebben aan haar zonden. Friends, Jesus is calling for you now.
Nu is de tijd om Jezus zijde te kiezen!



173

(Tekst: Handelingen 2:47)
Let op Gods Woord:
“en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.”
Handelingen 2:47.



174

(Tekst: 1 korintiers 12:13)
“want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen,



175

en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.”
1 korintiers 12:13.



176

(Tekst: 1 korintiers 1:18)
“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid,

22 – Zo veel keuzen



maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”
1 korintiërs 1:18.



Uit onze studie van deze avond is het duidelijk geworden dat Jezus door Zijn leven en leer de waarheid heeft geopenbaard voor Zijn volgelingen om daarin te wandelen.

We hebben gezien dat Satan strijd heeft gevoerd tegen de waarheid en de kerk van Christus door deze te vervolgen, te verderven, en de waarheid de imiteren

We hebben gezien in onze studie van de Bijbel en de geschiedenis dat Christus Zijn volk terugbrengt naar de waarheid die Hij oorspronkelijk aan de kerk had gegeven.

Hij roept een volk uit de religieuze verwarring tot de waarheid zoals deze geopenbaard is in Zijn Woord.

Wilt u ook nu de oproep van de engel beantwoorden die zegt “...kon uit van haar Mijn volk”!

Wilt u nu deel gaan uitmaken van Gods gemeente, “...Die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben”?

We zijn geroepen om uit Babylon weg te gaan en te doen wat juist is. Hebt u Jezus niet lief? We’re called out of Babylon to do what’s right. Don’t you love your Jesus?

Weldra komt Hij terug om ons meet e nemen naar Zijn hemels tehuis waar Hij voor on seen plaats heeft bereid.

Wilt u Hem niet in alles volgen?