

23 – De komende beproeving overleven



De komende beproeving overleven.
De Bijbelse profetie **voorspelt een beproeving** zoals er nog nooit een geweest is.
Deze zal plaatsvinden vlak voor Jezus komt.
Deze tijd van beproeving bevat ook de **7 laatste plagen**.

Hoe ontsnappen aan de 7 laatste plagen?



We vinden een **antwoord** in een bekende **Oud Testamentische geschiedenis**.
Het gebeurde in **Egypte** de hoogst ontwikkelde beschaving van die tijd. Het jaar **1445 B.C.** Reeds **215** jaar lang hadden de kinderen van Israel daar geleefd. De laatste eeuw was een tijd geweest van harde slavernij. De goedgunstige **Faraos die Jozef** hadden gekend en bewonderd waren lang van het toneel verdwenen.



De nieuwe regeerders zagen de **snelle groei** van het Israëliisch volk als een **bedreiging** voor de nationale veiligheid, vrezend dat ze in geval van oorlog de kant van de vijand zouden kiezen. Daarom werden de kinderen van **Israel zwaar onderdrukt**. Men dwong hen tot slavernij.



Tekst Exodus 1:12
Maar de Bijbel zegt, “Maar hoe meer men hen onderdrukte,



des te meer vermenigvuldigden zij zich.”
Exodus 1:12



Tekst Exodus 2:23, 24
“de kinderen Israëls zuchtten en schreeuwden over den dienst,

23 – De komende beproeving overleven



en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God.



En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak, en met Jakob."

Exodus 2:23, 24



400 jaren waren voorbij gegaan sinds God met Abraham Zijn **verbond** had gemaakt aangaande zijn nageslacht en hun verlossing. Nu was eindelijk de dag gekomen. **God was klaar en zijn verlosser was klaar!**



Ze ontmoetten elkaar – **God en Mozes**. Niet in een paleis, niet in de schaduw van een grote piramide, maar in de woestijn van Midian bij een **brandend braambos**.



Tekst: Exodus 3:7-8

"En de HERE zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is,



en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.



Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden."

Exodus 3:7, 8.

God zei tot Mozes:

23 – De komende beproeving overleven



Tekst: Exodus 3:10
"Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao,



om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden."
Exodus 3:10



Veertig jaar geleden had Mozes het paleis in **Egypte verlaten**. Veertig jaar geleden dat hij nog de **Egyptische taal** had gesproken! Gedurende veertig jaar was hij herder geweest in de eenzame **woestijn**. De zelfzekere Egyptische jonge prins, die hij was, was veranderd.

De Bijbel zegt over de **jonge Mozes**,



Tekst Handelingen 7:22
"En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken."
Handelingen 7:22



Maar in de **woestijn** leerde Mozes meer dan **nederigheid**. Het hoeden van de schapen leerde hem ook geduld en **vriendelijkheid**. Nu wist God dat Mozes klaar was om Israel te verlossen en er als een **vader** voor te zorgen. In alle nederigheid gehoorzaamde Mozes Gods instructies en aanvaardde wat op dat moment een onmogelijke taak leek.



Om Mozes te **helpen** bij deze grote opdracht, riep God **Aaron**, Mozes' oudere broer (die een slaaf was in Egypte), om zijn plaats te verlaten en Mozes tegemoet te gaan. Aaron zou Mozes niet alleen moreel ondersteunen maar hij zou ook zijn **woordvoerder** zijn omdat hij **vloeiender Egyptisch** sprak dan Mozes.

23 – De komende beproeving overleven



20

De twee broers gingen het **paleis van de Farao** binnen zich aanmeldend als gezanten van de levende God. Zij spraken in Zijn naam en vertelden van Zijn grote kracht.

De trotse **Monarch** zal wel met een **hoogmoedige** blik op de twee zonderlinge figuren hebben neergekeken. Voor hem stonden twee broers, de ene een nederige **herder** uit Midian, de andere een hebreeuwse **slaaf**. Beiden verkondigden de grote kracht van de God die zij dienden.

Toen Aaron zei dat ze met een boodschap kwamen van de Here die Farao verzocht Zijn volk te laten gaan, snoof **Farao** met **afschuw**:



21

Tekst Exodus 5:2

“Wie is de **HERE**, naar wie ik zou moeten luisteren om Israel te laten gaan?”



22

Ik ken de **HERE** niet, en ik zal Israel ook niet laten gaan.”

Exodus 5:2

Farao was absoluut niet van plan zijn **werkkracht** bestaande uit duizenden **slaven** te laten gaan. Het verzoek van Aaron lokte een strenge reactie uit. De koning **verhoogde de werklast** van de Israëlieten.



23

Maar weldra zou **God** aan de trotse Farao laten weten wie Hij werkelijk was door Hem kennis te laten maken met Zijn grote kracht.

Mozes en Aaron waarschuwden de Farao dat God **plagen** zou zenden indien hij het verzoek tot vrijlating van de slaven niet zou inwilligen.

De boodschap van de Here aan de Farao was:



24

Tekst: Exodus 7:17

“hieraan zult gij weten, dat Ik de **HERE** ben...” Exodus 7:17

23 – De komende beproeving overleven



25

Het duurde niet lang vooraleer de plagen begonnen te vallen. **Tien** waren er! **Voor elke plaag waarschuwden Mozes en Aaron** de Farao voor het komende oordeel in de hoop dat hij de kinderen van Israel zou laten gaan en zo zichzelf en zijn volk van de ondergang zou redden. Maar **Farao volharde in zijn weerbarstigheid**. Zo onderging Hij naar het woord van de Heer de plagen waarvoor hij was gewaarschuwd.



26

Eerst veranderde de **Nijl**, die door de Egyptenaren al seen God werd aanbeden, in **bloed** op het moment dat Aaron het water met zijn stok sloeg. Alle leven in het water stierf en al het water van Egypte veranderde voor zeven dagen in bloed. Maar Farao weigerde het volk te laten gaan.



27

Dan kwam een plaag van **kikkers** die het land vulde. Ontelbare kikkers waren er in alle hoeken en kanten! De koppige koning echter week niet af van zijn besluit.



28

Een derde plaag overviel het land. **Muggen** overal. De arrogante leider hield voet bij stuk. Merk op dat de eerste drie plagen ook over de Hebreëen kwamen. **De laatste zeven echter kwamen alleen op de Egyptenaren.**



29

Tekst: Exodus 8:22-23

“Maar op die dag zal Ik het land Gosen, waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen, dat daar geen steekvliegen voorkomen;



30

opdat gij weet, dat Ik, de HERE, in het land ben.

23 – De komende beproeving overleven



31

Want Ik zal mijn volk van uw volk bevrijden. Morgen zal dit teken geschieden.”
Exodus 8:22, 23.



Toen kwam een plaag van **steekvliegen** die het huis van de Farao vulden.



Na de steekvliegen werd het land getroffen door een vreselijke **epidemie** die al de dieren van het veld doodde. Nu was de Farao wel heel erg **nieuwsgierig**. Waren de **dieren van de Hebreëen** ook getroffen of waren ze beschermd gebleven zoals Mozes had voorspeld?



34

Tekst: Exodus 9:7
“Toen zond Farao heen en zie, van het vee der Israelieten was zelfs niet een stuk gestorven.



35

Toch bleef het hart van Farao onvermurwbaar en liet hij het volk niet gaan.”
Exodus 9:7



De **zesde** plaag bracht **builen** op mens en dier, maar de stijfhoofdige heerser weigerde ook maar een ziel te laten gaan.

23 – De komende beproeving overleven



37

De volgende profetie voorspelde een plaag van **hagel**.



38

God had wel beloofd dat ieder die zichzelf en zijn **dieren in bescherming bracht, niet zou sterven**. Het nieuws ging rond als een lopend vuurtje en vele Egyptenaren zochten samen met hun dieren een schuilplaats. De hagel kwam in een storm van donder en bliksem, en ieder die zich niet in veiligheid had gebracht, kwam om.



39

De Egyptenaren had een **duidelijk bewijs** gezien van het feit dat de aarde onder de controle staat van de levende God, en dat hun enige veiligheid erin bestond Hem te gehoorzamen. Een klein momentje speelde Farao met de gedachte om het **volk te laten gaan** maar bij het verdwijnen van de plaag verdwenen ook zijn goede voornemens.



40

Mozes nu waarschuwde Farao voor de volgende plaag. Indien hij bleef weigeren zou God een zwerm **sprinkhanen** zenden. De **raadsheren** die meer dan genoeg hadden van al die ellende **smeekten** de Farao om de slaven maar te laten gaan. Maar de **koning weigerde** en de sprinkhanen kwamen zoals voorspeld.



41

Toen kwamen drie lange **donkere** dagen. De duisternis was zo sterk dat je geen steek kon zien. Maar Farao bleef de God des hemels uitdagen.



42

Mozes vertelde de Farao dat nog een **laatste plaag** over Egypte zou komen. Het zou de laatste zijn maar zeker niet de minste. Een **verderfengel** zou op middernacht over het land komen en alle **eerstgeborene** in Egypte van zowel mens als dier, ombrengen.

23 – De komende beproeving overleven



43

De Hebreëen echter zouden terug gespaard blijven. Maar het was deze keer niet voldoende een Hebreëer te zijn of in het land Gosen te wonen. Om de doodstraf te vermijden werd ieder familie de opdracht gegeven een **lam te slachten** en wat van het **bloed op de deurposten** aan te brengen als een teken van hun geloof en trouw aan God. En God beloofde:



44

(Tekst: Exodus 12:13)

“En wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij;



45

Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.” Exodus 12:13



46

Wat voor **een interessant tafereel** speelde zich diezelfde nacht af! Duizenden Hebreeuwse families en vele Egyptenaren stonden bij de deur te kijken terwijl hun vader, met een kom bloed in de ene hand en een twijgje hyssop in de andere, de deurposten met bloed besprenkelde. En iedereen kan zich wel voorstellen dat het de eerstgeboren kinderen waren die in deze nacht met grote bezorgdheid het voorspelde gebeuren afwachtten.



47

(Tekst: Exodus 12:29)

“En te middernacht sloeg de **HERE** iedere eerstgeborene in het land Egypte,



48

van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene, die in de kerker was,

23 – De komende beproeving overleven



benevens alle eerstgeborenen van het vee.” Exodus 12:29



Maar geen enkel huis, waar bloed op de deurpost was gesprenkeld in gehoorzaamheid aan Gods bevel, werd door de plaag geraakt.



Doorheen het gehele land Egypte kon men horen **weeklagen**. Geslagen en vernederd, herinnerde **Farao** zich hoe hij de God van Israel **belachelijk** had gemaakt toen hij hooghartig snoof:



(Tekst: Exodus 5:2)

“...Wie is de **HEERE**, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israel te laten trekken?” Exodus 5:2.

Nu wist hij het. In hun vernedering lieten zij Mozes en Aaron roepen om hen te zeggen dat zij maar zo vlug mogelijk met de kinderen van **Israel moesten vertrekken** want zij waren bang allen te sterven!



Om **middernacht** werd Gods volk, zij die Hem hadden gekozen als hun verlosser, **bevrijd**. Zij hadden zich naar Zijn bevel op dat uur voorbereid. Met schoenen aan hun voeten en mantels op hun rug **stonden ze klaar voor de grote exodus**. Ze waren op weg naar het Beloofde Land!



“Dit is werkelijk een interessante geschiedenis,” zult u zeggen, “maar is er iets in dat verhaal dat **belangrijk is voor ons**, die leven in de 21^{ste} eeuw?” Het kan onbelangrijk lijken maar het is het niet. Het is voor ons meer dan ooit van belang.

23 – De komende beproeving overleven



55

In het **Nieuwe Testament** vinden we de meest merkwaardige **profetieën** die de details geven over de **laatste gebeurtenissen** die zich op aarde zullen voordoen. Deze profetieën maken het heel duidelijk dat er **nog eens plagen** zullen komen maar dan op een veel grotere schaal.



56

Volgens de Bijbelse profetie zal de geschiedenis herhaald worden. Niet tien plagen, maar zeven plagen zullen voorafgaan aan de bevrijding van Gods volk. Deze keer niet uit Egypte maar van een opstandige planeet.



57

Maar net zoals de kinderen van Israel een tijd **van benauwdheid** en beproeving doormaakten voor hun bevrijding en **getuige waren van de plagen**



58

Zo zal ook Gods volk getuige zien van de uitstorting van de zeven plagen op de goddelozen net voor de komst van Jezus. De profet Daniel beschrijft deze moeilijke tijd:



59

(Daniël 12:1)

“Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;



60

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.

23 – De komende beproeving overleven



61

Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” Daniel 12:1



De drieengelenboodschap verkondigd. Het “eeuwig evangelie” zal aan de gehele wereld verkondigd zijn. De boodschap van de tweede engel om uit Babylon weg te gaan en de valse godsdienstige systemen te verlaten zal gegeven zijn. En aan eenieder verkondigd de derde engel:



63

(Tekst: Openbaring 14:9-10)
“Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,



64

Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods...” Openbaring 14:9, 10.



Dit is de meest vreselijke waarschuwing in de Bijbel gericht aan stervelingen. Maar alleen dan, wanneer voor iedere bewoner van de aarde **de zaak duidelijk** is en hij weet dat hij moet kiezen tussen de geboden van God en de geboden van mensen, zal iemand **het merkteken van het beest kunnen ontvangen**, of “drinken uit de wijn van Gods toorn.”



66

Maar wanneer dit zal voltrokken zijn, zal de **deur van de genade voor de mens voor altijd dichtgaan**

23 – De komende beproeving overleven



67

(Tekst: Openbaring 22:11)

Dan volgt deze plechtige aankondiging: "Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler;



68

wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd." Openbaring 22:11



Christus werk als onze **Hogepriester** in de hemel is **ten einde**. Iedere **zaak is afgehandeld** met als resultaat eeuwig leven of eeuwige dood. De deur van Gods genade is dicht! Het is nu dat de bewoners van de aarde de "**tijd der benauwdheid**" ervaren waarvan de profeet **Daniel** spreekt.



En luister goed beste vriend, God zal zijn volk niet wegnemen vooraleer de plagen voorbij zijn. Ze zullen op deze aarde vertoeven tot het eind! Tijdens de plagen zullen ze beschermd zijn, net zoals de kinderen van Israel, maar ze zullen niet vrij zijn van moeilijkheden en lijden. Het zal **voor iedereen een tijd van grote benauwdheid zijn**.



En, beste vrienden, de meest **levendige beschrijving** van de periode in de aardse geschiedenis kan de **realiteit** van dit gebeuren nauwelijks evenaren, wanneer de goddelozen de beker drinken van Gods toorn. Aan Johannes werden enige beelden getoond van deze vreselijke bange tijd die zal plaatsvinden juist voor de bevrijding van Gods volk bij de wederkomst van Jezus.



72

(Tekst: Openbaring 15:1)

"En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar:

23 – De komende beproeving overleven



zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd.” Openbaring 15:1. Verder schreef Johannes:



(Tekst: Openbaring 16:1)
“En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen



en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.” Openbaring 16:1.



U vraagt zich natuurlijk af **wat die vreselijke plagen** zullen zijn. Wanneer we daarover lezen zult u merken dat er een frappante gelijkenis bestaat met de plagen die over Egypte kwamen. Laat ons samen lezen wat Johannes zei over de eerste engel die een plaag over de aarde bracht:



(Tekst: Openbaring 16:2)
En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde;



en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden,

23 – De komende beproeving overleven



en die zijn beeld aanbaden.”
Openbaring 16:2



Misschien is dit kwaadaardig gezwel wel gelijkaardig aan de builen waar de Egyptenaren aan leden. Of misschien gelijken ze wel op de zweren van Job.



Kunt u zich voorstellen welke **gevolgen** zulk een plaag zou hebben? **Scholen** zouden sluiten.



Fabrieken zouden sluiten. Ook de **winkels** zouden niet meer open gaan.



De **ziekenhuizen** zouden **overbevolkt** geraken met mensen die in de spoedgevallen komen toestromen. Maar ook de meeste dokters en verpleegsters zouden in behandeling zijn. Maar terwijl de mensen lijden onder deze plaag komen er nog meer rampen!



(Tekst: Openbaring 16:3)
“En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.” Openbaring 16:3

23 – De komende beproeving overleven



85

Wat een zicht en wat een stank, wanneer de zeedieren op het strand aanspoelen. Mensen zullen over elkaar struikelen in hun haast om van de stranden weg te komen. Maar de derde plaag houdt sterk verband met de tweede.



86

(Tekst: Openbaring 16:4)

“En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed.” Openbaring 16:4



87

Stelt u zich even voor! Iemand draait de kraan open om een glaasje water te drinken, maar in de plaats van water komt er bloed uit de kraan gestroomd.

Kunt u zich iets ergers voorstellen?

Maar hoe erg en afschuwelijk de laatste zeven plagen ook mogen zijn, **Gods gerechtigheid kan niet in twijfel worden getrokken. Want de engel verkondigt:**



88

(Tekst: Openbaring 16:5-6)

“Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld.



89

Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben,



90

hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!”

Openbaring 16:5, 6

Tijdens deze periode, wanneer de goddelozen ten onder gaan door gebrek aan water wordt aan de **rechtvaardigen** de volgende **belofte** gemaakt:

23 – De komende beproeving overleven



(Tekst: Jesaja 33:16)
“...zijn brood is gewis, zijn water verzekerd.” Jesaja 33:16.



(Tekst: Openbaring 16:8-9) En dan zegt de Bijbel goot de vierde engel zijn schaal over de aarde: “En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur.



En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen:



en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.” Openbaring 16:8, 9.
Dan giet de vijfde engel zijn schaal uit over het hoofdkwartier van het beest:



(Tekst: Openbaring 16:10-11) “En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd,



en zij kauwden op hun tong van pijn,

23 – De komende beproeving overleven



97

en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwollen,



98

en zij bekeerden zich niet van hun werken.” Openbaring 16:10, 11.



99

Bij het lezen van deze tekst merken we dat **de plagen niet universeel zijn**, ze zijn ook **niet ongenblikkelijk fataal**, want hier lezen we dat zij die de vijfde plaag ontvangen nog altijd lijden van de gezwollen van de eerste plaag. De plagen dus komen na elkaar en niet samen en de gevolgen ervan blijven voortdurende bij de volgende plagen. Bij de zesde plaag komt de grote laatste strijd, **Armageddon**:



100

(Tekst: Openbaring 16:12-14)

“En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat,



101

en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.



102

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet

23 – De komende beproeving overleven



103

drie onreine geesten komen, als kikvorsen;



104

want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen,



105

welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld,



106

om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.”

Openbaring 16:12-14

En openbaring 16:16 zegt:



107

(Tekst: Openbaring 16:16) “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.” **De hele wereld wordt betrokken bij dit laatste konflikt.** Johannes schreef:



108

(Tekst: Openbaring 19:11, 14-15)

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard

23 – De komende beproeving overleven



109

en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid...



110

En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.



111

En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan.



112

En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. Openbaring 19:11, 14, 15



113

(Tekst: Openbaring 16:17-18, 20-21) "En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel,



114

van de troon, zeggende: Het is geschied.

23 – De komende beproeving overleven



115

En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving...



116

En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden.



117

En grote hagel stenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen,



118

en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot." Openbaring 16:17-18, 20-21.



De meeste geleerden beweren dat een **talent zowat 28 kilo** weegt. Niemand kan zich voorstellen welk een verwoesting een dergelijke storm zal aanrichten.



Maar de Bijbel zegt dat **de Here zelf de strijd zal onderbreken** wanneer hij komt met Zijn hemels leger om zijn volk te bevrijden en weg te voeren van deze opstandige planeet.

23 – De komende beproeving overleven



121

“Maar,” zult u zeggen, “**Hoe kan ik zeker zijn van Gods bescherming wanneer de plagen beginnen te vallen?**” Er is maar een manier.



122

De **mensen** die gespaard bleven van de laatste plaag van **Egypte** hadden hun geloof getoond en hun trouwheid aan God als hun Verlosser, door **bloed van een lam** op de deurposten aan te brengen. Toen de verderfengel hun huis voorbijkwam, waren ze veilig te midden van de vernietiging. Ze hadden Gods aanwijzingen opgevolgd en de nodige voorbereidingen getroffen.



123

Gods volk zal ook bij de **laatste zeven plagen** gespaard blijven door hun **geloof in het Lam van God**. Zij die geloven in Zijn verlossend offer en de reinigende kracht van Zijn bloed zullen veilig zijn.



124

Elke dag kiezen wij aan welke kant we willen zijn – Gods kant of de kant van de opstandige engel. Als de verderf engelen eenmaal hun werk van vernietiging beginnen zal het te laat zijn om nog van kant te veranderen!

De deur van genade zal voor iedereen gesloten blijven. Wilt u zich nu niet meteen aan Gods zijde stellen, bedekt door het verzoenend bloed van Jezus? De meest droevige woorden die de mens ooit zal uiten worden gevonden in Jeremia 8:20:



125

(Tekst : Jeremia 8:20)

“De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en wij zijn niet gered!”



126

Er is een verhaal van een Australische houthakker die een klein huisje bouwde aan het einde van het bos. Het was niet veel, maar het was zijn huis. Op een dag toen hij terug van zijn werk naar huis keerde,

23 – De komende beproeving overleven



127

vond hij zijn huis in de as. Alles wat van zijn huisje overbleef was een paar smeulende balken. Hij wandelde naar de plaats waar zijn oud kippenhok stond.



128

Alles wat hij daar vond was een hoop as en zwartgeblakerde ijzerdraad. Doelloos scharrelde hij wat door het puin. Plots zag hij aan zijn voeten war gelek op verschroeide veren. Hij schoof het achteloos aan de kant. Maar tot zijn grote verbazing



129

Kwamen van onder het restje pluimen vier donzige kuikentjes tevoorschijn. Ze waren op een wonderbaarlijke wijze beschermd geweest door de vleugels van een liefdevolle moeder. In een aansprekende en prachtige bewoording beschrijft God wat Hij wil doen voor Zijn kinderen die op aarde zullen zijn wanneer de plagen vallen:



130

(Tekst: Psalm 91:1, 4)
“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,



131

vernacht in de schaduw des Almachtigen....



132

Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

23 – De komende beproeving overleven



133

zijn trouw is schild en pantser.”

Psalm 91:1, 4.

Ja, God heeft een heerlijke zekerheid gegeven aan hen die gekozen hebben Hem te volgen:



134

(Tekst: Psalm 91:5-11)

“Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt;



135

voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.



136

Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;



137

slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.



138

Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

23 – De komende beproeving overleven



139

geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;



140

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden..." Psalm 91:5-11



141

Is er iets meer geruststellends? Wilt u niet verscholen zitten onder de vleugels van de Almachtige wanneer de plagen beginnen te vallen? Wanneer er geen plaats meer is om te schuilen? Uw hemelse Vader wilt u beschermen en u redden in het uur van benauwdheid en vernieling.



142

Wanneer u uw leven in Zijn handen geeft, zal Hij u beschermen als een hen haar kuikens onder haar vleugelen. De keuze en beslissing is aan u. Ik ben zeker dat graag voor u de beslissing zou willen nemen zodat u voor altijd met Hem zou kunnen zijn, maar Hij kan dat niet doen. U bent de enige die deze beslissing kan nemen. Wacht er niet mee. Doe het nu.
