

24 – Het kwaad in boeien gebonden



1

Wanneer de duivel niet meer kan verzoeken.



2

Een groep **ontdekkingsreizigers** op de zuidpool waren gestrand op een rotsachtig verlaten eiland. Hun **voedselvoorraad** slonk zienderogen. Spoedig aten ze hun laatste beetjes voedsel.

Brandstof was er ook bijna niet meer.

Bovendien daalde de temperatuur en ze begonnen te **bevriezen**.

Ze bereidden zichzelf voor op het ergste.

Ze wisten dat de **dood** spoedig zou komen. Juist op het moment dat ze alle hoop hadden opgegeven,



3

Merkte een van de stervende ontdekkingsreizigers een **rookwolkje** aan de horizon.

Iemand had hun radiosignaal ontvangen. **Hulp** was onderweg.

De bevrijding was niet ver meer.

Het wolkje rook aan de horizon was alles wat ze nodig hadden om de moed erin te houden en door te zetten.

Weldra zou de nachtmerrie van de langzame bevroingsdood voorbij zijn.

Weldra zouden ze veilig zitten in de warmte van de reddingsboot, en binnenkort zouden ze allen terug thuis zijn.

Eindelijk **thuis!**

24 – Het kwaad in boeien gebonden



4

Openbaring, het laatste boek in de Bijbel vertelt ons dat er **hulp** onderweg is. Wij ook zullen **weldra bevrijd** worden.

De lange nachtmerrie van de zonde zal voorbij zijn. Wij zullen bevrijd worden en Satan zal gebonden worden.

Gods genade schenkt ons **overwinning over de zonde nu**, maar Gods genade zal nog **meer** doen. Jezus zal onze zondige natuur veranderen in een **verheerlijkt lichaam**. We zullen niet meer van **binnenuit** verzocht worden maar ook niet van **buitenaf** door de Satan.

Wij zullen vrij zijn en de Satan zal gevangen zitten.

We zullen **opgenomen** worden ten hemel om Jezus te ontmoeten, en **Satan zal gebonden** zijn door de omstandigheden op deze aarde.

Wij zullen het eeuwig leven ontvangen, en Satan en zijn volgelingen zullen veroordeeld worden tot een eeuwige vernietiging.



5

Nu en dan gebeurt het wel eens dat er ergens op deze wereld iemand door een jury of rechter **veroordeeld** wordt voor een **onmogelijke lange gevangenisstraf**, met als bedoeling een uiting te geven aan de **grote afkeer voor de misdaad** die werd begaan.

Een straf van drie of vier maal levenslang of 99 jaar wordt gegeven aan iemand die al van redelijke ouderdom is met de verwachting dat ze nooit zal uitgezeten worden.



6

Maar deze straf wordt door de rechter of jury gegeven om te betuigen van de grote **afkeer** die de maatschappij heeft voor bepaalde **gruwelijke misdaden**.



7

Weet u dat er spoedig een tijd komt wanneer een rechter een **straf** zal uitspreken van **1000 jaar** en dat de misdadiger deze straf van begin tot het eind zal uitzitten?

24 – Het kwaad in boeien gebonden



8

(Tekst: Openbaring 20:1-3)

Luister naar deze woorden van de Bijbel: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;



9

en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,



10

en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem,



11

opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren;



12

daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. Openbaring 20:1-3



Hier lezen we dat **God een plan** heeft om iets te doen met de **grootste misdadiger** die dit universum ooit gekend heeft – een misdadiger die betrokken is bij elke zonde en misdaad die op deze aarde is begaan.

Maar de tijd komt spoedig dat hij voor **1000 jaar** zal worden **gevangen** gezet.

Duizend jaar op de meest verwoeste en **verlaten plek** in het universum.

Soms wordt naar deze tijdsperiode verwezen als naar het **Millenium**.

24 – Het kwaad in boeien gebonden



14

Wat is het Millenium?



15

Deze duizendjarige tijdsperiode wordt “millennium” genoemd door het samenvoegen **van twee latijnse woorden**, mille, wat betekent “duizend” en annum, wat betekent “jaar.”



16

De profetie vertelt ons ook dat Satan zal gevangen zitten voor



17

1000 jaar en dat hij daarna voor een **korte periode** zal worden **vrijgelaten** om aan te tonen dat hij zelfs na 1000 jaar gevangenschap nog geen haar verbeterd zal zijn, hij **blijft** dezelfde **duivel**.

Om deze profetie te kunnen **begrijpen** en de **betekenis** ervan te snappen moeten we ontdekken **hoe ze begint en eindigt** en wat **er tussenin gebeurt**.



18

Laat me **eerst iets zeggen** en daarna overgaan tot het **aantonen** dat wat ik gezegd heb waar is.

Het Millenium wordt **begrensd door twee opstandingen**:



19

1) De opstanding ten leven bij het begin van de periode,

24 – Het kwaad in boeien gebonden



20

En 2) de opstanding ten dode bij het einde van de periode.



21

(Tekst: Johannes 5:25)

Toen Jezus op een dag Zijn discipelen onderwees over de dood, zei Hij:” voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu,



22

dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven.”

Johannes 5:25

Daar hebt u het.

De doden zullen Zijn stem horen en leven.

Dat wil zeggen dat **al de doden zullen opgewekt** worden.

Voor sommigen onder u klinkt dat als een **verassing**, omdat u misschien dacht dat **alleen de rechtvaardige doden** zullen opgewekt worden.

Luister hoe Christus daar verder op in gaat in het 28^{ste} en 29^{ste} vers van hetzelfde hoofdstuk:



23

(Tekst: Johannes 5:28, 29)

“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,



24

en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven,

24 – Het kwaad in boeien gebonden



25

wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.”
Johannes 5:28, 29



26

Er is hier sprake van twee opstandingen.
Eerst de opstanding van hen die het goede hebben gedaan en dan de opstanding van hen die het kwade hebben bedreven.



27

Luister naar wat de Bijbel heeft te zeggen over de hen die deelhebben aan de eerste opstanding:



28

(Tekst: Openbaring 20:5, 6)
“Dit is de eerste opstanding.



29

Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding:
over hen heeft de tweede dood geen macht,



30

maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”
Openbaring 20:5, 6

24 – Het kwaad in boeien gebonden



31

Dit is volledig in **harmonie** met wat **Paulus** zei aan de gelovigen van **Thessalie**.
Merk op hoe hij de tweede komst van Christus beschrijft.



32

(Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:16, 17)
“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,



33

nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;



34

daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,



35

en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” Verzen 16, 17.



36

Wat een heerlijke beschrijving van de opstanding.
U hebt gemerkt dat de doden in Christus het eerst zullen opstaan,
En zullen de volgelingen van Christus die nog leven met hen opgenomen worden in de lucht om daar hun Heere te ontmoeten!

24 – Het kwaad in boeien gebonden



37

(Tekst: Johannes 11:25)

Op deze dag zal de **belofte van Jezus in vervulling gaan**, “wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” Johannes 11:25.



38

Ja, de rechtvaardige doden zullen uit hun graven verrijzen wanneer Jezus terugkomt.



39

(Tekst: Jesaja 26:19)

Jesaja beschrijft dit blijde moment: “Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! ... en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.”

Jesaja 26:19.

Wat een heerlijke dag zal dat zijn!



40

Moeders zullen **verenigd** worden met hun babies die stierven. Mannen en vrouwen zullen elkaar weerzien. Zonen en dochters zullen mamma en pappa terugzien! Kunt u zich een ontroerender tafereel voorstellen?



41

(Tekst: Johannes 14:2, 3)

Dan zal de belofte die Jezus zo lang geleden heeft gemaakt in vervulling gaan: “want Ik ga heen om u plaats te bereiden;



42

en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen,

24 – Het kwaad in boeien gebonden



43

opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Johannes 14:2, 3.
Daar is het dat de verlost en hun **millennium** zullen doorbrengen.



44

(Tekst: Openbaring 20:6)
Wat zullen wij daar doen? Johannes vertelt het ons:
“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding:
over hen heeft de tweede dood geen macht,



45

maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”
Openbaring 20:6.

Naast de onuitsprekelijke vreugde van de gemeenschap met Christus en Zijn volgelingen geeft Johannes meer inzicht betreffende de activiteiten gedurende de duizend jaar:



46

(Tekst: Openbaring 20:4)
“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven.”

Openbaring 20:4

De alwijze, almachtige God van het universum laat zijn geredde kinderen deelhebben aan de gewichtige taak van het oordelen van de gevallen engelen en zij die niet verlost zijn.



47

(Tekst: 1 Korintiërs 6:2, 3)

Paulus zegt: “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?”



48

Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?”
1 Korintiërs 6:2, 3

24 – Het kwaad in boeien gebonden



49

Het zal eens en voor altijd **duidelijk** worden dat **God rechtvaardig is, goed en eerlijk.**

Gedurende duizenden jaren heeft **Satan God beschuldigd** van oneerlijkheid, partijdigheid, zelfzucht en onrecht.

De jaren van het **millenium** zullen al deze **beschuldigingen teniet** doen en Gods karakter voor eens en altijd duidelijk maken voor heel het universum!

Maar **waarom** acht God het nodig dat **wij deelhebben** aan het oordeel van de gevallen engelen en de goddelozen?

Zijn zij niet geoordeeld voor Jezus komst?



50

Dat is zo, maar stel, u bent in de hemel, u kijkt uit naar iemand die u daar zeker ook had verwacht en, **hij of zij is er niet** omdat hij of zij uiteindelijk niet gered is?

U zou zich kunnen vragen stellen over Gods eerlijkheid.



51

Gedurende de duizend jaar zullen de **boeken geopend** worden waarin de woorden, daden en gedachten van de verlorenen staan opgeschreven. We zullen iedereen zien zoals God hem zag, de **ware motieven en innerlijke gedachten**, de daden in de duisternis verricht. **Gods liefde en rechtvaardigheid zullen bevestigd worden.**



52

(Tekst: Openbaring 16:7)

Zij die de verslagen zullen inzien zullen maar een antwoord hebben:” Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.



53

U vraagt zich misschien af **wat er gebeurd** is met hen die leefden bij Jezus wederkomst maar die de verlossing in Christus niet aanvaard hadden. Openbaring 19 beschrijft de tweede komst van Christus en de vernietiging van hen die niet verlost zijn met de volgende woorden:

24 – Het kwaad in boeien gebonden



54

(Tekst: Openbaring 19:21)

“En de overigen werden gedood met het zwaard,



55

dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat...”

Openbaring 19:21



56

Op geen enkele wijze kunnen de verlorenen bestaan voor de heerlijkheid van de komende Christus en Zijn gevolg van duizenden heilige engelen.



57

Een engel maar kwam bij Jezus graf en de Romeinse soldaten vielen als dood op de grond.



58

(Tekst: Jeremia 25:33)

De Bijbel zegt, “en zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere,



59

zij zullen niet beklagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.” Jeremia 25:33

24 – Het kwaad in boeien gebonden



60

Bij de wederkomst worden de rechtvaardigen opgewekt uit het graf en meegevoerd naar Christus,



61

De verlorenen zullen gedood worden door de heerlijkheid van Zijn komst –door “Het zwaard dat uit Zijn mond komt.” Iemand zal vragen, “Wat gebeurt er met **de verlorenen die nog in hun graf liggen?**”

Het antwoord wordt gegeven in het vijfde vers van Openbaring 20:



62

(Tekst:Openbaring 20:5)

“De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren...”



63

De puzzel begint ineen te vallen. Stilletjes aan krijgen we een duidelijk beeld van wat zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt:



64

Dit zijn de gebeurtenissen die zullen plaatsgrijpen bij Jezus komst



65

1. Jezus zal terugkomen samen met alle heilige engelen (Matteüs 25:31).

24 – Het kwaad in boeien gebonden



2. De doden in Christus zullen het eerst opstaan (1 Thessalonicenzen 4:16)



3. De levende gelovigen zullen samen met de opgewekten opgenomen worden om Jezus in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4:17).



4. De verlostten gaan met Jezus naar huis en zullen samen met hem duizend jaar regeren (Openbaring 20:4, 6)



5. De verlorenen worden gedood door de heerlijkheid van Jezus komst (Jeremia 25:33).



6. De goddelozen worden pas na de duizend jaar opgewekt. (Openbaring 20:5).



7. Satan wordt gedurende duizend jaar gebonden door een keten van omstandigheden; er is niemand meer om te misleiden of te vernietigen!

24 – Het kwaad in boeien gebonden



72

De rechtvaardigen bevinden zich in de hemel en alle goddelozen zijn dood.

Iedereen is weg!

Overal is er een grote puinhoop (Jeremia 4:23-26).



73

Deze **aarde** wordt de **gevangenis** van de **duivel**. De Bijbel zegt dat de Satan gedurende een millenium in de **afgrond** wordt geworpen.

Op welke manier is hij **geketend**?

Door een **keten van omstandigheden** die het voor hem onmogelijk maken nog iemand te verleiden of te vernietigen en dat gedurende 1000 jaren.



74

Zij die Satan gedurende hun leven hebben gevolgd worden terstond gedood bij Jezus komst of ze **blijven in het graf totdat** de duizend jaar voorbij zijn.



75

De verlost zijn allen **met Christus** gedurende de duizend jaar.



76

De duivel heeft **alleen zijn boze engelen** om te misleiden en te verleiden, en zij zijn na 6000 jaar even verdorven zoals hij is.



77

Deze aarde wordt zijn gevangenis.

Hij wilde tonen hoe de wereld moest geregeerd worden, daarom ontnam hij aan Adam zijn heerschappij door misleiding, maar nu kan iedereen zien **welk soort regeerder hij werkelijk is!**

24 – Het kwaad in boeien gebonden



78

(Tekst: Openbaring 20:3)

U zult zich herinneren dat openbaring 20:3 zegt: “en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem,



79

opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren;



80

daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.”

Het oorspronkelijk bijbels woord voor afgrond is **abussos**.

Dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in het Oude Testament om de wereld in haar chaotische vorm te beschrijven, zoals ze was vooraleer God haar mooi maakte.



81

(Tekst: Jeremia 4:23)

Dit is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in het boek Jeremia: “Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet.”

Jeremia 4:23.



82

Ja, de wereld is een abussos of “afgrond.”

Het zal een duistere plaats zijn!

Let nu op wat Jeremia te zeggen heeft over de aarde op dat moment:



83

(Tekst: Jeremia 4:24, 25)

“Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden.

24 – Het kwaad in boeien gebonden



84

Ik zag, en zie, **er was geen mens**, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen.”

Jeremia 4:24, 25.

U zult gemerkt hebben dat er staat, “Er was geen mens.”



85

(Tekst: Jeremia 4:26)

Verder zegt Jeremia, “Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort,



86

oor de HERE, voor zijn brandende toorn.” Verzen 26, 27.



87

Dat lijkt mij maar een mistroostige plaats om er 1000 jaar lang op vakantie te gaan vindt u ook niet?

Satan en de gevallen engelen hebben er niets anders te doen dan heen en weer te wandelen in een woestijn en na te denken over de gevolgen van hun opstand tegen God!



88

Laat ons nog eens de gebeurtenissen overlopen die zich gedurende het millennium zullen afspelen:



89

1. De aarde is verlaten en verwoest.

24 – Het kwaad in boeien gebonden



90

2. Al de ongelovigen zijn gestorven, gedood door de heerlijkheid van Jezus komst.



91

3. Al de verlostten zijn in de hemel en regeren met Christus.



92

4. Satan zit gevangen op deze donkere en verwoeste planet en heeft veel tijd om na te denken over zijn daden.



93

Zal **Satan** veranderen?

Wat met de engelen die in de opstand heeft meegesleurd? Zullen terug voor hem kiezen – of zullen ze zich tot God **bekeren**?

Een van de redenen waarom God beslist heeft om 1000 jaar de toestand op aarde zo te laten, is om aan te tonen dat de duivel en zijn engelen **nooit** de keuze zullen maken om Hem als Heer te aanbidden.



94

Zij zouden het verlossingsplan blijven verwerpen al kregen ze duizendmaal de kans om het aan te nemen.



95

Wat zegt de Bijbel over hun keuze?

24 – Het kwaad in boeien gebonden



(Tekst: Openbaring 20:7, 8)

Het antwoord wordt gegeven in Openbaring 20:7 en 8:

“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,



en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden...



om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.”

Openbaring 20:7, 8.

U vraagt zich misschien af waar al die mensen vandaan komen die daar ten strijde trekken.



(Tekst: Openbaring 20:5)

U herrinnert zich nog dat we in Openbaring 20 vers 5 lazen: “De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.”



Ja, de **overige doden** zijn degene die niet verlost zijn en opgewekt worden bij de **tweede opstanding** die ten dode is aan het eind van het millennium. Wat een zicht zal dat zijn al die ontelbare goddelozen, mensen die geleefd hebben van Adams tijd tot op het einde bij de wederkomst.



(Tekst: Openbaring 20:8)

Johannes zegt, “hun getal is als het zand der zee.”

Openbaring 20:8.

24 – Het kwaad in boeien gebonden



102

Op **datzelfde tijdstip**, het **einde van het Millennium**, komt het **Nieuw Jeruzalem** met Christus en de verlost en op aarde. Deze stad wordt het doelwit van Satans woede, want de Bijbel zegt,



103

(Tekst: Openbaring 20, 8)

“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,



104

en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden,



105

om hen tot de oorlog te verzamelen.”
Openbaring 20:7, 8.



106

Satan en zijn engelen beginnen terug de goddelozen te misleiden!

Hij is niets veranderd!

Ook de goddelozen kiezen Satan terug als hun leider.

De duivel maakt van hen een groot leger dat erop uit is het Nieuwe Jeruzalem met geweld te veroveren.

Dit is de laatste aardse strijd!

Het grote leger aangevoerd door Satan zelf trekt op!



107

Laten ze even lezen wat de Bijbel zegt over wat dan gebeurd:

24 – Het kwaad in boeien gebonden



108

(Tekst: Openbaring 20:9)

“En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad;



109

en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen.”
Openbaring 20:9.



110

De strijd is voorbij! Hoe droevig te beseffen dat het heel anders had kunnen zijn!

Wat gebeurt er met de duivel? De Bijbel zegt:



111

(Tekst: Openbaring 20:10, 14, 15)

“en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel...



112

En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood:



113

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Openbaring 20: 10, 14, 15.

Petrus zag dit vuur in een visioen en sprak:

24 – Het kwaad in boeien gebonden



114

(Tekst: 2 Petrus 3:10)

"...Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan,



115

en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden." 2 Petrus 3:10

Satan, de gevallen engelen, en de zondaars zullen voor altijd verdwenen zijn!



Er zullen ook familieleden, vrienden en kenissen zijn die we hebben liefgehad, maar die we nooit meer zullen zien. Ja, we zullen zeker wenen en droevig zijn, hoe kan het ook anders?



117

(Tekst: Openbaring 21:4)

Maar het goede nieuws is:" en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,



118

noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan."

Openbaring 21:4

24 – Het kwaad in boeien gebonden



Wat een heerlijk eeuwig leven is er voor Gods getrouwe kinderen weggelegd!

De menselijke geest kan niet beseffen hoe groot de heerlijkheid en schoonheid is van het paradijs die God bereidt voor hen die Hem liefhebben en bereid zijn Hem te volgen!

En dan te bedenken dat ook de goddelozen daarvan hadden kunnen genieten, maar de prijs leek hen te groot!

Ze waren niet gewillig om Christus als hun verlosser en Heer aan te nemen.

Tot welke groep zal u op die dag behoren, mijn vriend?

Wanneer die dag komt zal het te laat zijn om nog van kamp te veranderen.

Zelfs aan het begin van de duizend jaar, wanneer Jezus komt, zal het te laat zijn. Het kan zelfs te laat zijn wanneer u plots komt te sterven. Niemand van ons kent de tijd die hem toegemeten werd om zich tot God te keren.

De enige manier om absoluut zeker te zijn dat u zich bij de verlostten zult bevinden op het eind van de duizend jaar is door u zelf **nu** geheel aan Jezus te geven!



Indien u wilt u leven geven, geheel en al en niets weerhouden dan wil ik u vragen naar voor te komen voor een bijzonder gebed,

Indien u een probleem hebt in u leven, kom naar voor om te bidden.

Als u een slechte gewoonte hebt die moet overwonnen worden, kom naar voor voor het gebed.

Als u strijd tegen een bepaalde verzoeking kom naar voor om te bidden. Jezus zal u horen, Jezus zal u antwoorden. Ik wacht, maar kom wacht niet langer.
